

TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA



# BỐN MƯƠI NĂM - MỘT HÀNH TRÌNH

1985 - 2025



# TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA 40 NĂM - MỘT HÀNH TRÌNH

## LỜI CẢM ƠN

**N**hân dịp hoàn thành Kỷ yếu “40 năm - một hành trình”, tập thể Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

Nghĩa trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô giáo qua các thời kỳ, quý cựu học sinh và các em học sinh đang học tập tại trường.

Chính sự quan tâm, tình cảm gần bó và những đóng góp đầy tâm huyết của quý thầy cô, cựu học sinh và các em học sinh - từ những bài viết chan chứa kỉ niệm, những hình ảnh đời thường mộc mạc, đến công sức thầm lặng trong quá trình sưu tầm, biên tập - đã góp phần làm nên một kỉ yếu cảm xúc, chân thực và mang đậm dấu ấn truyền thống của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Kỷ yếu 40 năm không chỉ là một ấn phẩm lưu niệm, mà còn là nơi lưu giữ kỉ ức, hun đúc niềm tự hào và tiếp thêm động lực cho các thế hệ thầy và trò hôm nay và mai sau. Nhà trường trân trọng ghi nhận và biết ơn sự đồng hành quý báu ấy.

Trong quá trình thực hiện kỉ yếu sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự cảm thông.

Trân trọng cảm ơn!

### CHIỤ TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:

CAO THỊ NGỌC HÀ

### BAN BIÊN TẬP:

ĐỒNG ANH ĐÀO, ĐÌNH KIM OANH, AN VĂN ĐÌNH, LÊ THỊ NĂM, NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾN LÀNH, NGUYỄN THỊ THANH LOAN, VÕ HỮU LỘC, PHAN THỊ HỒNG LÊ

- **Hình ảnh:** NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG, LÊ TUẤN ANH

- **Trình bày:** MAI THỊ TRINH, CAO LẬP ĐỨC

- **Hoạ sĩ:** SAMbct

- In 200 cuốn, khổ 20 cm x 28 cm, tại Công ty TNHH Một Thành Viên TMDVX Vạn Đạt 2; Địa chỉ: Số 238, đường 30/4, Phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Giấy phép xuất bản số: 33/ GP-SVHTTDL ngày 05 tháng 02 năm 2026, do Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch TP. Cần Thơ
- In xong và nộp lưu chiểu tháng 2/2026

## TRONG SỐ NÀY

- 40 NĂM MANG TÊN DANH NHÂN - MỘT HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN	/1/	- TÂM TÌNH CÔ GIÁO DẠY VĂN (thơ)	/47/
<b>&gt;&gt; 40 NĂM TỰ HÀO MÁI TRƯỜNG BÙI HỮU NGHĨA</b>		- NGƯỜI TRUYỀN LỬA TRONG HÀNH TRÌNH NGHỆ GIÁO	/48/
- TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA - ĐIỂN HÌNH ĐỔI MỚI, KHỞI NGUỒN CHO NHỮNG BỨT PHÁ	/4/	- KỶ NIỆM DƯỚI MÁI TRƯỜNG (thơ)	/50/
- VỮNG VÀNG TỪ THỦ THÁCH - CHẬP CÁNH GIÁO DỤC TOÀN DIỆN	/6/	- TRƯỜNG XƯA (thơ)	/50/
- TỔ TOÀN - 40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN	/8/	- ƠN NGƯỜI ĐUA ĐÒ (thơ)	/50/
- VỀ TỔ TOÀN (thơ)	/9/	- MÙA PHƯỢNG VĨ (thơ)	/50/
- TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ - GIỮ LỬA TRI THỨC, UOM MẮM TƯƠNG LAI	/10/	- MÁI TRƯỜNG BÙI HỮU NGHĨA NƠI KHÁT VỌNG GIEO HẠT TRI THỨC CHO NHỮNG MÙA XANH TIẾP NỐI	/51/
- Tổ Hóa năm học 2025 - 2026	/13/	- NGƯỜI ƯƠM MẦM NƠI MÁI TRƯỜNG	/52/
- DẤU ẤN 40 NĂM - TỔ SINH HỌC VÀ HÀNH TRÌNH GIEO MẦM TRI THỨC	/15/	<b>&gt;&gt; VIẾT VỀ THẦY CÔ, TRƯỜNG LỚP,... (CỰU HS VÀ HS)</b>	
- TỔ TIN HỌC - HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRONG NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN DANH NHÂN BÙI HỮU NGHĨA	/17/	- NGÀY TRỞ LẠI (thơ)	/54/
- TỔ NGỮ VĂN - 40 NĂM HÀNH TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN	/20/	- TRƯỜNG CŨ TRONG TIM (thơ)	/54/
- TỔ SỬ - ĐỊA - GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM (1985-2025) KẾT THỦA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “TẬN TÂM - TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO”	/22/	- TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI	/55/
- TỔ NGOẠI NGỮ - 40 NĂM TRƯỜNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	/25/	- 34 NĂM NGÀY TRỞ LẠI- MÁI MỘT THỜI HỌC SINH BÙI HỮU NGHĨA	/57/
- TỔ VĂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG HẬU CÁN - QUẢN TRỊ - ĐIỀU PHỐI	/27/	- NHỚ THẦY CÔ	/58/
- TRÁI TIM THẦM LẶNG (THƠ)	/28/	- THANH XUÂN CỦA CHÚNG TÔI TẠI TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA	/59/
- TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH 40 NĂM CỦA TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA VỮNG VÀNG TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI (1985-2025)	/29/	- CHÓN XUA CỦA NHỮNG NGÀY THANH XUÂN	/60/
- CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA - 40 NĂM GẮN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN	/32/	- Hoài niệm (thơ)	/60/
- ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA NGỌN LỬA THANH XUÂN LAN TỎA TRONG MÁI TRƯỜNG 40 NĂM	/33/	- HƯƠNG VÉ LỀ KỶ NIỆM 40 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN THỦ KHOA TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA (1985 - 2025)	/61/
- SÂN CHƠI HỌC ĐƯỜNG, NƠI ƯƠM MẦM NHÂN CÁCH VÀ KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ	/37/	- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÙI HỮU NGHĨA - CỘI NGUỒN CỦA THẾ HỆ TƯƠNG LAI	/63/
- TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA - NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG LAN TỎA TỪ TÂM	/39/	- TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA THÂN THƯƠNG	/ 6 /
- Y TẾ HỌC ĐƯỜNG - NGƯỜI BẢO VỆ THẦM LẶNG CHỖ SỨC KHỎE HỌC SINH	/41/	- VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG - 40 NĂM THPT BÙI HỮU NGHĨA - HÀNH TRÌNH VÀ KHÁT VỌNG	/68/
- CẢM NGHĨ KHI CON HỌC CẤP 3 TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA	/42/	- TRANG KÍ ỨC DƯỚI MÁI TRƯỜNG	/69/
<b>&gt;&gt; KỶ ỨC TƯƠI ĐẸP</b>		- MÁI TRƯỜNG NƠI GIẤC MƠ BẮT ĐẦU	/69/
- MỘT ĐỜI GẮN BÓ, MỘT MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU	/44/	- CÔ GIÁO DẠY TIẾNG ANH CỦA EM	/70/
- KỶ ỨC DƯỚI MÁI TRƯỜNG CŨ	/46/	- LƯU DẤU	/71/
- TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI (thơ)	/47/	- TÔI LỚN LÊN TỪ CUỘC THI DÀN VŨ CỦA TRƯỜNG	/72/
- ĐỢI HỌC MÙA MƯA (thơ)	/47/	- Thấy Sáu	/75/
		- THẤY CÔ CỦA TÔI	/76/
		- Ơn thầy, nghĩa bạn	/77/
		- THẤY, TRÒ NẮNG ĐỘNG, TÍCH CỰC DẠY VÀ HỌC	/78/
		- ẤM ẬP NGHĨA TÌNH BUỔI HỌP MẶT	/82/
		- HỌC SINH NĂM HỌC 2025-2026 (Khối 12,11,10)	/ 88/
		- GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC ĐÓNG GÓP CỦA THẦY CÔ VÀ HỌC SINH	/94/
		- THÀNH TỰU CỦA TRƯỜNG	/99/

# 40 NĂM MANG TÊN DANH NHÂN MỘT HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN?

• Cô CAO THỊ NGỌC HÀ, Hiệu trưởng

**B**ốn mươi năm – một quãng thời gian đủ dài để một ngôi trường hình thành bản sắc, gây dựng truyền thống và hun đúc niềm tin trong nhiều thế hệ thầy trò; cũng đủ để mỗi người đã từng gắn bó với mái trường này, khi ngoảnh lại, đều không khỏi bồi hồi, suy ngẫm và tự hào.

Năm 1985, Trường Cấp 3 An Thôn Trang nhận quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đổi tên thành Trường phổ thông trung học Bùi Hữu Nghĩa. Năm học đầu tiên trường được mang tên danh nhân, năm học 1986-1987, nhà trường đã có 1.228 học sinh ở đủ ba khối lớp 10, 11, 12. Số lượng học sinh đông là thế nhưng trường cũng chỉ có 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lãnh đạo, cùng với 12 phòng học, không có phòng thí nghiệm thực hành, phòng bộ môn,...

Những ngày ấy, phòng học còn nhỏ, mái tôn thấp, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì nước ngập sân trường. Có những buổi học, thầy trò phải xắn quần lội nước để vào lớp; có những giờ ra chơi, học sinh tụm lại dưới hiên tránh mưa, vừa cười đùa vừa tranh thủ hỏi nhau bài vở. Đó là những năm tháng mà cả thầy và trò đều phải học cách thích nghi, sẻ chia và nâng đỡ nhau. Nhưng cũng chính trong những hoàn cảnh ấy, tình thầy nghĩa trò được bồi đắp bằng sự cảm thông và trách nhiệm, bằng những bài giảng vượt qua giới hạn của không gian lớp học, và bằng ý chí không cho phép mình dừng lại vì khó khăn.

Năm học 1992–1993, trường được dời về địa điểm hiện nay tại số 55 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Bình Thủy (khi đó là phường An Thới), trên khuôn viên rộng hơn 14.000 mét vuông. Việc “an cư” ấy đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để nhà trường từng bước ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp và hình thành bản sắc giáo dục rõ nét hơn.

Đến năm 2009, trường được đầu tư xây dựng mới với hệ thống phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị

dạy học ngày càng hiện đại. Đây là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình về điều kiện dạy và học, tạo nền tảng quan trọng cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm 2016, nhà trường được công nhận là Trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đánh dấu sự trưởng thành về chất lượng giáo dục, công tác quản lý và đội ngũ sư phạm. Đây không phải là đích đến, mà là nền tảng để nhà trường tiếp tục bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Từ năm học 2017–2018, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa được chọn thí điểm mô hình “Trường điển hình đổi mới”. Từ đây, không chỉ là sự đổi mới về hình thức, mà là sự chuyển biến sâu sắc về tư duy giáo dục và tư duy quản trị nhà trường. Các phong trào dạy và học, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, thiện nguyện và hoạt động xã hội được tổ chức ngày càng phong phú, có chiều sâu, góp phần hình thành hình ảnh học sinh Bùi Hữu Nghĩa năng động, nhân ái, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Bốn mươi năm qua, diện mạo nhà trường đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, đầy đủ hơn. Cùng với sự đổi thay về cơ sở vật chất, đời sống học đường của học sinh Bùi Hữu Nghĩa hôm nay trở nên phong phú hơn. Các em không chỉ học qua sách vở, qua bảng đen phấn trắng, mà còn học qua những chuyến trải nghiệm thực tế, những hoạt động thiện nguyện, những chương trình văn nghệ, hoạt động thể thao, những dự án học tập gắn với đời sống.

Nhưng điều đáng trân trọng nhất là: dù trong gian khó hay khi đã đủ đầy, những giá trị cốt lõi của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vẫn được gìn giữ. Đó là mối quan hệ thầy – trò dựa trên sự tôn trọng, sẻ chia và yêu thương; là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo đối với từng học sinh; là sự gắn bó của các thế hệ học trò với mái trường đã nuôi dưỡng mình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, những thành quả mà Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đạt được không phải là kết

quả của một thời điểm, mà là kết tinh của nhiều thế hệ cùng nắm tay nhau đi qua khó khăn. Đó là sự tận tụy của đội ngũ giáo viên, nhân viên; là sự nỗ lực không ngừng của học sinh; là sự đồng hành, tin tưởng của phụ huynh và xã hội.

Khi trường chính thức mang tên danh nhân Bùi Hữu Nghĩa, cái tên ấy không chỉ được gắn trên cổng trường, mà dần dần được khắc sâu trong ý thức của mỗi thế hệ thầy trò. Đó là lời nhắc nhở âm thầm rằng: dạy và học không chỉ để có tri thức, mà còn để tạo khí chất, giữ nghĩa tình và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Bước vào kỷ nguyên số, trước những thay đổi nhanh chóng của khoa học – công nghệ, của yêu cầu giáo dục trong bối cảnh mới, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đứng trước cả cơ hội và thách thức. Chúng ta không thể bằng lòng với những gì đã có, cũng không được phép chủ quan trước những biến động của thời đại. Điều cần thiết hơn bao giờ hết là chuẩn bị một tâm thế đổi mới: đổi mới tư duy quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công

nghệ thông tin, chú trọng giáo dục năng lực số, kỹ năng thích ứng và giá trị sống cho học sinh; nhưng vẫn kiên định với những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc của nhà trường.

Bốn mươi năm nhìn lại để trân trọng quá khứ, tri ân những đóng góp thầm lặng; bốn mươi năm cũng là điểm tựa để vững vàng bước tiếp, với niềm tin rằng: bằng truyền thống đã được hun đúc, bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới của tập thể sư phạm hôm nay, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa sẽ tiếp tục phát triển, xứng đáng với tên gọi của một danh nhân, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, nhân viên và học sinh đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần viết tiếp những trang sử đẹp cho ngôi trường thân yêu này.

Bốn mươi năm – một hành trình đáng tự hào. Và phía trước là một tương lai cần được kiến tạo bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng.



Cựu giáo viên, nhân viên và thầy cô toàn trường trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026



Cựu học sinh về thăm trường trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026

# 40 NĂM TỰ HÀO MẠI TRƯỜNG BÙI HỮU NGHĨA

• AN VĂN ĐỈNH - Tổ Toán Học

*Rèn đức luyện tài viết sử xanh  
Bốn mươi năm lớn, trí hùng anh  
Cần Thơ, đất học, Bùi Hữu Nghĩa  
Ban mến, trường yên, khí vượng lành.*

# TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA ĐIỂN HÌNH ĐỔI MỚI, KHỞI NGUỒN CHO NHỮNG BÚT PHÁ

• Cô ĐỒNG ANH ĐÀO, Phó Hiệu trưởng

*Năm 2025, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa hân hoan kỷ niệm 40 năm mang tên nhà thơ yêu nước của đất Bình Thủy (1985–2025), đánh dấu chặng đường bốn thập niên phấn đấu, trưởng thành và khẳng định vị thế trong lòng học sinh, phụ huynh và nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ mái trường này, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương. Đặc biệt, trong hành trình ấy, Bùi Hữu Nghĩa luôn được nhắc đến như “ngọn cờ đầu” của phong trào đổi mới giáo dục – một trong những trường điển hình tiêu biểu của thành phố.*

## HÀNH TRÌNH KHỞI NGUỒN ĐỔI MỚI

Từ năm học 2017–2018, khi thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm mô hình “Trường điển hình đổi mới” theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đã mạnh dạn tiên phong. Sự đổi mới không chỉ ở nội dung chương trình, mà còn là sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy giáo dục, trong cách quản trị và trong văn hóa nhà trường.

Thầy và trò cùng nhau kiến tạo môi trường học tập hiện đại, nhân văn, thân thiện – nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng, lắng nghe và phát huy năng lực riêng.

Sau gần một thập niên, mô hình “Trường điển hình đổi mới” tại Bùi Hữu Nghĩa đã thực sự trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên và cam kết chất lượng của ngành giáo dục Cần Thơ.

## ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN – LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM

Nhà trường đã thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cả ba khối lớp, phát huy quyền tự chủ chuyên môn của các tổ bộ môn.

Hoạt động dạy học được thiết kế linh hoạt, gắn với thực tiễn cuộc sống, khơi dậy niềm hứng thú học tập, rèn luyện năng lực tự học và sáng tạo cho học sinh.

Trong năm học 2024 – 2025, nhà trường đã tổ chức hơn 13.000 tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, gần 2.700 tiết học trực tuyến, 67 tiết thao giảng, 176 tiết dự giờ – minh chứng cho tinh thần học hỏi, đổi mới không ngừng của đội ngũ giáo viên. Việc tập

huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong giảng dạy được triển khai đồng bộ, giúp mỗi tiết học trở nên sinh động và hiệu quả hơn.

Các tổ chuyên môn tích cực sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, tổ chức hội thảo cụm trường, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. Từng bài học, từng hoạt động đều hướng đến mục tiêu hình thành phẩm chất và năng lực toàn diện cho học sinh – những công dân năng động, tự tin trong thời đại số.

## TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP: KHỞI NGUỒN SÁNG TẠO VÀ KHÁT VỌNG TƯƠNG LAI

Nếu tri thức là nền tảng thì trải nghiệm chính là hành trình giúp học sinh “chạm” vào cuộc sống thật. Trong năm học 2024 – 2025, trường đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp quy mô lớn: hành trình học tập tại Bến Tre, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 1.200 học sinh; Ngày hội STEAM 2025 với 260 học sinh, 80 sản phẩm sáng tạo, cùng các hoạt động thi thiết kế thời trang tái chế, trưng bày sản phẩm khoa học kỹ thuật của 8 tổ bộ môn.

Bên cạnh đó, 40 học sinh được trải nghiệm nghề nghiệp tại Trường Đại học FPT, 803 học sinh tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, và nhiều em đạt giải cao trong các cuộc thi Học sinh giỏi thành phố (40 giải, tỉ lệ 63,5%) và khoa học kỹ thuật (01 Nhất, 01 Nhì, 03 Ba, 04 Khuyến khích). Những con số ấy phản ánh một tinh thần học tập chủ động, sáng tạo và đầy khát vọng.



Học sinh và giáo viên cùng tham gia hoạt động văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2025

### VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG – NỀN TẢNG BỀN VỮNG CHO SỰ ĐỔI MỚI

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa luôn xem xây dựng văn hóa học đường là trọng tâm của đổi mới giáo dục. Việc thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về văn hóa học đường được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hơn 1.500 lượt dự thi; duy trì thể dục giữa giờ, câu lạc bộ tiếng Pháp, tiếng Hàn, góc đọc tiếng Anh... tạo nên bức tranh sinh hoạt học đường phong phú, lành mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực.

Các phong trào thiện nguyện, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, giáo dục giới tính và sức khỏe tinh thần học đường được lồng ghép thường xuyên, giúp học sinh phát triển hài hòa giữa “học làm người” và “học để làm việc”.

### ĐỘI NGŨ VÀNG – ĐIỂM TỰA CHO MỌI THÀNH CÔNG

Đằng sau thành công của mô hình trường điển hình đổi mới là đội ngũ thầy cô tận tâm, yêu nghề, dám đổi mới. Trong năm học 2024 – 2025, 75/85 giáo viên đã hoàn thành tập huấn chuyển đổi số, các mô đun bồi dưỡng 6–7–8 chương trình GDPT 2018; nhiều thầy cô đạt giải cao trong hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên dạy giỏi. Mỗi tiết dạy, mỗi hoạt động của thầy cô đều thấm đẫm tinh thần

trách nhiệm và sáng tạo – những “người gieo hạt tri thức” thầm lặng làm nên bản sắc của Bùi Hữu Nghĩa hôm nay.

### KHẮNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Bốn mươi năm – một hành trình của biết bao tâm huyết, trí tuệ và nỗ lực không ngừng. Từ một ngôi trường còn khiêm tốn về cơ sở vật chất, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa nay đã trở thành một trong những điểm sáng của giáo dục thành phố Cần Thơ, nơi hội tụ đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh năng động và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Phát huy truyền thống ấy, nhà trường tiếp tục duy trì mô hình “Trường điển hình đổi mới”, đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục hướng nghiệp – khởi nghiệp, nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng học sinh. Trong thời gian tới, Bùi Hữu Nghĩa hướng đến mục tiêu xây dựng “Trường học hạnh phúc – nơi mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, góp phần đào tạo thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, có bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng. Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển – Hội nhập”, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa tự hào viết tiếp trang sử vàng của mình – ngôi trường điển hình đổi mới, nơi những ước mơ được chấp cánh và những giá trị nhân văn được lan tỏa qua từng thế hệ thầy trò.



# VỮNG VÀNG TỪ THỬ THÁCH CHẤP CẢNH GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

● CÔ NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG, Phó Hiệu trưởng

*Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa – ngôi trường mang tên danh nhân đất Bình Thủy – trong suốt hành trình xây dựng và phát triển luôn kiên định một quan điểm giáo dục: lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng làm nền tảng, lấy giá trị nhân văn làm cốt lõi. Trong bối cảnh giáo dục phổ thông đổi mới mạnh mẽ theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, “Giáo dục toàn diện học sinh – Hướng đi vững chắc cho sự phát triển của nhà trường” không chỉ là mục tiêu chiến lược mà đã trở thành dòng chảy xuyên suốt trong mọi hoạt động dạy học, giáo dục và xây dựng văn hóa nhà trường. Chính sự kiên trì với hướng đi này đã tạo nên bản sắc riêng và là động lực bền vững cho sự phát triển của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa hôm nay.*

Nhìn lại khoảng thời gian trước, công tác giáo dục học sinh của nhà trường phải đối mặt với không ít khó khăn. Nền nếp học sinh chưa thật sự ổn định, một bộ phận học sinh còn chưa ngoan, ý thức rèn luyện chưa cao; chất lượng học tập cũng còn hạn chế, chưa đồng đều giữa các lớp, các khối. Trong điều kiện ấy, tập thể sư phạm nhà trường vẫn bền bỉ vun đắp nền nếp kỷ cương, kiên trì giáo dục đạo đức, tác phong, hình thành ở học sinh thói quen học tập nghiêm túc và tinh thần vượt khó. Những thử thách ban đầu không làm chùn bước, trái lại trở thành động lực để nhà trường xác định rõ hơn con đường phải đi: giáo dục học sinh một cách toàn diện, lấy sự tiến bộ thực chất của từng em làm thước đo cho chất lượng.

Từ nhận thức đó, giáo dục toàn diện học sinh ở Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa được triển khai như một hệ thống thống nhất giữa dạy chữ và dạy người, giữa trang bị tri thức với hình thành nhân cách, rèn luyện kỹ năng và bồi dưỡng lý tưởng sống. Học sinh đến với mái trường không chỉ để học kiến thức sách vở, mà còn để được sống trong môi trường kỷ cương – tình thương – trách nhiệm; được khơi dậy tinh thần tự học, ý thức vươn lên, lòng tự hào về truyền thống quê hương và về ngôi trường mang tên danh nhân Bùi Hữu Nghĩa. Nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển toàn diện, chú trọng sự trưởng thành về thái độ, kỹ năng, hành vi và năng lực sống, coi đó là nền tảng bền vững cho tương lai

của mỗi học sinh.

Trên nền tảng giáo dục toàn diện, chất lượng dạy học văn hóa luôn được xem là trụ cột của phát triển bền vững. Nhà trường duy trì nghiêm túc nền nếp chuyên môn, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đại trà và mũi nhọn, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Tinh thần thi đua “dạy tốt – học tốt” lan tỏa trong đội ngũ giáo viên và học sinh, tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong kết quả học tập, từng bước khắc phục tình trạng chưa đồng đều ban đầu. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp thành phố tăng dần qua từng năm, mặt bằng chất lượng học tập được nâng lên vững chắc. Quan trọng hơn, nhà trường chú trọng khơi dậy động lực học tập nội sinh, giúp học sinh học để hiểu, để vận dụng, để làm chủ tri thức và tự tin bước vào tương lai. Đây chính là nền tảng nâng tầm vị thế của nhà trường, khẳng định chất lượng giáo dục trong hệ thống các trường THPT của thành phố Cần Thơ.

Song song với dạy kiến thức, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh luôn được nhà trường quan tâm sâu sắc. Mang tên danh nhân Bùi Hữu Nghĩa – người tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, trung nghĩa và bản lĩnh – học sinh nhà trường được giáo dục để sống có trách nhiệm, có khát vọng, biết tôn trọng kỷ luật, yêu thương con người và hướng đến những giá trị tốt đẹp. Thông qua sinh hoạt dưới cờ, hoạt động Đoàn – Hội, các chuyên đề giáo dục công dân, nhà trường bồi dưỡng lòng yêu



**Đoàn viên ưu tú học sinh được kết nạp Đảng viên**

nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu kết nạp Đảng đã đạt những kết quả rất đáng tự hào: nhà trường đã kết nạp được 09 đảng viên là đoàn viên ưu tú, minh chứng rõ nét cho hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, cho sự trưởng thành về bản lĩnh, lý tưởng và khát vọng cống hiến của học sinh Bùi Hữu Nghĩa. Những thành quả ấy vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, vừa làm giàu thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Một điểm sáng nổi bật trong định hướng giáo dục toàn diện của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa là hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục kỹ năng sống. Nhà trường tổ chức nhiều chương trình học tập thực tế tại các địa danh giàu giá trị lịch sử – văn hóa như Bạc Liêu, Củ Chi, Đồng Nai, Đà Lạt... Những chuyến đi ấy giúp học sinh mở rộng tầm nhìn, rèn năng lực tự lập, làm việc nhóm, ứng xử văn minh, đồng thời bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua trải nghiệm trực tiếp. Cùng với đó, công tác giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học được triển khai bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp tâm lý lứa tuổi, tạo sức lan tỏa tích cực và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Giáo dục toàn diện còn được thể hiện rõ trong việc chăm lo đời sống tinh thần học sinh, xây dựng phong trào học đường giàu bản sắc. Những hoạt động như Hội thi Nét đẹp học đường, đồng diễn dân vũ, sân chơi văn nghệ – thể thao, hội thi hát dân ca, về nguồn Đền Hùng, kết nạp Đoàn tại Khu tưởng niệm Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa... không chỉ làm phong phú đời sống học sinh mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, thẩm mỹ, lòng tự hào về văn hóa dân tộc. Các hoạt động kỹ năng sống gắn với truyền thống như thi làm mứt dừa, gói bánh chưng, làm rau câu nghệ thuật... góp phần giáo dục học sinh biết trân trọng giá trị lao động, yêu quý gia

đình, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam. Chính phong trào sôi nổi, giàu ý nghĩa ấy đã tạo nên một môi trường học đường thân thiện, tích cực, giúp học sinh tiến bộ rõ rệt về nề nếp, nhân cách và năng lực toàn diện so với giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn đó có thể khẳng định: giáo dục toàn diện học sinh là hướng đi đúng đắn, là “trực phát triển” vững chắc để Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa không ngừng nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế và tạo dựng niềm tin trong xã hội. Đội ngũ giáo viên tận tâm, đoàn kết, đổi mới; môi trường kỷ cương – nhân văn; học sinh năng động, ham học, giàu khát vọng – chính là ba trụ cột tạo nên sức mạnh nội sinh của nhà trường. Nhờ vậy, mỗi thế hệ học sinh Bùi Hữu Nghĩa khi rời mái trường đều mang theo hành trang đủ đầy: tri thức vững vàng, nhân cách trong sáng, kỹ năng sống thiết thực và lý tưởng đẹp.

Trong hành trình tiếp nối truyền thống và vươn tới tương lai, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu giáo dục toàn diện, đổi mới phương thức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức – kỹ năng – trải nghiệm, xây dựng môi trường học đường hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc. Đó chính là con đường bền vững để nhà trường phát triển lâu dài, xứng đáng với tên tuổi danh nhân Bùi Hữu Nghĩa và vị thế của một ngôi trường giàu truyền thống của thành phố Cần Thơ.



**Học sinh tham gia Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố**

# TỔ TOÁN

## 40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

• Cô NGUYỄN THỊ QUYÊN, TTCM tổ Toán

Tổ Toán – một trong những tổ chuyên môn đầu tiên của trường THPT Bùi Hữu Nghĩa – đã đồng hành cùng nhà trường suốt 40 năm hình thành và trưởng thành. Ngay từ những ngày đầu, khi trường còn mang tên Trường Cấp 3 An Thôn Trang, đội ngũ giáo viên Toán đã góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho phong trào dạy tốt – học tốt.

Năm 1985, khi trường chính thức mang tên THPT Bùi Hữu Nghĩa, Tổ Toán đã nhanh chóng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh, và không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển của nhà trường.



Thầy cô tổ Toán năm học 2005 - 2006

Trải qua 4 thập kỷ, từ những năm đầu còn thiếu thốn cơ sở vật chất đến nay, Tổ Toán đã trở thành một tập thể đoàn kết, năng động và sáng tạo. Đội ngũ giáo viên Toán hiện nay gồm nhiều thầy cô tâm huyết, có chuyên môn vững vàng, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy năng lực học sinh.

Các thế hệ giáo viên Tổ Toán – từ những người đặt nền móng đầu tiên đến lớp trẻ kế thừa – đều mang chung tinh thần “thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và hạnh phúc” trong công việc, góp phần giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.

Trong suốt quá trình hoạt động, Tổ Toán luôn là một trong những tổ có thành tích nổi bật của trường. Điểm trung bình tốt nghiệp THPT môn Toán luôn cao hơn điểm trung bình của thành phố. Học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố liên tục đạt nhiều giải thưởng, giữ vững vị trí trong thành phố trong nhiều năm liền.



Đội tuyển HSG môn toán

Bên cạnh công tác chuyên môn, Tổ Toán còn tích cực tham gia các hoạt động Nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, Ngày hội STEM, và các tháng bộ môn Toán – nơi thầy và trò cùng nhau sáng tạo, khám phá, lan tỏa niềm đam mê với Toán học.



Hoạt động tháng bộ môn Toán



**Tổ Toán năm 2025**

Những năm gần đây, Tổ Toán chuyển mình mạnh mẽ với việc ứng dụng CNTT và các phương pháp dạy học hiện đại, chú trọng phát triển tư duy, sáng tạo, hợp tác cho học sinh, hướng tới mô hình giáo dục mở, gắn kết, thực tiễn. Tập

thể Tổ không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn đoàn kết, hỗ trợ nhau, là hình mẫu “vững chuyên môn – sáng đạo đức – mẫu mực phong trào”.  
 Bước sang năm học 2025–2026, Tổ Toán tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những tổ chuyên môn chủ lực của trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Phát huy truyền thống 40 năm “dạy tốt – học tốt – sáng tạo – nhân văn”, tập thể Tổ Toán quyết tâm đổi mới hơn nữa trong giảng dạy, nghiên cứu và phong trào, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia – nơi ươm mầm tri thức và khát vọng”.

# Về tổ Toán

• AN VĂN ĐÌNH - Tổ Toán Học

*Trường em ở cạnh đường  
 Bùi Hữu Nghĩa là tên  
 Hàng ngày em lên lớp  
 Tổ Toán gọi tên mình.*

*Khối hình đa - nhiều cạnh  
 Tọa độ - góc thân canh  
 Cuộc đời đầy sin - cốt  
 Quanh quần mãi đường tròn.*

*Đôi mắt động quầng đen  
 Nhìn phương trình ủ rũ  
 Đưa em vào giấc ngủ  
 Một thời em mộng mơ.*

*Ai viết tặng vần thơ  
 Xét dấu vào trong óc  
 Ai làm em bật khóc  
 Đáp số lại là pi!*

*Ai một kẻ tình si  
 Mang nỗi lòng vô hạn  
 Không gian đâu giới hạn  
 Hàm ẩn nói bao điều*

*Nhớ mái trường thân yêu  
 Ở thầy cô dạy dỗ  
 Vun đắp dệt ước mơ  
 Cho đời em hạnh phúc.*

# TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ GIỮ LỬA TRI THỨC, ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI

• CÔ ĐỖ THỊ BÍCH, TTCM Tổ Vật lý - KTCN

Bốn mươi năm – một chặng đường đủ dài để nhìn lại, để tri ân và để tự hào. Trong hành trình ấy của trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, tổ Vật lý – Công nghệ (trước đây là tổ Vật lý – Tin học – Công nghệ) luôn là một điểm sáng bền bỉ, nơi hội tụ của tâm huyết, sáng tạo và tinh thần yêu nghề của bao thế hệ thầy cô giáo.

các thầy cô vẫn luôn đồng lòng, yêu nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Từ tinh thần “Tất cả vì học sinh”, tổ đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của các thế hệ sau này. Tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy ấy đã trở thành truyền thống quý báu, được gìn giữ và lan tỏa suốt bao năm tháng.

Những năm 2000, hưởng ứng phong trào đổi mới

phương pháp dạy học, tổ đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy – trong thời điểm mà chưa ai trong tổ được đào tạo bài bản về lĩnh vực này. Nhờ sự quan tâm của Ban giám hiệu cùng tinh thần tự học, tự rèn của các thầy cô, chỉ trong thời gian ngắn, giáo viên của tổ đã thành thạo soạn và giảng bằng giáo án điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy và mang lại hứng thú học tập cho học sinh. Với phương châm “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, tổ đã có nhiều giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp thành phố như thầy Chu Anh Dũng, thầy Trần Văn Viễn.



Hình ảnh các thầy, cô Tổ Vật lý tham dự lễ khai giảng năm học 2007-2008

Trước năm 1985, khi trường còn mang tên cấp 3 An Thôn Trang, tổ Vật lý chỉ có mười thầy cô: thầy Trịnh Đại Tỵ, cô Châu Thanh Mì, cô Tú Lang, cô Đinh Thu Thủy, cô Phương Thảo, thầy Hoàng Sơn, thầy Lê Văn Hiện, thầy Long Sơn, thầy Phúc, thầy Phong. Khi ấy, thầy Trịnh Đại Tỵ làm tổ trưởng. Sau này, khi sáp nhập thêm nhóm Kỹ thuật với các thầy cô như cô Chạch, cô Bích, thầy Lâm..., cô Châu Thanh Mì đảm nhiệm vai trò tổ trưởng, còn thầy Trịnh Đại Tỵ chuyển về trường chuyên Lý Tự Trọng.

Dù cơ sở vật chất khi đó còn thiếu thốn, đời sống giáo viên nhiều khó khăn, nhưng



Tổ Vật lý – Công nghệ - Tin học chụp hình kỉ yếu kỉ niệm 30 năm thành lập trường

Không chỉ giỏi chuyên môn, các thầy cô trong tổ còn luôn tâm huyết với công tác ngoại khóa, nghiên cứu và sáng tạo. Câu lạc bộ Vật lý do thầy Chu Anh Dũng thành lập, cùng với sự đồng hành cùng cô Nguyễn Kim Diệu, cô Đỗ Thị Bích và các thầy cô trong tổ Vật lý đã duy trì nhiều năm đã trở thành sân chơi bổ ích cho học sinh. Nơi đây, các em được hướng dẫn làm đề tài khoa học, chế tạo đồ dùng dạy học, tham gia các cuộc thi bắn thủy tiễn, ném boomerang hay những chuyến tham quan nhà máy nhiệt điện... Mỗi hoạt động đều là một kỷ niệm đáng nhớ, là hành trình học mà chơi – chơi mà học, giúp học sinh nuôi dưỡng niềm say mê với khoa học và sáng tạo.

Bên cạnh đó, tổ còn có cô Tuyết Hạnh – người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn mang trong mình tinh thần lạc quan, yêu đời. Với niềm yêu thích chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, cô đã kết nối các thành viên nữ trong tổ qua những buổi chụp hình kỷ niệm đầy ấm áp, giúp tập thể thêm gắn bó, yêu thương và gần gũi hơn. Chính sự vui tươi và tinh thần gắn kết ấy đã góp phần làm nên một tập thể vừa vững chuyên môn, vừa đậm tình đồng nghiệp.



Các giáo viên nữ của tổ Lý – Tin – CN chụp ảnh cùng cô Tuyết Hạnh

Sau khi thầy Lê Văn Hiện nghỉ hưu, cô Ngô Thị Hiền Trân được tập thể tín nhiệm giao trọng trách tổ trưởng. Trong suốt thời gian công tác, cô Trân luôn tận tụy, chu đáo và đầy trách nhiệm, vừa đảm nhiệm vai trò quản lý chuyên môn, vừa làm công tác chủ nhiệm lớp. Dù khối lượng công việc nặng nề, cô vẫn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, hoàn thành chương trình cao học và trở thành thạc sĩ, không ngừng trau dồi chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy. Ở cô là hình



Cô Ngô Thị Hiền Trân

ảnh của người giáo viên chủ chu, trách nhiệm và hết lòng vì học sinh thân yêu.

Trong giai đoạn này, nhiều thầy cô trong tổ đã khẳng định năng lực chuyên môn và để lại dấu ấn sâu đậm trong công tác giảng dạy. Thầy Lê Khánh Thanh Phong, bên cạnh sự tận tụy với nghề, còn là tấm gương sáng về niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Thầy đã đi đầu biết bao thế hệ học trò tham gia nghiên cứu khoa học cấp thành phố và liên tiếp đạt giải cao, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo trong học đường. Cô Ngô Thị Hiền Trân, cô Đỗ Thị Bích và cô Nguyễn Kim Diệu cũng gặt hái được nhiều thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố. Cô Trần Thị Hoà cũng đã ghi tên mình vào bảng thành tích khi đã nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và là giáo viên chủ nhiệm giỏi nhiều năm liền. Cô Hoà cùng với thầy đã giúp các em học sinh đạt nhiều thành tích cao khi tham dự kì thi Học sinh giỏi Vật lý – Tiếng Anh cấp thành phố. Năm nào học sinh của tổ cũng mang về những giải thưởng đáng tự hào. Đó là niềm vui



Nữ giáo viên tổ Lý - Tin năm 2022

và vinh dự lớn lao của tập thể tổ chuyên môn.

Bên cạnh đó, khi nhắc đến tổ Vật lý – Công nghệ thì không thể không nhắc tới cô Nguyễn Ngọc Anh Thu, bởi cô là người luôn đóng góp lặng lẽ cho tổ bằng tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm chân thành. Cô từng đảm nhiệm vai trò tổ trưởng Công đoàn, cô luôn tận tụy, chu đáo trong mọi nhiệm vụ, luôn quan tâm, sẻ chia và tạo được sự gắn kết giữa các thành viên trong tổ. Ở cô, ai cũng cảm nhận được sự chân thành, cần



Tổ Lý - KTCN năm học 2025-2026

trọng và tinh thần trách nhiệm trong từng việc làm. Từ tháng 10 năm nay, dù tổ không còn tổ chức Công đoàn, nhưng sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm ấy của cô Thư vẫn luôn được duy trì. Cô vẫn âm thầm hỗ trợ, động viên đồng nghiệp khi cần, là người mang đến sự ấm áp và tinh thần gắn bó cho tập thể. Chính điều đó đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết và đầy tinh thần sẻ chia.

Đến năm 2022, nhóm Tin học tách ra thành tổ hoạt động độc lập, song tinh thần đoàn kết và cống hiến vẫn được duy trì. Tổ tiếp tục đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học và thi làm đồ dùng dạy học sáng tạo. Những thành công đó không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là minh chứng cho sức mạnh tập thể và truyền thống tốt đẹp được vun đắp suốt nhiều năm qua.

Đến năm 2025, cô Đỗ Thị Bích đảm nhận vai trò tổ trưởng, cô Trần Thị Yến Trang và thầy Khưu Minh Triết là hai phó tổ trưởng chuyên môn mới của tổ Vật lý – Công nghệ. Với làn gió mới này, tổ Vật lý – Công nghệ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích học sinh sáng tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp cận tri thức một cách chủ động. Các thầy cô trong tổ luôn cố gắng học hỏi, nâng cao trình



Cô Nguyễn Ngọc Anh Thư

độ, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy để bắt nhịp cùng sự phát triển của giáo dục hiện đại.

Ngày hôm nay, tổ Vật lý – Công nghệ là một tập thể đoàn kết, vững chuyên môn, giàu tâm huyết và sáng tạo. Mỗi thầy cô đều góp phần làm nên những giờ học sinh động, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tình yêu Vật lý – Công nghệ trong lòng học sinh trường Bùi Hữu Nghĩa.

Nhìn lại hành trình đã qua, từ những phòng học đơn sơ đến những lớp học hiện đại, từ bảng đen phấn trắng đến bài giảng điện tử, tổ Vật lý – Công nghệ vẫn luôn giữ trọn tinh thần yêu nghề, tận tâm và sáng tạo. Thành công hôm nay là kết quả của bao thế hệ thầy cô đã âm thầm gieo chữ, là công sức của những người đang tiếp nối sứ mệnh trồng người với niềm tin, lòng yêu nghề và trách nhiệm.

Xin được tri ân tất cả các thế hệ thầy cô đã và đang gắn bó, cống hiến cho mái trường THPT Bùi Hữu Nghĩa – nơi lưu giữ ký ức, tri thức và những mùa hoa không tàn.

# TỔ HÓA HỌC

## NGỌN LỬA TRI THỨC CHÁY MÃI TRONG NGÔI TRƯỜNG BÙI HỮU NGHĨA

● Cô NGUYỄN THỊ NGÂN HIẾU, TTCM Tổ Hóa học

**T**rong bức tranh rực rỡ của mái trường THPT Bùi Hữu Nghĩa – ngôi trường đã trải qua bốn thập kỷ vun trồng tri thức và nhân cách, có một gam màu lặng lẽ mà bền bỉ, ấm áp mà sâu sắc – đó là Tổ Hóa học. Không ồn ào, không phô trương, bảy thầy cô của tổ Hóa đã và đang viết nên câu chuyện đẹp đẽ về đam mê, trách nhiệm và sự sáng tạo – những phản ứng hóa học kỳ diệu giữa con người và tri thức.

### 1. MỘT TẬP THỂ ĐOÀN KẾT, TẬN TÂM VÀ SÁNG TẠO

Tổ Hóa học hiện có 07 giáo viên, trong đó có 04 Thạc sĩ, 02 Cử nhân và 01 đang học Cao học. Nhiều thầy cô đã gắn bó với mái trường Bùi Hữu Nghĩa thân yêu từ những ngày đầu mới bước chân vào nghề dạy học. Dù tuổi đời, tuổi nghề có khác nhau, nhưng tất cả thầy cô đều có chung tình yêu nghề, yêu trò và khát vọng cống hiến.

Với mục tiêu “Học để biết – Học để làm – Học để chung sống – Học để khẳng định mình”, tập thể tổ Hóa học luôn coi việc đổi mới phương pháp dạy học là trọng tâm, không ngừng cập nhật kiến thức, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác thí nghiệm trực quan và bài học thực tế nhằm giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu và yêu thích môn học.

Không chỉ dừng ở giảng dạy, các thầy cô còn luôn là những người đồng hành cùng học sinh trong các cuộc thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hay trong từng giờ sinh hoạt ngoại khóa gắn liền với trải nghiệm STEM, mô hình “Hóa học xanh”, “Hóa học và đời sống”.

### 2. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU – NHỮNG NGỌN LỬA KHÔNG TẮT

Nếu ví tổ Hóa học như một dàn nhạc, thì mỗi thầy cô là một nốt nhạc riêng – góp phần tạo nên bản hòa ca tri thức.



Tổ Hóa năm học 2025 - 2026

Cô Nguyễn Thị Ngân Hiếu, Tổ trưởng chuyên môn, là “người thấp lửa” truyền cảm hứng cho đồng nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của cô, tổ Hóa học luôn duy trì phong cách làm việc khoa học, đoàn kết và có chiều sâu. Cô luôn tin rằng dạy Hóa không chỉ là truyền công thức hay phản ứng, mà là gieo trong lòng học sinh niềm tin vào tư duy logic và sự kiên nhẫn – phẩm chất cần thiết của mọi hành trình thành công.

Cô Phan Thị Tươi, Phó Tổ trưởng chuyên môn, người giáo viên âm thầm nhưng bền bỉ, trách nhiệm và luôn nhiệt tình trong mọi công tác, hoạt động của tập thể. Cô luôn nhiệt huyết trong từng bài giảng và kiên trì trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để giữ vững thành tích của tổ qua từng năm. Trong suốt nhiều năm giảng dạy, cô luôn là người “giữ nhịp” ổn định cho tổ, đảm bảo mọi công việc được thực hiện chu đáo, chính xác.

Cô Dương Thị Hào – hình mẫu của người giáo viên tận tâm và giàu cảm xúc. Trong từng tiết học, cô luôn khéo léo kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu và những câu chuyện gần gũi, giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp ẩn sâu trong từng phản ứng hóa học. Trong công tác chủ

nhiệm, cô luôn dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng học trò. Với cô, mỗi bài kiểm tra không chỉ là con số, mà là một chặng đường trưởng thành của các em.

Cô Nguyễn Thị Diễm Kiều – nhẹ nhàng, sâu sắc nhưng đầy sáng tạo. Cô luôn mang đến cho học sinh niềm hứng khởi qua những tiết dạy sinh động, ứng dụng thực tế và giàu trải nghiệm. Với tinh thần ham học hỏi và sáng tạo, cô đã hướng dẫn học sinh đạt giải cao trong cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng mang về niềm tự hào cho tổ bộ môn và trường.

Thầy Võ Quốc Cường – người truyền năng lượng tích cực cho học sinh, với phong cách dạy học gần gũi, nhẹ nhàng. Đối với thầy “Muốn dạy tốt, trước hết phải hiểu học trò nghĩ gì, cần gì và đang gặp khó ở đâu”. Chính triết lý ấy giúp thầy chạm đến trái tim học sinh, biến môn Hóa thành người bạn thân thiết chứ không phải là một môn học khô khan hay “hố đen vũ trụ tri thức”.

Cô Cao Thanh Huyền – cô Bí thư Đoàn năng động của tổ Hóa học, cô mang đến nguồn năng lượng tích cực và sức sống mới. Không chỉ là người dạy, cô còn là “người bạn đồng hành” cùng học sinh trong nhiều hoạt động trải nghiệm – từ các hoạt động phong trào trong nhà trường đến các buổi ngoại khóa, các cuộc thi cấp thành phố, cấp quốc gia.

Thầy Trương Hoài Lộc – giáo viên trẻ tuổi nhất tổ Hóa học, “người thầy gen Z” sinh ra trong thời đại Internet, mạng xã hội, với tính sáng tạo, năng động sẵn có trong từng hơi thở. Bằng việc áp dụng các phương pháp dạy học dựa tích cực, thầy luôn khuyến khích học sinh tự tìm tòi, khám phá tri thức. Thực hiện phương châm “không ngừng học hỏi để không ngừng hoàn thiện và phát triển”, tin rằng thầy sẽ ngày càng tỏa sáng và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người.

Cô Nguyễn Bích Diễm – nhân viên phụ trách phòng thí nghiệm, cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng tiết thực hành. Dưới bàn tay của cô, mỗi thí nghiệm không chỉ là phản ứng hóa học mà còn là bài học về sự chính xác, đam mê và an toàn trong khám phá khoa học. Dù cô không phải là một thành viên của tổ Hóa học nhưng là một phần không thể tách rời trong chuỗi hoạt động của tổ Hóa học.

### 3. NHỮNG THÀNH TỰU GHI DẤU NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG

Trong nhiều năm qua, Tổ Hóa học trường THPT Bùi Hữu Nghĩa luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về thành tích dạy học. Hàng năm, tỉ lệ điểm tốt nghiệp môn Hóa học đều cao hơn tỉ lệ chung của thành phố, các thầy cô cũng có nhiều sáng kiến được công nhận cấp thành phố, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật cũng đạt nhiều thành tích

qua các năm. Tổ cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đại trà, giúp học sinh yếu kém tiến bộ, lan tỏa tinh thần “Hóa học không hề khô khan nếu ta hiểu nó bằng trái tim”.

Bên cạnh giảng dạy, tổ Hóa còn là nòng cốt trong các hoạt động phong trào của nhà trường: tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, viết sáng kiến, tổ chức tháng bộ môn, tham gia Ngày hội STEM,... Bên cạnh công tác chuyên môn, giáo viên tổ Hóa học còn được thực hiện các công tác khác như công tác Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, công tác Đảng, Công đoàn, hỗ trợ công nghệ thông tin,... Trong mọi công tác, tổ Hóa học luôn được Lãnh đạo nhà trường đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc. Tổ Hóa luôn tự hào là một tổ bộ môn không chỉ giỏi chuyên môn mà còn nhiệt huyết trong các hoạt động khác của nhà trường.

### 4. HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI – TIẾP NỐI VÀ PHÁT TRIỂN

Trong giai đoạn đổi mới giáo dục theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tổ Hóa học xác định rõ nhiệm vụ: “Dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh”. Các thầy cô tích cực xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng thực hiện chuỗi hoạt động khám phá tri thức, kết hợp dạy học dự án, dạy học trải nghiệm, tích hợp liên môn, giúp học sinh phát triển tư duy logic và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Tổ Hóa học cũng chú trọng bồi dưỡng năng lực số cho giáo viên, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, sử dụng phần mềm mô phỏng thí nghiệm, góp phần hiện đại hóa hoạt động dạy học Hóa học.

Tập thể tổ Hóa học hôm nay là sự kế thừa và phát huy truyền thống 40 năm của mái trường Bùi Hữu Nghĩa – nơi đã và đang nuôi dưỡng biết bao ước mơ, bao thế hệ học sinh trưởng thành và tỏa sáng.

### 5. KẾT LUẬN – NƠI TRI THỨC KẾT TINH THÀNH NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG

Như phản ứng xúc tác làm tăng tốc quá trình biến đổi, những người thầy, người cô Hóa học cũng chính là chất xúc tác cho sự trưởng thành của bao thế hệ học sinh. Họ vẫn miệt mài bên bàn thí nghiệm, bên từng trang sách, thấp lèn trong lòng trò niềm tin, lòng say mê và khát vọng chinh phục tri thức.

Bảy ngọn lửa nhỏ ấy – dù giản dị và khiêm nhường – vẫn đang cháy sáng giữa ngôi trường Bùi Hữu Nghĩa yêu thương, góp phần viết nên bản anh hùng ca thầm lặng của nghề dạy học – nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

Nếu có một “phản ứng” nào bền vững nhất, thì đó chính là phản ứng giữa trái tim người thầy và khát vọng vươn lên của học trò – một phản ứng không bao giờ kết thúc.

# DẦU ẦN 40 NĂM TỔ SINH HỌC VÀ HÀNH TRÌNH GIEO MẦM TRI THỨC

• Cô NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH, TTCM tổ Sinh - KTNN

Hàng năm, khi thành phố Cần Thơ tổng kết và vinh danh những thành tựu trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, luôn được nhắc đến như một ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt. Bao năm qua, ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa vẫn vững vàng tỏa sáng, không chỉ bởi bề dày thành tích trong giảng dạy, giáo dục, mà còn bởi tinh thần tận tụy, trách nhiệm và lòng yêu nghề của biết bao thế hệ thầy cô đã gắn bó, cống hiến. Những thành quả ấy là kết tinh của sự lãnh đạo sâu sát từ các cấp quản lý, tầm nhìn chiến lược của Ban Giám hiệu qua các thời kỳ, và trên hết là tâm huyết, sự hy sinh thầm lặng của tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường – những con người không ngừng nỗ lực để mái trường mãi xứng đáng với tên tuổi của người anh hùng văn hóa đất Bình Thủy.

Năm học 2025–2026 mở ra với nhiều đổi mới trong ngành giáo dục, nhưng đối với Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, đây còn là một dấu mốc đặc biệt – kỷ niệm 40 năm tự hào trường mang tên danh nhân thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Bốn mươi năm – một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, uy tín danh dự của nhà trường với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của Phường Bình Thủy nhưng cũng là thời khắc để mỗi thầy cô thêm suy tư, trăn trở và khát vọng: làm sao để giữ vững và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Từ Ban Giám hiệu đến từng giáo viên, tất cả đều



Tổ Sinh - KTNN năm học 2013-2014

mang trong tim một niềm tin và quyết tâm cháy bỏng. Và trong dòng chảy ấy, tổ Sinh học – Kỹ thuật Nông nghiệp (KTNN) đã và đang góp phần lặng lẽ nhưng bền bỉ, bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, để tạo nên những bông hoa tươi đẹp trong vườn tri thức của trường.

Tiền thân của tổ Sinh – KTNN là tổ Hóa – Sinh, từng quy tụ nhiều thầy cô tâm huyết, giàu kinh nghiệm: cô Kim Dung – tổ trưởng, cô Ngọc Oanh, cô Mỹ Hà, cô Lương Hồng, thầy Duy Hoàng, thầy Xuân Nam, cô Mai Phương và cô Tuyết Linh. Năm học 2009–2010, khi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa sáp nhập với THPT Bán công Nguyễn Việt Dũng, tổ có tám thành viên, hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Năm 2011, tổ đón thêm cô giáo trẻ Cẩm Nhung, mang đến sức sống mới. Những năm sau, khi một số thầy cô đến tuổi nghỉ hưu, đội ngũ tiếp tục được bổ sung với những gương mặt mới – cô Kiều Trần, cô Huyền Trâm, thầy Minh Nhựt, cô Kim Hậu – những giáo



**Tổ Sinh - KTNN năm học 2025-2026**

viên trẻ đầy nhiệt huyết. Sau đó, thầy Minh Nhựt và cô Cẩm Nhung được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, riêng thầy Nhựt chuyển công tác về trường THPT An Khánh. Năm 2025, tổ lại đón thêm một thành viên mới – cô Kim Ngân, tiếp nối tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Hiện nay, tổ có 7 thành viên, gồm cô Tuyết Linh (tổ trưởng), cô Mai Phương, cô Cẩm Nhung, cô Kim Hậu, cô Kiều Trân, cô Huyền Trâm và cô Kim Ngân. Trong đó, cô Cẩm Nhung vừa đảm nhiệm công tác giảng dạy, vừa là Phó Hiệu trưởng phụ trách học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường – một minh chứng sống động cho sự tận tụy và năng lực cống hiến của giáo viên tổ Sinh.

So với các tổ bộ môn khác, tổ Sinh – KTNN tuy có số lượng thành viên khiêm tốn, nhưng luôn phát huy sức mạnh đoàn kết và chất lượng chuyên môn vượt trội. Ở mọi lĩnh vực – từ công tác chuyên môn, phong trào thi đua, chủ nhiệm, đến hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên – các thành viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các hoạt động chuyên môn như STEM, trải nghiệm sáng tạo, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu bài học, thao giảng – dự giờ đều được tổ chức chu đáo, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao và được đồng nghiệp ghi nhận.

Đặc biệt, thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi của tổ là niềm tự hào lớn. Nhiều năm liền, tổ Sinh – KTNN đạt tỷ lệ học sinh đạt giải từ 80% đến 100% ở các cuộc thi: HSG Máy tính cầm tay, HSG Lý thuyết vòng 1, vòng 2, và Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh. Các cô Cẩm Nhung, Kiều Trân, Huyền

Trâm, Mai Phương, Tuyết Linh và Kim Hậu đều là những người thầy tận tụy, miệt mài nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo trong từng giờ dạy bồi dưỡng. Kết quả đáng tự hào ấy không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là thành quả chung của tinh thần gắn bó, đồng lòng và yêu nghề. Song song đó, hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ

thuật được tổ chú trọng, mang lại kết quả ấn tượng: hai năm liền, học sinh được các cô hướng dẫn đã đạt giải Nhì và giải Khuyến khích cấp thành phố, góp phần khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường trong phong trào NCKH học sinh THPT.

Những kết quả đáng tự hào ấy chính là trái ngọt của sự bền bỉ, kiên trì và tâm huyết, là minh chứng cho tinh thần “vì học sinh thân yêu” mà mỗi giáo viên trong tổ luôn mang theo trên hành trình nghề nghiệp.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường qua 40 năm mang tên thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, tổ Sinh – KTNN hôm nay vẫn tiếp tục bước đi bằng niềm tin, lòng nhiệt huyết và khát vọng đổi mới. Mỗi thành viên đều nỗ lực học hỏi, trau dồi chuyên môn, cập nhật công nghệ, vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học gắn lý thuyết với thực hành, giúp học sinh hình thành năng lực, phẩm chất cần thiết trong thời đại mới. Hơn hết, các thầy cô luôn dạy bằng cả trái tim, giáo dục bằng nhân cách và tấm gương của chính mình, để từ đó lan tỏa tình yêu học tập, nuôi dưỡng ước mơ và truyền cảm hứng sống đẹp cho thế hệ trẻ.

Với tinh thần “Tận tâm – Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”, tập thể tổ Sinh – Kỹ thuật Nông nghiệp Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa sẽ mãi là một điểm sáng trong ngôi nhà chung, tiếp tục viết nên những trang vàng truyền thống, góp phần tô thắm thêm uy tín và danh dự của ngôi trường mang tên người Thủ khoa đất Bình Thủy – nơi mà mỗi ngày đến trường là một ngày gieo hạt giống của niềm tin, tri thức và yêu thương.

# TỔ TIN HỌC

## HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRONG NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN DANH NHÂN BÙI HỮU NGHĨA

• CÔ MAI THỊ TRINH, TTCM tổ Tin học

Trải qua bốn thập kỷ hình thành và phát triển, Trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa đã trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, là niềm tự hào của bao thế hệ thầy và trò trên mảnh đất Cần Thơ giàu truyền thống hiếu học. Trong dòng chảy phát triển ấy, tổ Tin học – một đơn vị còn non trẻ của nhà trường – đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục, góp phần xây dựng hình ảnh một ngôi trường hiện đại, năng động, bắt nhịp cùng xu thế chuyển đổi số của thời đại.

Tổ Tin học Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa được chính thức thành lập từ năm học 2022 – 2023, trên cơ sở tách ra từ tổ Lý – Tin – Công nghệ. Thời gian hoạt động cùng tổ Lý – Tin – Công nghệ, nhóm giáo viên Tin học được dẫn dắt bởi thầy Huỳnh Long Sơn – người thầy tận tụy, mẫu mực, truyền cho chúng tôi kỹ

luật nghề nghiệp và lòng yêu nghề bền bỉ. Chúng tôi cũng trân trọng gửi lời tri ân đến chị Thu Hà – đồng nghiệp đã để lại nhiều đóng góp trước khi chuyển công tác về Bình Dương.

Đến năm 2022 – 2023, sự ra đời của tổ đánh dấu một bước phát triển mới trong định hướng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn học thuộc lĩnh vực Khoa học – Công nghệ của nhà trường, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo trường trong việc thích ứng với xu thế giáo dục 4.0. Hiện nay, tổ có 01 tổ trưởng chuyên môn – cô Mai Thị Trinh và 05 thành viên: cô Tống Nhã Uyên, thầy Võ Văn Yên, cô Phạm Thị Hồng Thắm, cô Nguyễn Thị Trúc Giang và thầy Cao Lập Đức. Tất cả đều là những giáo viên tâm huyết, có chuyên môn vững vàng, luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy để mang lại hiệu quả cao nhất trong việc dạy và học. Dù còn nhiều khó khăn về cơ



Nhóm Tin học năm học 2015-2016



**Giờ học thực hành Tin học của học sinh**

cô trong tổ luôn tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp. Nhiều giáo viên đã hoàn thành các khóa học trực tuyến về lập trình, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong giáo dục,... nhằm bắt kịp yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Không chỉ là những người giảng dạy, họ còn là những người truyền cảm hứng, khơi dậy niềm yêu thích công nghệ trong học sinh.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, tổ Tin học luôn xác

sở vật chất, thiết bị, song bằng tinh thần đoàn kết và ý chí cầu tiến, tập thể giáo viên tổ Tin học đã nhanh chóng ổn định tổ chức, từng bước khẳng định vị trí của mình trong đội ngũ chuyên môn của nhà trường.

Nhân tố quan trọng nhất làm nên sức mạnh của tổ Tin học chính là con người. Với 06 thầy cô giáo – mỗi người là một mảnh ghép riêng biệt, nhưng cùng chung niềm đam mê với nghề và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giáo dục. Trong những năm đầu hoạt động, tổ đã tập trung vào việc xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, thống nhất chương trình giảng dạy, chuẩn hóa nội dung, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chuyên đề, thao giảng, hội giảng cấp trường và cấp thành phố. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trong tổ đã được ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tin học trong toàn trường.

Đội ngũ giáo viên của tổ đa phần là những người trẻ, được đào tạo chính quy, am hiểu công nghệ và nhanh nhạy trong việc cập nhật các xu hướng mới của ngành. Họ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn chủ động đổi mới phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động và hiệu quả. Bên cạnh đó, các thầy

định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học, hướng đến việc phát triển năng lực, tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế cho học sinh. Ưu tiên bồi dưỡng chuyên môn và đổi mới phương pháp dự giờ – sinh hoạt chuyên đề định kì, cập nhật công nghệ, triển khai dạy học theo dự án, STEM/STEAM và kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, hướng dẫn học sinh khai thác công cụ văn phòng, lập trình cơ bản, an toàn - đạo đức số và năng lực giải quyết vấn đề trong môi trường số. Các tiết học Tin học ngày nay không còn khô khan với những dòng lệnh hay khái niệm trừu tượng, mà được tổ chức sinh động, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Giáo viên sử dụng các phần mềm mô phỏng, các công cụ lập trình trực tuyến, các trò chơi học tập, giúp học sinh vừa học



**Sản phẩm STEM - thiết kế đồ họa**



Tổ Tin học năm học 2025 - 2026

vừa trải nghiệm, vừa rèn luyện tư duy logic, vừa phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Bên cạnh chương trình chính khóa, tổ còn hướng dẫn học sinh tham dự các cuộc thi Tin học trẻ, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh phát huy niềm đam mê công nghệ, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực Tin học.

Trong phong trào thi đua chuyên môn, Tổ tích cực tham gia hội thảo, chia sẻ bài dạy minh họa, giới thiệu sản phẩm số và mô hình ứng dụng CNTT vào quản lý - dạy học. Nhiều sáng kiến, tài liệu của giáo viên được đồng nghiệp ghi nhận; học sinh hứng thú với câu lạc bộ, dự án lập trình, thiết kế sản phẩm số và các sản phẩm học thuật. Song song đó, Tổ không ngừng vun đắp văn hoá học tập: kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo - nhân ái; mỗi thầy cô là một tấm gương tự học, tự bồi dưỡng, đồng hành cùng học sinh trên hành trình trở thành công dân số có phẩm chất và năng lực học tập suốt đời. Dù mới thành lập, Tổ Tin học đã đạt nhiều kết quả nổi bật về chuyên môn và phong trào: nhiều thầy cô đạt Giáo viên giỏi cấp trường, Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận Bằng khen UBND thành phố; bồi dưỡng học sinh đoạt giải các cuộc thi Tin học trẻ và lý thuyết cấp thành phố.

Không chỉ đóng góp trong chuyên môn, tổ Tin học còn là lực lượng nòng cốt trong công tác chuyển đổi số của nhà trường. Các thầy cô đã hỗ trợ thiết kế, vận hành website trường, quản lý dữ liệu học sinh, triển khai hệ thống phần mềm kê quy mô giờ, quản lý phần mềm công chức viên chức, triển khai hệ thống dạy học trực tuyến trên MS Team,...

phần đưa hoạt động quản lý và giảng dạy của nhà trường ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, khi công nghệ thông tin trở thành công cụ thiết yếu trong mọi lĩnh vực, giáo dục cũng không nằm ngoài xu thế ấy. Tổ Tin học Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa nhận thức rõ vai trò tiên phong của mình trong việc dẫn dắt và hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số trong trường học. Từ việc quản lý dữ liệu, tổ chức dạy học trực tuyến, phục vụ công tác quản lý cho đến hướng

dẫn giáo viên sử dụng các công cụ công nghệ trong giảng dạy, tổ Tin học luôn là cầu nối giữa công nghệ và giáo dục. Nhờ đó, nhiều hoạt động quản lý và dạy học của trường đã trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chuyên môn khác để tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT, hỗ trợ đồng nghiệp cập nhật kỹ năng số, xây dựng bài giảng điện tử, sử dụng phần mềm dạy học, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn trường.

Chặng đường hơn ba năm kể từ khi thành lập tuy chưa dài, nhưng những gì tổ Tin học đạt được đã khẳng định một hướng đi đúng đắn, một tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Trong bức tranh chung của ngôi trường mang tên danh nhân Bùi Hữu Nghĩa – tổ Tin học là điểm sáng trẻ trung, hiện đại, góp phần đưa truyền thống “Tôn sư trọng đạo – Hiếu học, sáng tạo” ngày càng được phát huy mạnh mẽ trong thời đại số.

Bước vào giai đoạn mới, Tổ Tin học tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng dự án trải nghiệm và hợp tác chuyên môn, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong quá trình chuyển đổi số toàn diện của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, góp phần đưa nhà trường phát triển bền vững. Với niềm tin và khát vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục “trường thành cùng năm tháng”, thắp lửa đam mê công nghệ cho các thế hệ học sinh và viết tiếp những trang thành tích mới cho mái trường thân yêu. Xin tri ân Lãnh đạo trường, quý thầy cô, phụ huynh và học sinh đã luôn đồng hành để Tổ Tin học vững bước trên con đường đổi mới.

# TỔ NGỮ VĂN

## 40 NĂM HÀNH TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN

● LÊ THỊ NĂM, TTCM tổ Ngữ văn



Hình các thầy cô Tổ Ngữ văn trong năm học 1988-1989 và năm học 2003-2004

Nếu thời gian là một dòng sông không ngừng nghỉ, thì hôm nay, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đã vững vàng vượt qua bốn thập kỷ để chạm tới một mốc son rực rỡ: bốn mươi năm kiên định xây dựng và trưởng thành (1985 - 2025). Đây là khoảnh khắc thiêng liêng để mỗi người thầy, người trò dừng lại, lắng nghe tiếng vọng của lịch sử, chiêm nghiệm những giá trị đã được kiến tạo. Và tổ Ngữ văn chúng tôi, càng cảm nhận sâu sắc hơn sứ mệnh và trách nhiệm của mình: trách nhiệm giữ lửa văn hóa, truyền thống và góp phần hình thành nên mạch nguồn cảm xúc, trí tuệ cho hành trình 40 năm vẻ vang của nhà trường.

Mùa thu năm 1985, khi mái trường chính thức vinh dự mang tên danh nhân Bùi Hữu Nghĩa, chúng ta không thể nào quên công lao và hình ảnh của những người thầy, người cô đã đến với nơi đây bằng tất cả nhiệt huyết tuổi thanh xuân và lòng yêu nghề cháy bỏng. Chính họ là những người đã dày công vun đắp cho sự nghiệp giáo dục Ngữ văn tại ngôi trường này.

Thế hệ đầu tiên khi trường mang tên Bùi Hữu Nghĩa bao gồm những tên tuổi đáng kính như cô Ngô Thị Ngọc Thanh, thầy Hà Ngọc Dương, cô Nguyễn Thị Thuận, cô Trần Kim Đường, cô Huỳnh Thị Lệ

Hoàn... Các thế hệ nối tiếp như cô Nguyễn Thị Hồng Hoa, cô Trịnh Thị Nhữ, cô Quang Thị Thường, thầy Nguyễn Văn Năm, cô Phạm Thị Thu Hằng đã tiếp tục giữ lửa và phát triển truyền thống ấy. Và sau này, vào năm 2009, khi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa sáp nhập cùng Trường THPT Bán công Nguyễn Việt Dũng, hành trình của Tổ Ngữ văn lại tiếp tục được phát triển mạnh mẽ và chăm bồi với nguồn lực mới. Đó là sự gia nhập của các thầy cô như cô Lê Như Thụy, cô Huỳnh Thu Hồng, thầy Nguyễn Trung Nghĩa, cô Trương Thị Thu, cùng với các thế hệ sau này như cô Lê Thị Kim Lan, cô Nguyễn Thị Thu Hằng và nhiều đồng nghiệp tâm huyết khác. Họ đã cùng nhau xây dựng nên bản sắc của tổ Ngữ văn không chỉ bằng tri thức uyên bác mà còn bằng tình đồng nghiệp sắc son, tạo nên một tập thể đoàn kết, đầy nhiệt huyết, say nghề, say tình yêu thương. Chính tinh thần tiên phong và nhiệt huyết ấy, như một thứ tài sản vô giá, đã được truyền lại vẹn nguyên qua nhiều thế hệ cho đến tận ngày hôm nay, khắc họa nên một bản sắc Ngữ văn không thể trộn lẫn tại trường Bùi Hữu Nghĩa.

Bước sang tuổi 40, tổ Ngữ văn tự hào về một tập thể vững vàng về chuyên môn và đoàn kết một lòng. Hiện nay, dưới sự dẫn dắt của tổ trưởng Lê Thị Năm,

chúng tôi có 13 thành viên, với trình độ học vấn cao (6 Thạc sĩ, 7 Đại học). Mỗi thầy cô là một cá tính, một phong cách sư phạm riêng biệt, nhưng tất cả cùng hòa chung trong một khát vọng duy nhất: thắp lên niềm say mê học tập và tình yêu văn chương chân thành trong tâm hồn học trò. Đặc biệt, niềm tự hào và vinh dự lớn lao của tổ Ngữ văn chúng tôi còn được khẳng định qua sự hiện diện của những người lãnh đạo cốt cán của nhà trường xuất thân từ tổ Ngữ văn: Cô Cao Thị Ngọc Hà (Hiệu trưởng) và cô Đồng Anh Đào (Phó Hiệu trưởng chuyên môn). Sự hiện diện của hai cô không chỉ là minh chứng cho chất lượng chuyên môn của Tổ mà còn khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Ngữ văn trong tiến trình phát triển chung của mái trường Bùi Hữu Nghĩa.



Hình ảnh các thầy cô Tổ ngữ văn trong năm học 2025-2026

Nếu ba mươi năm đầu là hành trình xây dựng nền móng, thì mười năm tiếp theo là giai đoạn bứt phá, đổi mới và khẳng định vị thế của tổ Ngữ văn trong kỷ nguyên số hóa và thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Trong bối cảnh giáo dục toàn ngành chuyển mình mạnh mẽ, tổ Ngữ văn đã không ngừng chuyển mình để đổi mới phương pháp dạy học: Chúng tôi đã vượt qua lối truyền thụ một chiều, tập trung vào việc phát triển toàn diện năng lực của học sinh. Giờ học Văn trở thành không gian tranh luận, thảo luận sôi nổi, nơi học sinh được khuyến khích tự do bày tỏ chính kiến, kết nối tác phẩm văn học với cuộc sống và hơi thở thời đại.

Đội ngũ giáo viên tổ Ngữ văn luôn tích hợp, ứng dụng công nghệ thông tin một cách sáng tạo, sử dụng công nghệ đa phương tiện để tăng cường tính trực

quan, khiến các tác phẩm kinh điển trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn với thế hệ trẻ. Chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa như thi làm thơ, làm báo tường, sân khấu hóa tác phẩm, hoạt động trải nghiệm, lồng ghép giáo dục đạo đức, lý tưởng sống qua từng bài học. Mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh trường Bùi Hữu Nghĩa không chỉ giỏi Văn mà còn phải giàu tâm hồn, vững bản lĩnh, xứng danh với ngôi trường mang tên nhà thơ – chí sĩ yêu nước Bùi Hữu Nghĩa.

Thành quả của tổ Ngữ văn chúng tôi không chỉ được đong đếm bằng những giải thưởng học sinh giỏi cấp Thành phố, mà quan trọng hơn, là việc nhìn thấy các thế hệ học sinh Bùi Hữu Nghĩa thành danh, vững bước trên đường đời, mang theo hành trang tri thức và một tâm hồn giàu có từ văn chương.

Bốn mươi năm - là bốn mươi mùa xuân miệt mài gieo hạt, bốn mươi mùa hoa trái đã kết tinh từ công sức, tình yêu và sự đoàn kết sắt son. Tổ Ngữ văn hôm nay vẫn là một tập thể vững mạnh về chuyên môn và sắc son về tình cảm, tiếp nối trọn vẹn truyền thống tốt đẹp từ các thế hệ đi trước.

Xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến toàn thể các thế hệ thầy cô giáo Ngữ văn. Chúng tôi tin rằng, quý thầy cô, dù đã nghỉ hưu hay đang tiếp tục cống hiến, vẫn mãi là những “viên kim cương” lấp lánh làm rạng ngời thêm truyền thống của đơn vị Ngữ văn chúng ta.



Chúng tôi, những thành viên hiện tại của tổ Ngữ văn, xin nguyện tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình: giữ vững ngọn lửa văn chương, thắp sáng tâm hồn và bồi đắp nhân cách cho các thế hệ học sinh, để Ngữ văn mãi là mạch nguồn không bao giờ cạn trong truyền thống Bùi Hữu Nghĩa.

# TỔ SỞ - ĐỊA - GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT

## CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM (1985-2025)

### KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG

#### "TẬN TÂM - TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO"

• PHAN THỊ HỒNG LÊ, TTCM tổ Sở-Địa-GDKT&PL

Từ trường cấp 3 An Thôn Trang, năm 1985 trường được mang tên danh nhân lịch sử đất Cần Thơ Bùi Hữu Nghĩa. Hành trình 40 năm (1985-2025) trường vinh dự mang tên Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của nhà trường, tổ Sở - Địa - Giáo dục Kinh tế & Pháp luật đã ghi dấu một chặng đường vất vả, gian nan và đầy tự hào. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên ít ỏi, cơ sở vật chất thiếu thốn, cho đến hôm nay, tập thể tổ đã vươn lên trở thành một đơn vị chuyên môn vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo, luôn tiên phong trong các phong trào đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Ngay từ buổi đầu thành lập, những thế hệ giáo viên như thầy Phạm Văn Lực, cô Trần Thị Loan, cô Nguyễn Thị Cẩm Lam, thầy Nguyễn Văn Cửa, thầy Nguyễn Trọng Miện, thầy Nguyễn Phú Quý, cô Phạm Thị Phi Công, Cô Võ Thị Ngọc Tuyết, thầy Mai Văn Trợ, cô Lưu Thị Thu Ba, cô Lê Thị Cẩm, thầy Bùi Văn Bồ... đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của tổ. Dưới mái trường thân yêu, các thế hệ thầy cô đã cùng nhau vun đắp truyền thống "Tận tâm - Trí tuệ - Sáng tạo", lấy chất lượng giảng dạy và giáo dục đạo đức học sinh làm tiêu chí hàng đầu. Mỗi bài giảng

Lịch sử không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mà còn bồi dưỡng ý chí vươn lên; mỗi tiết Địa lí mở ra cánh cửa khám phá thế giới; mỗi bài học Giáo dục kinh tế và pháp luật giúp học sinh hiểu rõ trách nhiệm công dân trong xã hội hiện đại.



Tổ Lịch sử - Địa lí- GDKTPL năm học 2024-2025



Sinh hoạt cụm chuyên đề

Trong suốt chặng đường 40 năm, tổ luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của nhà trường. Các thầy cô không ngừng đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bài giảng điện tử, tổ chức hoạt động nhóm, trải nghiệm thực tế nhằm phát huy các phẩm chất và năng lực học sinh. Nhiều chuyên đề, tiết dạy minh họa, nghiên cứu bài học của tổ được nhân rộng và đánh giá cao trong toàn thành phố.

Tổ chuyên môn hiện quy tụ đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với



**Tổ Sử - Địa năm 1995**



**Hình ảnh các thầy, cô đạt thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG** nghệ. Trong đó, nhiều thầy cô đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp thành phố, tiêu biểu như cô

Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thụy Ngọc Thanh Loan, Lê Thị Hằng, Hoàng Hải Yến...; người đã nhiều năm liên tục đạt thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi như cô Phan Thị Hồng Lê, cô Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thụy Ngọc Thanh Loan, Lê Thị Hằng, Hoàng Hải Yến, Vũ Thị Hồng Hiếu, Phạm Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm, Bùi Thị Thắng. Các giáo viên trẻ như Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Trần Kim Phụng, Lê Tuấn Anh, Đinh Cẩm Ly đã mang lại sức trẻ, bổ sung những màu sắc đa dạng của tổ. Thầy cô giáo trong tổ bộ môn luôn đổi mới phương pháp giảng dạy là tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn luôn năng động, sáng tạo, tích cực áp dụng công nghệ vào giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Mỗi cá nhân là một mảnh ghép quan trọng, cùng tạo nên sức mạnh đoàn kết và bản sắc riêng của tổ.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, tập thể tổ còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa học đường. Những buổi ngoại khóa như “Về nguồn”, “Sân khấu hóa lịch sử”, “Tuyên truyền về Biên giới và hải đảo”, “Tìm hiểu về các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, hay “Học sinh với pháp luật học đường” đã trở thành điểm nhấn đặc sắc, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua đó, các em không chỉ học mà còn được sống trong lịch sử, trải nghiệm thực tế và hình thành kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Tìm hiểu Di tích Lịch sử - văn hóa; Tuyên truyền biển đảo đất liền 2019; Sân khấu hóa lịch sử; Hoạt

động rung chuông vàng

Nhiều năm qua, học sinh do tổ phụ trách giảng dạy đạt thành tích cao luôn đứng trong top đầu trong học tập và các kỳ thi học sinh giỏi của thành



**Sân khấu hoá lịch sử**

phố Cần Thơ. Có em đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật cấp tỉnh; nhiều em được chọn tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, viết bài đăng báo tường. Không ít học sinh sau này đã trở thành giáo viên, nhà báo, luật sư, chuyên gia nghiên cứu – minh chứng cho giá trị bền vững của những bài học mà các thầy cô đã gieo trồng.

Bên cạnh công tác chuyên môn, tổ luôn chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, tương trợ và chia sẻ. Các thầy cô luôn cùng nhau trao đổi chuyên môn, góp ý xây dựng bài giảng, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tinh thần ấy đã tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, ấm áp và đầy cảm

hứng – nơi mỗi người đều được lắng nghe, được tôn trọng và được khích lệ phát triển.

Đặc biệt, trong giai đoạn đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ đã chủ động thích ứng nhanh, triển khai nhiều phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, gắn kiến thức với thực tiễn. Nhiều tiết dạy minh họa của tổ đã được chọn trình bày trong các hội thảo cấp cụm và cấp thành phố, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới đến toàn thể giáo viên trong trường.

### Dạy học thích ứng trong mùa dịch



Không thể không nhắc đến dấu ấn của những người tổ trưởng qua các thời kỳ - những người chèo lái con thuyền chuyên môn bằng tâm huyết và bản lĩnh. Từ thầy Nguyễn Trọng Miện - người đặt những viên gạch đầu tiên cho tổ, rồi các tổ trưởng kế nhiệm như cô Nguyễn Ngọc Diễm, Phan Thị Hồng Lê - những người đã nối tiếp truyền thống ấy bằng sự tận tụy và sáng tạo không ngừng. Dưới sự dẫn dắt của họ, tổ luôn giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, nhiều năm liền được nhà trường và sở giáo dục khen thưởng.

Bốn mươi năm - một chặng đường không dài so với lịch sử, nhưng đủ để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nghề của các thế hệ giáo viên Tổ Sử – Địa – Giáo dục Kinh tế & Pháp luật. Từ trong gian khó, tổ đã vươn lên mạnh mẽ, để hôm nay trở thành một tập thể đoàn kết, vững vàng và tự tin hội nhập trong thời kỳ đổi mới giáo dục toàn diện.

Nhìn về tương lai, Tổ Sử – Địa – GD Kinh tế & Pháp luật tiếp tục đặt mục tiêu phát huy truyền thống tốt đẹp, nâng cao



### Sinh hoạt cụm chuyên môn

chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra – đánh giá, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong giáo dục, đồng thời không ngừng bồi dưỡng thế hệ học sinh biết yêu quê hương, đất nước, có khát vọng cống hiến và hội nhập toàn cầu.

Kỷ niệm 40 năm thành lập, tập thể tổ xin được tri ân sâu sắc các thế hệ thầy cô đã gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp chung; cảm ơn Ban Giám hiệu và đồng nghiệp đã luôn đồng hành, hỗ trợ; cảm ơn các thế hệ học sinh đã gửi trọn niềm tin, tình cảm và sự nỗ lực. Chính những điều ấy đã làm nên giá trị và sức sống bền bỉ của tổ chuyên môn hôm nay.

Tổ Sử – Địa – Giáo dục Kinh tế & Pháp luật sẽ mãi là ngọn lửa truyền thống, là biểu tượng của tinh thần tận tụy, sáng tạo và yêu nghề – góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của mái trường thân yêu trong chặng đường phát triển mới.



Tổ Sử – Địa – GDKT&PL

# TỔ NGOẠI NGỮ

## 40 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

• ĐINH KIM OANH - TTCM tổ ngoại ngữ

Năm 1985, trường cấp 3 An Thôn Trang được đổi tên thành PTTH Bùi Hữu Nghĩa, vị danh nhân đất Tây Đô. Tổ Ngoại ngữ của trường lúc đó có hai bộ môn Tiếng Anh và Tiếng Pháp. Những năm đó, tổ Ngoại ngữ quy tụ những giáo viên đầy tâm huyết và tận tụy như thầy Vương Cao Biền, thầy Đặng Kim Chi, cô Nguyễn Thị Hương, cô Nguyễn Thị Băng Giang, thầy Lương Chí Vinh... Dù trong điều kiện giảng dạy còn nhiều khó khăn, các thầy cô vẫn luôn giữ vững tinh thần yêu nghề, không ngừng học hỏi và truyền ngọn lửa đam mê ngoại ngữ đến với học sinh.

Trải qua từng giai đoạn, tổ Ngoại ngữ không ngừng lớn mạnh và khẳng định vai trò trong nhà trường. Những thế hệ tổ trưởng và giáo viên nối tiếp nhau đảm nhận trọng trách, vừa gìn giữ truyền thống, vừa đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục. Các thầy cô không chỉ giỏi chuyên môn mà còn năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên và Công đoàn. Nhiều giáo viên trẻ đã tham gia tích cực vào công tác đoàn thể, góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, năng động và sáng tạo.

Năm 2009, khi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa sáp nhập cùng trường THPT Bán công Nguyễn Việt Dũng, tổ Ngoại ngữ bước sang một giai đoạn phát triển mới, quy mô tổ được mở rộng, cơ cấu nhân sự được bổ sung, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Dù trong hoàn cảnh nào, tập thể tổ Ngoại ngữ luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi



Tổ Ngoại ngữ chụp kỉ yếu 30 năm thành lập trường

nhiệm vụ được giao, luôn là đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua của trường.

Tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức và thực hiện các chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, mang đậm dấu ấn đổi mới và hội nhập như: “Tích hợp môn tiếng Anh với ứng xử văn hóa trong trường học”, “Giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam bằng tiếng Anh”, “Ứng dụng dạy học trực tuyến có hiệu quả”... Những chuyên đề này không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn hình thành thái độ ứng xử văn minh, tinh thần hội nhập, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh trong thời đại mới.

Trong công tác đổi mới

phương pháp giảng dạy, tổ Ngoại ngữ đặc biệt chú trọng đến việc phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh thông qua các hoạt động học tập tích cực, chú



Tổ Ngoại ngữ năm 2006-2008



trọng đánh giá quá trình thay vì chỉ dựa vào kết quả kiểm tra. Bên cạnh đó, tổ còn triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú và hấp dẫn như “Rung chuông vàng” tháng Ngoại ngữ, Ngày nói tiếng Anh, Góc đọc tiếng Anh, thi viết và kể chuyện bằng tiếng Anh, sân khấu hóa tác phẩm văn học, lễ hội Halloween bằng tiếng Anh, thi làm video và hùng biện tiếng Anh, ngày hội STEAM, chương trình “Em tập làm giáo viên tiếng Anh”, cũng như các hoạt động



Hoạt động tháng bộ môn tổ Ngoại ngữ



dẫn, duy trì được hứng thú và hiệu quả học tập của học sinh.

Trong các cuộc thi Giáo viên giỏi các cấp, nhiều cô đạt giải cao như cô Đinh Kim Oanh, Huỳnh Nguyễn Thiên Nga năm 2002, cô Hà Nghi Chân, Nguyễn

Kiều Giang năm 2020, cô Huỳnh Ngô Ngọc Minh năm 2024. Các cô đã góp phần khẳng định chất lượng chuyên môn và uy tín của tổ trong nhà trường. Chất lượng học sinh của bộ môn không ngừng được nâng cao qua từng năm học. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả môn tiếng Anh của trường luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố; riêng năm



Hoạt động của Tổ chuyên môn



Cuộc thi Giáo viên giỏi các cấp  
 Cô Nguyễn Kiều Giang, cô Hà Nghi Chân (2020)  
 Cô Huỳnh Ngô Ngọc Minh (2024)

Các cô tổ Ngoại ngữ năm 2025

giao lưu liên trường và hợp tác quốc tế với học sinh.

Hàn Quốc trong chương trình “Công dân toàn cầu”. Những hoạt động ấy không chỉ tạo môi trường rèn luyện ngôn ngữ tự nhiên, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu đối với bộ môn, nâng cao chất lượng học tập và hiệu quả giảng dạy.

Trong giai đoạn dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổ Ngoại ngữ đã chủ động đổi mới phương pháp, kết hợp linh hoạt nhiều phần mềm ứng dụng như Shub, Quizizz, Google Form, Azota, Sachmem.vn... giúp tiết học trở nên sinh động, hấp

học 2024–2025, bộ môn được xếp hạng 9 trong tổng số 137 trường THPT. Đội tuyển học sinh giỏi do tổ phụ trách nhiều năm liền đạt tỉ lệ giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố, góp phần tô điểm thêm truyền thống hiếu học và tinh thần vượt khó của học sinh trường THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Bốn mươi năm – một chặng đường đầy tự hào. Từ những ngày đầu còn bộn bề khó khăn đến hiện tại, tổ Ngoại ngữ đã không ngừng vươn lên, luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và lòng nhiệt huyết, tập thể tổ Ngoại ngữ sẽ tiếp tục phấn đấu, góp phần cùng nhà trường giữ vững danh hiệu, khẳng định vị thế của trường THPT.

# TỔ VĂN PHÒNG: LỰC LƯỢNG HẬU CẦN, QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU PHỐI



• LÊ THỊ HUYỀN TRANG, Tổ trưởng Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng của một trường THPT - như Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, giữ một vị trí hết sức quan trọng. Đây là bộ phận hành chính - quản trị - phục vụ, đảm bảo cho mọi hoạt động của nhà trường được tiến hành thuận lợi, hiệu quả và đúng quy định. Nếu coi các tổ chuyên môn là “bộ não” trong giảng dạy thì Tổ Văn phòng chính là “trái tim và đôi tay” giúp vận hành toàn bộ hệ thống, duy trì nề nếp, kỷ cương và tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy học, giáo dục học sinh.

Nhiệm vụ chính của văn phòng là thực hiện chức năng hành chính tổng hợp của nhà trường: tiếp nhận, xử lý và lưu trữ công văn, hồ sơ; soạn thảo các loại văn bản; tổ chức lưu trữ tài liệu, hồ sơ giáo viên, học sinh và các hoạt động của trường.

Bên cạnh đó, tổ còn quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, phòng làm việc, đảm bảo điều kiện về điện, nước, vệ sinh, an toàn lao động... phục vụ tốt cho các hoạt động dạy và học.

Ngoài ra, văn phòng còn tham mưu và thực hiện công tác tài chính, kế toán: lập dự toán, quản lý nguồn thu - chi, sử dụng kinh phí đúng quy định; công khai, minh bạch tài chính, đảm bảo các khoản chi cho giảng dạy, thi đua, khen thưởng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị... Nhờ công tác quản lý tài chính hiệu quả, nhà trường có điều kiện duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục ngày càng chất lượng.

Đối với công tác giảng dạy, Văn phòng phục vụ và hỗ trợ trực tiếp như in ấn, học bạ, sổ điểm, cấp giấy chứng nhận; chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, tài



Hình ảnh công nhân viên tổ văn phòng năm học 2025 - 2026

liệu cho các kỳ thi, hội giảng, ngoại khóa; đảm bảo môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, an toàn cho giáo viên và học sinh. Bộ phận văn phòng cũng là lực lượng quan trọng trong việc phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, thể thao,... góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, tích cực.

Về công tác quản lý, Văn phòng chịu trách nhiệm thu thập, cập nhật, quản lý và báo cáo số liệu liên quan đến đội ngũ, học sinh, cơ sở vật chất, tài chính... theo yêu cầu của Sở Giáo dục - đào tạo và các cơ quan quản lý. Ngoài ra, tổ còn quản lý phần mềm quản lý viên chức của trường, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đưa thông tin chính xác và kịp thời đến lãnh đạo, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Tổ Văn



**Nhân viên tổ văn phòng chụp hình cùng thầy,  
cô BGH nhà trường**

phòng còn là đầu mối liên hệ giữa Lãnh đạo trường, các tổ chuyên môn, học sinh và cha mẹ học sinh. Mọi thông tin, văn bản đều được chuyển tải thông qua email trường, giúp hoạt động điều hành của nhà trường diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả.

Trong các đợt kiểm tra, các kỳ thi quan trọng, văn phòng chính là bộ phận hỗ trợ đắc lực để đảm bảo công việc diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trải qua chặng đường 40 năm đồng hành và phát triển cùng với sự phát triển của ngôi trường mang tên vị thủ khoa của đất Nam Bộ - thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, Tổ Văn phòng Trường làm việc với tinh thần trách nhiệm, tinh gọn, hiệu quả và tận tâm. Chính điều đó đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập thân thiện, kỷ cương và hiện đại.

Trong thời gian tới, Tổ Văn phòng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng “hậu cần - quản trị - điều phối”, đồng hành cùng đội ngũ giáo viên và học sinh để thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục mà nhà trường đề ra.

## *Trái Tim Thầm Lặng*

● **Lê Thị Huyền Trang, Tổ trưởng Tổ Văn phòng**

*Giữa mái trường rợp bóng cây xanh,  
Có những người âm thầm mà bền bỉ,  
Không đứng lớp, suốt ngày không ngưng nghỉ  
Giữ nhịp cho trường, luôn vang tiếng cười vui.*

*Sổ sách, giấy tờ, vắng, nghỉ hôm nay  
Ngay những tờ đơn, cũng cần con dấu đỏ  
Quét đám lá rơi, lau từng ô cửa nhỏ  
Miệng vẫn cười, lòng rạo rức niềm vui.*

*Để mỗi sáng, tập nập khách vào ra  
Anh bảo vệ, chị lao công hồi hả  
Nấu bình nước sôi, lau từng băng ghế đá  
Đón trò vào, đôi mắt đượm tình thương.*

*Tổ Văn phòng – ôm trọn cả niềm thương  
Nơi gắn kết, bao công việc to nhỏ  
Lòng vẫn tươi, như nụ cười đầu ngõ.  
Cho Bùi Hữu Nghĩa mình, mãi mãi sáng lung linh.*

# TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH

## 40 NĂM CỦA TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA VỮNG VÀNG TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI (1985-2025)

• Ngô Quang Vinh - TTCM tổ thể dục, quốc phòng



Hình ảnh các thầy, cô GDTC-GDQP&AN

Bốn mươi năm (1985-2025) là một chặng đường lịch sử đủ dài để một mái trường mang tên Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa khẳng định vị thế và ghi dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp “trồng người”. Trong hành trình đầy tự hào ấy, Tổ Giáo dục Thể chất – Giáo dục Quốc phòng & An ninh (GDTC-GDQP&AN) vinh dự là một phần không thể tách rời, nơi hun đúc sức mạnh thể chất và bồi đắp lòng yêu nước cho bao thế hệ học sinh. Trải qua 40 năm, bao thế hệ thầy và trò đã cùng nhau vượt qua khó khăn, để hôm nay, tổ GDTC-GDQP&AN đã vươn mình trở thành một trong những tổ vững mạnh của nhà trường.

Trong suốt bốn thập kỷ, sứ mệnh của Tổ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức trên sân tập hay qua những bài giảng về chiến thuật. Hơn thế, các thầy cô mang trong mình trọng trách thắp lên ngọn lửa đam mê thể thao, rèn luyện ý chí kiên

cường, bản lĩnh vững vàng và nuôi dưỡng trong tim mỗi học trò tình yêu Tổ quốc thiêng liêng. Tổ GDTC-GDQP&AN chính là nơi tôi luyện nên những con người “khỏe về thể chất, vững về ý chí, sáng về tinh thần yêu nước”.

Vào những ngày đầu trường mang tên danh nhân Bùi Hữu Nghĩa, trong bối cảnh chung còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, Tổ GDTC-GDQP&AN cũng chỉ có vài thầy cô, vừa gánh vác chuyên môn thể dục vừa đảm nhiệm công tác giáo dục quốc phòng. Sân bãi, dụng cụ tập luyện còn đơn sơ, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa yêu nghề. Chính những thử thách ban đầu ấy đã trở thành môi trường rèn luyện, hun đúc nên một bản sắc riêng cho tổ bộ môn. Sự thiếu thốn không làm nản lòng người thầy; trái lại, nó buộc các thầy cô phải sáng tạo, phải đoàn kết và dựa vào nhau để hoàn thành nhiệm vụ.



Học sinh Lê Huỳnh Trung Kiên và Đỗ Lê Quang Huy đạt giải Ba cầu lông HKPD cấp thành phố năm học 2018-2019

Nhìn lại chặng đường đã qua, không thể không nhắc đến những người thầy, người cô đã dành cả thanh xuân và tâm huyết để xây dựng bộ môn. Họ là những gương mặt tiêu biểu, những người đặt nền móng vững chắc cho truyền thống vẻ vang của tổ. Có những thầy cô nay đã rời bục giảng hoặc vẫn đang công tác trong ngành, nhưng mỗi viên gạch, mỗi tán cây trên sân trường vẫn in dấu bước chân và tiếng cười của họ. Đáng thấy trên thao trường, giọng cô trong giờ thể dục dường như vẫn vang vọng đâu đây, minh chứng cho những năm tháng tận tâm và lặng lẽ cống hiến. Tổ GDTC-GDQP&AN trân trọng và mãi khắc ghi công lao của thế hệ thầy cô tiên phong, những người đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục thể chất và quốc phòng của nhà trường: cô Lê Ngọc Phước; thầy Nguyễn Anh Vũ; thầy Triệu Thái Huy; thầy Nguyễn Sơn Giang; thầy Võ Quốc Sĩ. Bằng sự tận tụy và lòng yêu nghề, các thầy cô không chỉ rèn luyện cho học sinh về thể lực mà còn thắp lên ngọn lửa đam mê thể thao, gieo vào lòng các em tình yêu quê hương, đất nước. Di sản mà các thầy cô để lại không chỉ là những bài giảng mà là tinh thần nhiệt huyết được trao truyền nối tiếp qua các thế hệ.

Từ nền móng vững chắc được xây dựng

bằng tâm huyết, những thành quả đầu tiên đã bắt đầu đơm hoa kết trái, khẳng định hướng đi đúng đắn của tổ trong công tác giáo dục toàn diện. Phong trào thể thao học đường, đặc biệt là tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPD) các cấp, đã khởi sắc và mang về niềm tự hào cho nhà trường. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” trong nhiều năm liền.

Gắn liền với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018,

Tổ GDTC-GDQP&AN đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tổ không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn tích cực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học tích cực, hướng đến trải nghiệm thực tế cho học sinh.

Sức mạnh của sự đổi mới đến từ một tập thể đoàn kết, vững vàng chuyên môn và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Hiện nay, tổ có 08 thành viên, 100% đạt trình độ Đại học, luôn tâm huyết và sẵn sàng hội nhập. Đội ngũ được phân chia chuyên môn hóa, tạo nên sức mạnh tổng hợp: Thầy Ngô Quang Vinh, Thầy Bùi Thanh Nhã, Thầy Cao Văn Chánh, Thầy Ngô Minh Thơ, Thầy Nguyễn Trung Tính, Cô Đặng Thị Xuân, Cô Huỳnh Võ Như Ý, Cô Lê Thị Hồng Nhung.

Chất lượng của đội ngũ được khẳng định không chỉ qua bằng cấp mà còn qua những danh hiệu cao quý mà các thầy cô đã đạt được. Các giáo viên trong tổ luôn hăng hái thi đua và đạt nhiều thành tích cao trong các năm học, cụ thể:

Thầy Ngô Quang Vinh: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố (2016) và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (2017); Giáo viên giỏi cấp Thành phố (2016).

Cô Lê Thị Hồng Nhung: Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (2017); Giáo viên giỏi cấp Thành phố (2019).

Thầy Cao Văn Chánh: Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Thành phố (2020).

Cô Đặng Thị Xuân: Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Thành phố (2016) và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2014).

Cô Huỳnh Võ Như Ý: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2016; 2018).

Ngoài ra, những thành công của học trò chính là minh chứng sống động nhất cho tài năng và tâm huyết của người thầy. Việc các thầy cô không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, đạt được những danh hiệu cao quý, đã trực tiếp chuyển hóa thành chất lượng giảng dạy vượt trội. Những danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự đầu tư bền bỉ, hiệu quả cho thế hệ tương lai. Ở cả hai lĩnh vực Thể chất và Quốc phòng, học sinh Bùi Hữu Nghĩa đã liên tục tỏa sáng trên các cuộc thi cấp thành phố.



Hình ảnh học sinh tham gia Hội thao Quốc phòng và an ninh

Một trong những dấu ấn tiêu biểu cho giai đoạn này là chiến thắng của cặp vận động viên Lê Huỳnh Trung Kiên và Đỗ Lê Quang Huy với Giải Ba cầu lông đôi nam tại HKPD cấp Thành phố năm học 2018-2019.

Vovinam: Năm học 2023-2024, các em Đoàn Mạnh Hùng (lớp 10A10) và Nguyễn Thảo Anh Thơ (lớp 11A9) đã xuất sắc đạt Giải Nhì (Huy chương Bạc) tại Giải Vô địch trẻ Vovinam TP. Cần Thơ.

Bơi lội: Cũng trong năm học 2023-2024, em Lương Huỳnh Như Ý đã mang về Giải Ba môn bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố.

Đặc biệt, lĩnh vực GDQP&AN đã có một mùa bội thu tại Hội thao cấp Thành phố năm 2024. Đội tuyển trường xuất sắc đạt Giải Ba toàn đoàn, khẳng định vị thế vững chắc sau thành tích tương tự vào năm 2022. Thành công tập thể này được xây dựng từ những màn trình diễn nổi bật của các cá nhân: Em Bùi Phạm Lan

Anh và Nguyễn Lê Minh Trí (lớp 12A8), em Lê Minh Mẫn (lớp 12A12) - từng đạt thành tích tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022; ngoài ra còn một số học sinh đã đạt nhiều thứ hạng tại Hội thao cấp Thành phố các năm 2018, 2020, 2022, 2024.

Nhìn lại 40 năm, Tổ GDTC-GDQP&AN đã bền bỉ vun đắp và gìn giữ những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh tập thể: Truyền thống – Đoàn kết – Tận tụy – Sáng tạo. Đó là truyền thống được khởi nguồn từ thế hệ đi trước; là sự đoàn kết đã giúp tổ vượt qua khó khăn; là tinh thần tận tụy trong từng bài giảng, từng buổi huấn luyện; và là khát vọng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục thời đại số.

Hướng về tương lai, tổ bộ môn xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực; nâng



cao chất lượng đội ngũ, chuẩn hóa và chuyên sâu trong từng bộ môn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy – huấn luyện – quản lý; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu để duy trì và nâng cao thành tích phong trào. Trên hết, tổ sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần phụng sự giáo dục, đồng hành cùng nhà trường trong mục tiêu đào tạo những thế hệ học sinh phát triển hài hòa cả tri thức, thể chất lẫn phẩm chất công dân.

Từ hành trang bốn thập kỷ đáng tự hào, các thế hệ thầy cô hôm nay sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của Tổ GDTC-GDQP&AN. Với bản lĩnh đã được hun đúc qua thời gian, với ngọn lửa nhiệt huyết luôn được giữ gìn và lan tỏa, tổ bộ môn tin tưởng sẽ gặt hái thêm nhiều thành công, góp phần làm dày thêm những trang vàng thành tích của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa trong chặng đường phát triển mới.

## CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA

# 40 NĂM GẮN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN

• **CÔ HỒ THỊ MỸ LINH**, Chủ tịch Công đoàn trường (2023-2025)

Từ sau ngày Giải phóng, với tên gọi Cấp 3 An Thôn Trang, đến tháng 11/1985 chính thức mang tên THPT Bùi Hữu Nghĩa, Công đoàn cơ sở luôn đồng hành cùng nhà trường qua nhiều dấu mốc.

Ngay từ những ngày đầu, Công đoàn đã xác định sứ mệnh song hành cùng nhà trường: vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, vừa chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường.

Trong suốt quá trình 40 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn đã thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ trọng tâm: thúc đẩy chuyên môn và chăm lo đời sống đoàn viên. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo và các đoàn thể trong nhà trường để phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như “Dạy tốt – học tốt,” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.” Điều này đã tạo động lực mạnh mẽ, giúp đoàn viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (tỷ lệ vượt chuẩn cao, có 23 Thạc sĩ); Khuyến khích đoàn viên tham gia thi Giáo viên Dạy giỏi cấp Thành phố (đạt nhiều giải cao), đăng ký đề tài Sáng kiến Kinh nghiệm và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong

giảng dạy, góp phần vào thành tích nổi bật của học sinh trong các kỳ thi Học sinh Giỏi, nghiên cứu khoa học, phong trào đổi mới sáng tạo và các sân chơi trí tuệ khác.

Nổi bật nhất là tinh thần tận tâm, chu đáo trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Nếu cuộc sống chỉ là những bộn bề công việc khô khan, thì chắc chắn rằng tình yêu thương và sự chăm sóc sẽ là ánh sáng le lói đưa chúng ta đến gần hơn. Công đoàn trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đã chứng minh rằng, chăm lo cho đời sống nhân viên và giáo viên không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng. Mỗi hoạt động đều mang lại niềm vui, sự sẻ chia, và quan trọng nhất—là mang đến một cảm giác “ngôi nhà thứ hai” thực sự cho mỗi thành viên trong trường.

Theo dòng thời gian, công đoàn đã không ngừng phát triển, thích nghi và mở rộng. Những khó khăn thử thách đã trở thành bệ phóng cho những ý tưởng mới, những hoạt động sáng tạo và ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho giáo viên, nhân viên. Chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau mạnh mẽ hơn, hướng đến tương lai với đầy ước mơ và hoài bão. Có thể nói, Công đoàn

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa trong suốt chặng hành trình 40 năm qua đã chứng tỏ vai trò là cầu nối vững chắc, không chỉ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mà còn là chỗ dựa vững chắc, là “bà đỡ”

cho mỗi đoàn viên trên con đường sự nghiệp và cuộc sống, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Dù tổ chức Công đoàn trong các trường phổ thông đã kết thúc hoạt động theo chủ trương mới, nhưng trong tim mỗi giáo viên, nhân viên vẫn vẹn nguyên màu áo Công đoàn – biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tinh thần cống hiến cho tập thể.



# ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA NGỌN LỬA THANH XUÂN LAN TỎA TRONG MÁI TRƯỜNG 40 NĂM

● CAO THANH HUYỀN - Bí thư đoàn trường



Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa nhiệm kì 2011 - 2012

Bốn mươi năm mang tên Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (1985–2025) là bốn mươi năm ngọn lửa thanh xuân rực sáng trong từng thế hệ học sinh. Song hành cùng sự phát triển của mái trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa luôn là lực lượng tiên phong, góp phần bồi đắp truyền thống “Tự học – Năng động – Trách nhiệm”, khơi dậy trong học sinh tinh thần sống đẹp, sống có ích và khát vọng cống hiến.

Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, hoạt động Đoàn được duy trì bằng tinh thần tự nguyện và nhiệt huyết tuổi trẻ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban lãnh

đạo nhà trường và Đoàn, cấp trên, Đoàn trường không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, tạo môi trường rèn luyện lành mạnh, lan tỏa tinh thần tích cực đến từng học sinh.

Nhiều phong trào ý nghĩa đã trở thành dấu ấn của tuổi trẻ Bùi Hữu Nghĩa: “Hành động xanh – Không rác thải nhựa”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hội trại truyền thống – Khát vọng và cống hiến”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “Trung thu cho em – Ánh trăng yêu thương”... Cùng với đó, các sân chơi học thuật như Rung chuông vàng, Ngày hội STEM, Nghiên cứu khoa học kỹ

thuật, Hội thi Hùng biện tiếng Anh, Tuyên truyền pháp luật, Ngày hội hướng nghiệp,... đã giúp học sinh không chỉ vững tri thức mà còn trưởng thành trong kỹ năng, nhân cách và lối sống.

Nếu bài giảng của Thầy Cô là ngọn đèn tri thức, thì hoạt động Đoàn chính là ngọn lửa trải nghiệm giúp học sinh trưởng thành. Từ phong trào Đoàn, nhiều thế hệ học sinh đã rèn luyện bản lĩnh, biết sẻ chia, dẫn thân và tự tin bước ra đời. Không ít trong số họ nay đã trở thành những cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc, những công dân trẻ mang tinh thần Bùi Hữu Nghĩa đi khắp mọi miền.

Đằng sau mỗi hoạt động là tâm huyết của các thầy cô làm công tác Đoàn – những “người truyền lửa” thầm lặng. Họ không chỉ tổ chức, hướng dẫn mà còn là tấm gương về trách nhiệm, nhiệt huyết và tình yêu thương dành cho học trò, nuôi dưỡng niềm tin và lý tưởng sống đẹp trong mỗi thế hệ đoàn viên.

Phát huy truyền thống 40 năm, Đoàn trường THPT Bùi Hữu Nghĩa hôm nay tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên



Sinh hoạt Câu lạc bộ Vật lý

truyền, ứng dụng công nghệ để làm mới hình thức sinh hoạt và lan tỏa tinh thần tuổi trẻ. Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Bùi Hữu Nghĩa – Đoàn kết, năng động, sáng tạo và cống hiến”, Đoàn trường quyết tâm giữ vững vị thế là điểm sáng trong công tác thanh niên của ngành giáo dục thành phố Cần Thơ.

Tự hào với hành trình đã qua, tuổi trẻ Bùi Hữu Nghĩa càng thêm ý thức về sứ mệnh của thế hệ hôm nay – tiếp nối ngọn lửa truyền thống, viết tiếp những trang sử rực rỡ của ngôi trường thân yêu bằng niềm tin, khát vọng và tinh thần cống hiến không ngừng.



ĐVTN trường xếp hình Bản đồ Việt Nam



Hoạt động Viếng nghĩa trang liệt sĩ



**Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa nhiệm kì 2025 - 2026**



**Hoạt động chủ nhật xanh**



**Hoạt động Tiếp sức mùa thi**



**Ngày Hội Đoàn viên năm 2025**



**Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường**



**Bản đồ Việt Nam**



Ngày Hội Mùa xuân năm 2025



Ngày Hội Đoàn viên



Đồng diễn dân vũ



# SÂN CHƠI HỌC ĐƯỜNG, NƠI ƯƠM MẦM NHÂN CÁCH VÀ KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

● **Thầy NGUYỄN VIỆT THUẬN**, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa



Giới thiệu Chủ nhiệm các Câu lạc bộ & Hội LHTNVN

“Mỗi câu lạc bộ là một mảnh ghép sắc màu trong bức tranh thanh xuân của học sinh Bùi Hữu Nghĩa – nơi các em được sống là chính mình, được học, được vui và được trưởng thành trong tập thể.” Với quan niệm đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, ... vừa để các em thỏa sức sáng tạo, khơi nguồn đam mê, vừa hoàn thiện nhân cách, nâng cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.

## **SÂN CHƠI HỌC ĐƯỜNG – NƠI KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ VÀ HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH HỌC SINH**

Trải qua hơn bốn thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa luôn kiên định với mục tiêu “giáo dục toàn diện, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh”.

Bên cạnh việc không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường đặc biệt chú trọng tạo dựng những sân chơi học đường và hoạt động ngoại khóa – không chỉ là nơi vui học mà còn là “mảnh đất lành” để học sinh thể hiện bản thân, phát triển năng khiếu và nuôi dưỡng tinh thần tập thể.

Mỗi buổi sinh hoạt, mỗi chương trình đều mang một màu sắc riêng, là dịp để học sinh học cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, biết hợp tác và cùng nhau kiến tạo những giá trị tốt đẹp. Qua đó, các em dần hình thành nhân cách, kỹ năng sống và tinh thần sáng tạo – những yếu tố không thể thiếu của công dân thời đại mới.

## **HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ – NƠI BỒI DƯỠNG TINH THẦN ĐOÀN KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM**

Các hoạt động giáo dục tập thể tại Trường THPT



Vui sinh hoạt hè của các CLB ở Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

Bùi Hữu Nghĩa luôn được tổ chức đa dạng, sáng tạo và gần gũi.

Từ Ngày hội Thanh niên 26/3, Ngày hội tuổi trẻ, Hội khỏe Phù Đổng, Lễ tri ân và trưởng thành, đến những phong trào quen thuộc như “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”... tất cả đều mang tinh thần “vì học sinh thân yêu”, giúp các em được trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành qua từng hoạt động.

Thông qua đó, học sinh không chỉ được vui chơi, giao lưu, mà còn học cách sống có trách nhiệm, biết sẻ chia, biết yêu thương và biết cống hiến cho tập thể. Những giá trị nhân văn ấy đã âm thầm gieo mầm và lớn dần cùng hành trình trưởng thành của mỗi học trò.

### HIỆU QUẢ GIÁO DỤC – KHẲNG ĐỊNH BẢN SẮC HỌC SINH BÙI HỮU NGHĨA

Nhờ sự quan tâm sát sao của Ban Giám hiệu, sự đồng hành tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự nhiệt huyết của tổ chức Đoàn – Hội, các sân chơi và hoạt động tập thể đã mang lại hiệu quả giáo dục rõ nét.

Học sinh Bùi Hữu Nghĩa ngày càng tự tin hơn trong giao tiếp, năng động hơn trong học tập, sáng tạo hơn trong tư duy và nhân ái hơn trong hành động. Các phong trào thi đua được duy trì bền bỉ, tạo môi trường để học sinh phát huy năng lực cá nhân, gắn kết bạn bè và hình thành tinh thần cộng đồng – yếu tố cốt lõi trong giáo dục nhân cách.

Đó chính là nền tảng giúp nhà trường nhiều năm

liên đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên.

### ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Bước vào chặng đường phát triển mới, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các câu lạc bộ và phong trào học sinh, gắn với nhu cầu phát triển năng lực, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp.

Nhà trường chú trọng đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng sống, giáo dục số và chuyển đổi số học đường, đồng thời khuyến khích học sinh tham gia các dự án vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần “Sống đẹp – Sống có ích – Sống trách nhiệm”.

Mỗi lớp học, mỗi câu lạc bộ, mỗi phong trào sẽ tiếp tục là “mảnh đất tốt” để học sinh gieo trồng khát vọng, rèn luyện bản lĩnh và vun đắp ước mơ.

Tóm lại, trải qua bốn mươi năm sáng tạo, cống hiến và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đã không ngừng đổi mới. Từ những sân chơi giản dị, những hoạt động tập thể đầy ý nghĩa, biết bao thế hệ học sinh Bùi Hữu Nghĩa đã lớn lên, mang theo hành trang là tri thức, kỹ năng, lòng nhân ái và tinh thần tập thể. Những hoạt động ấy không chỉ làm phong phú đời sống học đường mà còn góp phần tạo nên bản sắc riêng của học sinh Bùi Hữu Nghĩa: tự tin – năng động – sáng tạo – nhân văn. Đó chính là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục viết tiếp những trang tự hào trong hành trình 40 năm và vươn xa hơn nữa trong tương lai.

# TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA –

# Nhịp cầu yêu thương lặn tỏa từ tâm

- Cô HOÀNG HẢI YẾN, Chủ tịch Hội khuyến học Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

Giữa lòng Bình Thủy, ngôi trường mang tên danh nhân Bùi Hữu Nghĩa không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là mái nhà của lòng nhân ái. Ở nơi ấy, trong từng lớp học, từng buổi chào cờ, vẫn luôn ấm lên ngọn lửa yêu thương, sẻ chia và những bàn tay dang rộng vì học sinh thân yêu.

Trao học bổng “Hội chung một tấm lòng”

Bốn mươi năm đồng hành cùng bao thế hệ, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đã chứng kiến biết bao câu chuyện lặng lẽ mà cảm động. Có những em học sinh sáng dạ nhưng cha mẹ nghèo khó; có em mồ côi, bệnh tật, phải tự bươn chải để đến trường. Hiểu và thương những phận đời nhỏ bé ấy, các thầy cô, Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ nhà trường đã âm thầm gieo mầm yêu thương, nâng bước các em đến gần hơn với giấc mơ tri thức.

Hằng năm, ngay từ những ngày đầu năm học, thầy cô chủ nhiệm lại cùng Hội Khuyến học rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, những suất học bổng được trao tận tay, như gửi gắm niềm tin và lời nhắn nhủ: “Con hãy vững bước, vì phía sau luôn có thầy cô và mái trường dõi theo.”

Từ năm 2016 đến nay, 76 học sinh đã được nhận học bổng “Thắp sáng niềm tin” của Hội Chung một tấm lòng do cựu học sinh trường THPT Châu Văn Liêm thành lập, mỗi suất trị giá từ 2–3 triệu đồng/năm, trao đều trong suốt ba năm học. Với nhiều em, đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là niềm tin được khơi lại giữa



Trao học bổng “Hội chung một tấm lòng”





**Đi thăm và tặng quà Nhà nuôi dưỡng người già neo đơn TPCT.**

159.304.000 đồng.

Dù có những em không còn trên cõi đời, nhưng ánh sáng của tình thương vẫn còn đó – lặng lẽ mà bền bỉ, như một phần ký ức đẹp trong lòng thầy trò Bùi Hữu Nghĩa.

Bốn mươi năm – một chặng đường dài được thắp sáng không chỉ bởi tri thức, mà còn bởi

chặng đường học tập còn nhiều gian khó.

Mỗi dịp Tết đến, Hội Chữ thập đỏ nhà trường lại rộn ràng chuẩn bị quà xuân cho học sinh nghèo. Có năm, gần 80 phần quà được gửi đi với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng – là những gói bánh, tấm áo, lời chúc... nhưng chứa chan tình cảm. Những phần quà giản dị ấy đã sưởi ấm bao mái nhà nhỏ, để các em cảm nhận rõ hơn tình người giữa cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo trong trường, thầy trò Bùi Hữu Nghĩa còn mang tấm lòng ấy ra ngoài xã hội. Các chuyến đi đến Nhà nuôi dưỡng người già neo đơn, Trung tâm Công tác xã hội, Nhà trẻ Thiên Ân không chỉ là hoạt động từ thiện, mà là những “giờ học” đặc biệt – nơi học sinh được học về tình thương, sự sẻ chia, và trách nhiệm với cộng đồng.

Có lẽ xúc động nhất là những cuộc vận động quyên góp dành cho các em học sinh hoặc cựu học sinh đang chống chọi bệnh hiểm nghèo. Khi lời kêu gọi vang lên, từng tờ tiền nhỏ, từng lời động viên, từng giọt nước mắt đã kết nối thành phép màu của tình người.

Năm học 2020–2021, nhà trường đã quyên góp hơn 130 triệu đồng giúp em Huỳnh Thanh Nghĩa (lớp 10A13) điều trị ung thư vòm họng. Đến năm 2023–2024, gần 260 triệu đồng được gửi đến em Lê Trần Hiếu Nghĩa, cựu học sinh bị suy thận mạn. Giúp em Trần Ngọc Lan Vy (10A9) mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối với số tiền

tình người. Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà, mỗi chuyến thiện nguyện là một câu chuyện nhỏ, góp lại thành bản trường ca của lòng nhân ái.

Hôm nay, khi nhịp sống đổi thay từng ngày, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vẫn kiên trì giữ gìn giá trị cốt lõi ấy “giáo dục bằng trái tim”. Bởi ở nơi đây, thầy cô không chỉ dạy chữ, dạy làm người, mà còn dạy học sinh biết yêu thương, biết sẻ chia, để khi rời mái trường này, mỗi em đều mang theo trong tim một mảnh ấm áp của “nhịp cầu yêu thương lan tỏa từ tâm”.



# Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

## NGƯỜI BẢO VỆ THẦM LẶNG CHO SỨC KHỎE HỌC SINH

• **CÔ NGUYỄN THỊ HOA LÝ** - Nhân viên y tế của trường

**B**ốn mươi năm đồng hành cùng bao thế hệ học sinh, y tế Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đã đóng vai trò là người bảo vệ thầm lặng và tận tụy. Không chỉ đồng hành trong những buổi học sinh đến trường, mà còn âm thầm phía sau hỗ trợ trong những hoạt động ngoại khóa, đặc biệt khi cả nước đối mặt với nguy cơ dịch bệnh.

Khi mới thành lập, cơ sở vật chất và nhân lực y tế trường còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao cả, y tế nhà trường đã luôn nỗ lực hết mình, tận tâm với từng em học sinh. Từ những việc nhỏ nhất như sơ cứu vết thương, xử lý các vấn đề sức khỏe thông thường, đến việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe ban đầu, tất cả đều được thực hiện một cách chu đáo và hiệu quả. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của nhà trường, bộ phận y tế cũng ngày càng được đầu tư và kiện toàn. Chúng ta đã có phòng y tế khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại hơn, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn vững vàng và đầy lòng yêu thương. Điều này đã giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được thực hiện nghiêm túc thông qua việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh vào đầu mỗi năm học. Hoạt động này giúp nhận diện sớm các vấn đề về dinh dưỡng (suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì), các bệnh về mắt, tai mũi họng, và các bệnh lý liên quan đến thể chất như cong vẹo cột sống. Đặc biệt, phòng y tế luôn duy trì thường trực để sẵn sàng cho công tác sơ cứu ban đầu kịp thời. Dù là những tai nạn nhỏ như trầy xước, té ngã, hay các trường hợp cấp cứu cần can thiệp nhanh chóng, nhân viên y tế luôn ứng phó chuyên nghiệp, giảm thiểu tối đa tổn thương trước khi chuyển học sinh đến cơ sở y tế tuyến trên. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng cấp phát thuốc thiết yếu phục vụ công tác sơ cứu theo quy định.

Phòng ngừa luôn là ưu tiên hàng đầu. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt vào những thời điểm giao mùa hoặc khi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện các chiến dịch tiêm chủng, và các biện pháp vệ sinh khử khuẩn định kỳ toàn trường. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại căn tin trường cũng được giám

sát gắt gao để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

Để học sinh có thể trở thành người bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trường học được đa dạng hóa và lồng ghép sâu sắc vào chương trình giáo dục. Các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, và các tài liệu trực quan được sử dụng để tuyên truyền về: Vệ sinh cá nhân và giữ gìn môi trường lớp



◀ Chăm sóc sức khỏe cho giáo viên



◀ Khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh



▲ Phun thuốc phòng chống dịch bệnh

học; Tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất; Kiến thức về sức khỏe tâm thần, phòng chống tác hại của chất kích thích,...

Trải qua hơn 40 năm phát triển, y tế trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đã được đầu tư hơn về cơ sở vật chất, hỗ trợ nhân viên nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển phối hợp liên ngành. Từ những thuận lợi đó, chúng ta tin tưởng rằng, mỗi học sinh đến lớp sẽ không chỉ giỏi về trí tuệ mà còn khỏe mạnh về thể chất và vững vàng về tinh thần. Với nền tảng chăm sóc sức khỏe vững chắc này, các em sẽ tự tin bước vào tương lai, viết tiếp trang sử vẻ vang của mái trường thân yêu mang tên vị thủ khoa tài đức – thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.



# Cảm nghĩ

## KHI CON HỌC CẤP 3 TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA

• Bà **ĐẶNG KIM ANH** - Ban đại diện CMHS  
niên khóa 2017-2020

Có lẽ cũng như bao phụ huynh có con học xong cấp 2 là nỗi băn khoăn, lo lắng sẽ chọn cho con mình học trường nào ở cấp 3, cấp học cuối cùng trước khi con trưởng thành và bước vào đời. Sau những ngày tìm hiểu thông tin về các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như năng lực học tập của con và qua trao đổi với con, cuối cùng tôi đã chọn cho con thi vào trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, một ngôi trường khang trang, thoáng mát, vừa cổ kính vừa hiện đại lại rất gần nhà. Trường tọa lạc trên đường CMT8 thuộc Bình Thủy, TP. Cần Thơ, con đường thân quen mà ngày ngày chúng tôi đều đi ngang qua ngôi trường ấy và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ trải qua 3 năm học cuối cấp đáng nhớ và ý nghĩa đến như vậy.

Khi con thi đậu vào lớp 10 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, không chỉ riêng tôi mà tất cả cha mẹ đều cảm thấy vui sướng và tự hào vì sự lớn lên của con, nhưng cũng cảm thấy lo lắng về một môi trường mới đầy năng động tích cực, không biết con mình có hòa nhập được hay không, khi học ở cấp 2 con tôi vẫn còn là cậu học trò rất rụt rè và nhút nhát. Thế nhưng không phải như những gì tôi nghĩ, với không khí vui tươi nhộn nhịp và đầy sáng tạo của Ban lãnh đạo nhà trường, của đội ngũ giáo viên tràn đầy năng lượng và nhiệt tình qua các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên, công tác xã hội thiện nguyện của các đoàn thể trong nhà trường và cùng với tình cảm yêu thương, thân thiện của các thầy cô nhà trường, con tôi đã thay đổi một cách bất ngờ trở nên tự tin, vui vẻ, hòa đồng và năng động đặc biệt là con tôi đã có những tháng ngày học tập tiến bộ, cảm thấy yêu thích và gắn bó với ngôi trường. Giờ con tôi đã tốt nghiệp Đại học và đang tiếp tục phát triển con đường học vấn và sự nghiệp của mình ở TP.

Hồ Chí Minh (con tôi đã đi làm trong một công ty của Nhật và hiện đang theo học Thạc sĩ trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM) nhưng con tôi vẫn thường tâm sự rằng: “Trong cuộc đời học sinh của con, con nhớ nhất là những năm học cấp 3 ở trường Bùi Hữu Nghĩa, sự yêu thương, gần gũi, nhiệt tình và thân thiện của các thầy cô đã cho con sự tự tin, năng động và con đã trưởng thành qua năm tháng học tập dưới ngôi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa và cũng từ sự trưởng thành ở ngôi trường này, con đã có những bước đi thật sự tự tin và vững chắc ở chặng đường tiếp theo đó mẹ.” Đó là những suy nghĩ thật lòng của con tôi và tôi cảm thấy vui mừng khi con đã trưởng thành và biết ơn ngôi trường cấp 3 mình đã học.

Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức, thầy cô còn là những người đồng hành, là người hướng dẫn, truyền cảm hứng và là chỗ dựa tinh thần cho các con. Từ những lần động viên khen thưởng khi các con có tiến bộ nhỏ đến những lúc la mắng giận dữ, bắt lực vì các con không nghe lời, nhưng sau tất cả đó là tình yêu thương và trách nhiệm của người thầy, người cô trong công tác chủ nhiệm và giảng dạy suốt 3 năm học của con tôi. Các thầy cô giảng dạy lớp con tôi mỗi người có một tính cách khác nhau, có thầy cô thì vui tính, điềm đạm, có thầy cô thì nghiêm khắc nhưng tất cả đều luôn quan tâm và hết lòng với các con như cô Nguyễn Thị Thanh Loan giáo viên dạy Văn và là GVCN, thầy Đinh Quốc Khánh giáo viên dạy Toán, cô Nguyễn Kiều Giang giáo viên dạy tiếng Anh, cô Đỗ Thị Bích, cô Nguyễn Kim Diệu giáo viên dạy Vật lý, cô Dương Thị Hào giáo viên dạy Hóa, cô Nguyễn Thị Tuyết Linh giáo viên dạy Sinh học, cô Nguyễn Thị Diễm, cô Phan Thị Hồng Lê giáo viên dạy Lịch sử, cô Vũ Thị Hồng Hiếu giáo viên dạy Địa lý, thầy Nguyễn Trung Tính giáo viên dạy Thể dục, thầy Bùi Thanh Nhã, thầy Cao Văn Chánh giáo viên dạy GDQP và đặc biệt là cô Đinh Kim Oanh

giáo viên dạy tiếng Anh, tuy cô không dạy con tôi trong lớp nhưng cô là thần tượng của con tôi bởi cô luôn cho con tôi năng lượng tích cực, sự tự tin và phát huy được năng lực của mình.

Không chỉ là phụ huynh của học sinh, tôi còn vinh dự được tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường liên tục suốt 3 năm. Trong quãng thời gian ấy, tôi có cơ hội đồng hành cùng nhà trường trong nhiều hoạt động, đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển chung. Nhìn thấy trường ngày càng khang trang, môi trường học tập thân thiện, thấy cô tâm huyết, học sinh năng động, tôi càng cảm thấy tự hào vì đã tin tưởng gửi gắm con vào ngôi trường này. Giờ đây, mỗi khi có dịp đi ngang qua Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, trong tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả – vừa biết ơn, vừa tự hào. Biết ơn vì ngôi trường đã góp phần hình thành nhân cách và tri thức cho các con; tự hào vì mình từng là một phần trong đại gia đình Bùi Hữu Nghĩa – nơi ươm mầm cho bao thế hệ học sinh trưởng thành và thành công trong cuộc sống.

Ba năm học ở trường THPT Bùi Hữu Nghĩa không quá dài nhưng đủ để các con trưởng thành hơn, chín chắn hơn và cũng đủ để những người làm cha mẹ như chúng tôi có một sự tin tưởng trong quá trình dạy và học của bao thế hệ học sinh đã qua, thế hệ học sinh đang học và thế hệ học sinh trong tương lai ở ngôi trường này. Sau này, các con chúng tôi dù có đi xa, sống bất kỳ nơi đâu thì hình bóng và tấm lòng của các thầy cô vẫn mãi là ký ức đẹp không thể nào quên. Một ngôi trường có bề dày lịch sử 40 năm kể từ ngày trường mang tên danh nhân Bùi Hữu Nghĩa với biết bao thế hệ thầy cô và học sinh, hiện nay trường THPT Bùi Hữu Nghĩa là một trong những trường thuộc hàng Top của thành phố Cần Thơ, bằng sự nỗ lực của chính mình từ Ban lãnh đạo nhà trường, các Thầy cô trong Hội đồng sư phạm, các đoàn thể trong nhà trường đã vượt qua những khó khăn và đến nay đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy cũng như phong trào. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, xin cảm ơn tất cả những vất vả, những sự đóng góp thầm lặng của tất cả thầy cô đối với con em chúng tôi trong những năm học cấp 3 ở ngôi trường này, xin gửi lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất của tôi đến Ban lãnh đạo nhà trường, các thầy cô đã cho tôi viết lên những cảm nghĩ có thật của một phụ huynh có con học suốt 3 năm dưới ngôi trường thân yêu này.

**KỶ  
ỨC  
TƯƠI  
ĐẸP** ▶





# Một đời gắn bó, một mái trường thân yêu

● ĐINH KIM OANH - TTCM Tổ Ngoại Ngữ

Tôi đến với Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa từ thuở mái đầu còn xanh – khi trường còn mang tên Cấp 3 An Thôn Trang. Đó là những năm 1984 – 1987, thời học trò hồn nhiên, áo trắng, băng đen, phấn trắng, lớp học đơn sơ, mái tranh, sân đất. Năm 1985, khi tôi đang học lớp 11, trường chính thức mang tên THPT Bùi Hữu Nghĩa, một cái tên thật thiêng liêng và tự hào. Cái tên ấy, từ đó, đã khắc sâu trong trái tim cô học trò nhỏ – gieo nên hạt mầm của tình yêu nghề dạy học, của ước mơ một ngày được trở về, đứng trên bục giảng nơi chính mình từng ngồi.

Con đường nghề nghiệp sau này như được định sẵn. Tôi chọn học ngành Sư phạm Tiếng Anh, mong muốn góp phần đưa tri thức và thế giới đến gần hơn với học sinh quê hương. Năm 1990, tôi trở lại trường thực tập, cảm giác vừa thân quen vừa xúc động khi bước vào lớp học ngày xưa – nơi từng lưu giữ tiếng cười của tuổi mười bảy. Một năm sau, 1991, tôi chính thức được phân công về giảng dạy tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Kể từ đó đến nay, gần 35 năm, tôi đã sống, đã dạy, đã cống hiến, đã trưởng thành cùng mái trường này.



Trường An Thôn Trang



Cô Đinh Kim Oanh – TTCM tổ ngoại ngữ

Ba mươi lăm năm – một hành trình dài với biết bao đổi thay. Tôi đã chứng kiến ngôi trường thân yêu đi qua từng chặng đường gian khó: từ những dãy phòng học mái lá, nền đất, tường cũ kỹ... đến hôm nay, trường đã vươn mình khang trang, hiện đại, trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của thành phố Cần Thơ. Từng viên gạch, từng hàng cây, từng nụ cười học trò đều gắn liền với sự nỗ lực không ngừng của bao thế hệ thầy cô và học sinh – những con người đã góp phần tạo nên truyền thống vững vàng của THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Với tôi, nghề giáo là một hành trình không chỉ của tri thức mà còn của tình yêu và trách nhiệm. Từ những ngày đầu đứng lớp, tôi đã hiểu rằng người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách sống, dạy sự tử tế, dạy ước mơ. Trên bục giảng, tôi tìm thấy niềm vui trong ánh mắt trong trẻo của học trò, trong từng câu tiếng Anh lơ lớ, rồi dần trở nên tự tin, trôi chảy. Tôi

cùng đồng nghiệp tổ Ngoại ngữ – một tập thể đoàn kết, năng động và tâm huyết – luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, sáng tạo các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Mỗi hoạt động là một cách để thầy và trò cùng nhau học tập, cùng lan tỏa tình yêu ngôn ngữ và niềm tự hào về mái trường.

Giữa bao khó khăn, thử thách, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được đồng hành cùng học sinh trên hành trình trưởng thành của các em. Có em nay đã là bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, nhà giáo... Mỗi khi nghe tin học trò cũ thành công, tôi thấy lòng mình ấm áp – bởi đó chính là thành quả lớn nhất, là phần thưởng vô giá của người làm nghề gieo chữ.

Trong suốt chặng đường ấy, tôi may mắn được sống và làm việc trong một tập thể luôn chan hòa, đoàn kết và đầy yêu thương. Những đồng nghiệp tận tâm, những người học trò ham học, những thế hệ lãnh đạo nhiệt huyết – tất cả đã cùng tôi viết nên câu chuyện dài về tình yêu nghề, yêu người. Năm 2023, tôi vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” – nhà giáo ưu tú đầu tiên của trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Nhưng với tôi, đó không phải là vinh quang của riêng mình, mà là thành quả chung của cả tập thể: của các đồng nghiệp đã luôn sát cánh, của học sinh đã không ngừng cố gắng, và của ngôi trường đã nuôi dưỡng, chở che tôi suốt một đời.

Điều đặc biệt hơn cả, hành trình gắn bó với trường không chỉ ở vai trò người thầy, mà còn là người mẹ, người phụ huynh. Hai cô con gái của tôi – những “bông hoa nhỏ” lớn lên trong mái trường thân yêu này – đều là thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, luôn giữ danh hiệu học sinh giỏi nhất khối, và đạt thành tích xuất sắc khi vào đại học. Với tôi, đó là niềm tự hào không chỉ của một người mẹ, mà còn là minh chứng cho tình yêu và sự dạy dỗ tận tâm của các thầy cô trong trường – những người đã tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri thức cho thế hệ học sinh hôm nay.

Giờ đây, khi mái tóc đã điểm sương, tôi nhìn lại quãng đường 35 năm ấy với niềm xúc động và biết ơn sâu sắc. Tôi biết mình may mắn, vì đã được sống và cống hiến trọn vẹn



**Cô Đinh Kim Oanh – TTCM tổ ngoại ngữ**

trong một ngôi trường mà ở đó, từng viên gạch, từng hàng cây, từng tiếng trống trường đều là một phần ký ức. 35 năm giảng dạy của tôi cũng trùng với dịp trường kỷ niệm 40 năm mang tên Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa – một dấu mốc đặc biệt, khép lại hành trình của người gieo chữ trong tôi bằng niềm tự hào, sự mãn nguyện và tình yêu sâu đậm dành cho nghề.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này – con đường của người thầy, dẫu lặng lẽ nhưng rực sáng. Bởi như ai đó đã nói: Một người thầy giỏi giống như ngọn nến - nó đốt cháy chính mình để soi sáng đường cho những người khác”, và tôi hạnh phúc vì suốt 35 năm qua, mình đã được cháy sáng, được cống hiến, được sống trọn với nghề – với mái trường THPT Bùi Hữu Nghĩa thân yêu, nơi tôi đã là học trò, là giáo viên, và là người mẹ của những học trò nhỏ.

*Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2025*



**Lễ khai giảng năm học 2019-2020**



**Hình ảnh cô Đinh Kim Oanh cùng học sinh**



## dưới mái trường cũ

• **NGUYỄN NGỌC ANH THƯ** - GV tổ Lý, KTCN

**C**huyến xe buýt chiều nay đi ngang đường Cách mạng Tháng Tám, nắng hắt nghiêng qua cửa kính làm cay cay đôi mắt. Tôi chợt ngoái đầu nhìn về phía cổng trường Bùi Hữu Nghĩa, nơi có tấm biển xanh chữ trắng mới toanh, bảng hiệu đổi mấy lần mà tôi vẫn nhớ từng nét sơn bạc phéch ngày nào. Lòng bỗng dội lên một tiếng “à...” khe khẽ và cái gật đầu chậm chậm, như thể ai đó chạm nhẹ vào một thớ ký ức đã ngủ yên hai mươi năm.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, sau khi sáp nhập, tôi về trường dạy năm đó là 2009, lúc mới hai mươi lăm. Vừa tốt nghiệp ngành điện ở thành phố Hồ Chí Minh, “rong ruổi” phố phường một vài năm, lăn lộn với đủ thể nghề theo chúng bạn rồi mới chịu về Cần Thơ. Đầu có nghĩ sẽ bén duyên với cái nghề “gõ đầu trẻ” này, âu chắc cũng là cái nghiệp của nghề - người ta vẫn thường hay nói thế!

Trường lúc đó chưa được như bây giờ. Mái tôn cũ kêu rảng rắc mỗi khi có mưa to. Phòng học còn loang lổ dầu nắng, bảng đen đã mòn cạnh. Mà tụi nhỏ học thiệt siêng, thiệt nhiệt tình. Có đứa đi học thêm về trễ, bụng đói meo, vẫn còn cố ngồi nán lại hỏi tôi vài câu điện xoay chiều, cảm ứng từ... Tôi thì mới đi dạy, bài vở soạn còn run tay, nhưng lúc đứng trên bục giảng thì lòng nhẹ hẫng, như mình đã tìm được chỗ để yên thân.

Lứa học trò đầu tiên tôi dạy giờ cũng ngót nghét ba mươi, có đứa làm kỹ sư, có đứa mở tiệm bánh, có đứa thì... đi đâu mất biệt. Nhưng lần nào vô tình gặp lại, tụi nó vẫn gọi tôi là “má Thư”, tụi nó hay kêu như vậy, mà thiệt bụng so ra, tôi có hơn tụi nó là bao tuổi đâu! Có thằng trò cũ ôm con nhỏ chừng ba tuổi, nói: “Đây là cô giáo của ba hồi đó, dạy công nghệ, ghê lắm nghe!” - tôi cười, nụ cười buốt tận chân răng.

Trường giờ khác nhiều lắm. Cổng mới, sơn mới, có cả phòng lab hiện đại. Cái sân trường từng bị trũng,

mỗi lần mưa là nước ngập tới mắt cá, nay đã lát gạch phẳng phiu. Có cả căn - tin mát lạnh, học sinh vô đó ngồi học nhóm, ăn mì ly, uống sữa. Nhìn qua lớp học mới, tôi thấy mình như kẻ lạ bước vào một vùng quê. Mỗi viên gạch, mỗi bức tường như biết chuyện cũ, mà im lặng chẳng thém kể ra.

Tôi vẫn nhớ buổi chiều cuối năm ấy, khi cả trường rộn ràng chuẩn bị nghỉ Tết. Tụi nhỏ lên tặng tôi một bịch me ngào đường, gói bằng giấy báo, kèm tờ giấy ghi nguệch ngoạc: “Cô đừng giận tụi em hay nói chuyện trong lớp nha!”. Tôi đem về, để mãi trong ngăn bàn làm việc. Me cứng queo, ăn không nổi, mà tôi không dám bỏ, ...

Thời gian cứ thế mà lặng lẽ, âm thầm trôi, nay trường cũng đã 40 năm tuổi - kể từ lúc mang tên Bùi Hữu Nghĩa. Chừng ấy chặng đường trường thành, đã có biết bao nhiêu lượt khách đã nường nấu chiếc đòn này mà sang bờ kiến thức. Bốn mươi năm một đời người, cũng đủ để chứng kiến một cô giáo trẻ trở thành người phụ nữ tóc điểm sương, đủ để những đứa học trò ngày nào nay chở con đi học, đủ để những tấm bảng đen cũ được thay bằng màn hình LED sáng loáng.

Tôi bước qua sân trường hôm nay, giữa buổi chiều không nắng, chỉ có gió rì rào. Cây cồng cũ vẫn còn đó, già hơn, nhưng rễ vẫn bám đất cứng cỏi, đủ là chứng nhân cho biết bao nhiêu tuổi mộng, tuổi hồng của bao lứa học trò đi qua. Tôi lặng yên ngồi lại giữa một chiếc ghế đá đặt thẳng hàng dưới gốc cây cồng, ngắm nhìn lũ trẻ ra chơi giữa giờ học, lắng nghe tiếng cười của mấy học sinh rượt đuổi nhau trên ban công tầng 2 vọng xuống sân. Thật giòn, thật tươi. Như chưa từng có điều gì đổi thay.

Tôi lặng thinh, lòng không ước quay về thời đó. Vì tôi biết, dù có quay lại, thì người trẻ trung năm xưa cũng không còn. Chỉ mong ký ức ấy, dù cũ kỹ, vẫn còn đủ chỗ trong lòng ai đó để được nhớ về, như cách tôi đang nhớ.

# Tuổi học trò của tôi

## ● NGUYỄN THÚY DUNG

Cựu học sinh trường PTTH Bùi Hữu Nghĩa (1988 – 1991)

Học trò nay đã ba mươi  
Nhớ cô chủ nhiệm hơn mười năm xưa  
Nghĩa tình kể mấy cho vừa  
Bao năm đứng lớp sớm trưa miệt mài  
Học sinh cá biệt hỏi ai  
Cuối tuần, họp lớp cô hay gắt rầy  
Tìm nhà, cô nhỏ nhẹ: “Này  
Thấy em quậy phá cô đây rất buồn  
Nhà trường kỷ luật vào khuôn  
Phép trên lễ nghĩa dưới luôn thuận hòa”

\*\*\*

Chúng em giờ đã “bay” xa  
Say mê công tác, bôn ba chợ đời  
Dù đi khắp bốn phương trời  
Trường xưa, lớp cũ cô ơi, nhớ hoài!

# Tâm tình cô giáo dạy văn

*Kính tặng thầy TN - Giáo viên dạy Văn*

## ● Nguyễn Thị Hồng Hiền Lành-Tổ Ngũ Văn

Thầy ơi thầy nhớ em chăng?  
Năm xưa em học môn Văn của thầy.  
Bây giờ em trở về đây,  
Trường xưa lớp cũ đông đây nhớ thương.  
Tóc thầy nay đã điểm sương,  
Nhưng còn đứng lớp vì thương học trò.  
Cuộc sống còn lắm âu lo,  
Nhưng khi đến lớp thầy trò có nhau.  
Bao nhiêu kiến thức thầy trao,  
Em xin giữ lấy để sau giúp đời.  
“Lo học đừng có lo chơi,”  
Từng lời chỉ dạy ... Thầy ơi ... nhớ hoài!!!

# Đi học mùa mưa

## ● NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Cựu giáo viên - Tổ Sinh học

Những ngày nước lớn  
Mưa phủ trắng đồng  
Cánh lục bình phiêu dạt trên sông  
Nước mênh mông trắng xóa.  
Những vườn cây ướt lá  
Những con đường lầy lội bước chân.

Cậu học trò tay cặp tay xăn quần  
Miệng vẫn còn huýt sáo  
Dù trời có giông bão  
Vẫn đều đặn đến trường  
Hun hút những ngã đường  
Vùng ven thành phố.

Cô học trò bé nhỏ  
Vạt áo dài chẳng phép phới bay  
Cặp sách vẫn nặng đây  
Mưa cứ rơi rơi hoài không ngớt  
Một làn gió bất chợt  
Giọt nước mưa làm ướt mắt cay cay.

Cây cồng già mưa nặng trĩu vòm cây  
Cổng trường ngập nước  
Những đôi giày ẩm ướt  
Hối hả đến lớp cho kịp giờ  
Gió thổi những chiếc lá khô  
Xạc xào trước cửa lớp.

Tiếng của thầy vang vang ám áp  
Át cả tiếng mưa rơi  
Mưa giăng giăng khắp cả đất trời  
Sau ô cửa những ngọn đèn bình sáng  
Có cả ngọn lửa trong lời cô giảng  
Ấm áp bài học làm người.



• **TRẦN THỊ YẾN TRANG** - giáo viên Tổ Lí - KTCN

**N**ăm học 2025 – 2026 là một dấu mốc thật đặc biệt với Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, khi ngôi trường thân thương này tròn 40 năm mang tên danh nhân Bùi Hữu Nghĩa. Bốn thập kỷ – một chặng đường đủ dài để tạo dựng nên truyền thống, khẳng định uy tín và bồi đắp nên biết bao thế hệ những người thầy, người cô tận tâm và học sinh trưởng thành. Mỗi người khi nhắc đến mái trường đều mang trong trái tim mình một ký ức riêng, một câu chuyện riêng để thương, để nhớ.

Với tôi – một giáo viên trẻ gắn bó cùng trường từ năm 2015 – hành trình ấy không chỉ là quãng thời gian làm nghề, mà còn là hành trình trưởng thành trong tư duy, trong tâm hồn, nhờ sự dìu dắt, sẻ chia của những người đồng nghiệp đi trước. Trong đó, tôi đặc biệt biết ơn và ngưỡng mộ cô Đồng Anh Đào – người đồng nghiệp, người chị, và cũng là tấm gương sáng về tinh thần học tập, cống hiến và nhân cách nghề giáo.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu nhận công tác tại trường. Khi ấy, tôi chỉ vừa rời giảng đường sư phạm, mang trong mình niềm háo hức được đứng lớp, xen lẫn nỗi lo lắng vì kinh nghiệm còn quá ít. Tôi gặp không ít khó khăn

trong công tác chủ nhiệm, vì là cô giáo viên rất trẻ



**Cô Đồng Anh Đào - Phó hiệu trưởng nhà trường**

còn nhiều ngỡ ngàng khi làm quen với môi trường công tác mới, lúc ấy tôi chưa biết cách xử lý khéo léo với những tình huống sư phạm xảy ra bất ngờ; thậm chí trong việc hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm, tôi cũng còn vụng về và lúng túng. Có những ngày, khi nhìn lại đồng hồ sơ sổ sách còn dang dở hay khi học sinh gặp

khó khăn mà tôi chưa tìm được cách tháo gỡ để giúp đỡ học sinh tiến bộ, lòng tôi lại đầy áp hoang mang và không ít lần tự hỏi: *“Liệu mình có thật sự phù hợp với hành trình trồng người này không?”*.

Giữa những ngày khó khăn ấy, cô Đồng Anh Đào chuyển công tác đến trường THPT Bùi Hữu Nghĩa như một người truyền lửa thắm lặng. Cô là thế hệ đi trước, giàu kinh nghiệm, nhưng luôn mang một tinh thần học hỏi không ngừng. Ở cô, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong công việc, tác phong khoa học và tinh thần cầu tiến đáng quý. Trong bối cảnh giáo dục chuyển mình mạnh mẽ với yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, cô chính là một trong những người tiên phong. Cô không chỉ tự học, tự mày mò để nắm vững công nghệ mới, mà còn sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn đồng nghiệp. Cô là người đưa ra các hướng dẫn về cách sắp xếp hồ sơ sao cho khoa học, hợp lý.

Cô không bao giờ tạo cảm giác *“đi trước để chỉ đạo”*, mà luôn *“đồng hành để cùng tiến bộ”*. Có lần, khi nhà trường thành lập Chi đoàn giáo viên đầu tiên, cô động viên tôi nhận nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn. Lúc ấy, tôi khá bối rối, vừa lo, vừa sợ mình chưa đủ sức để gánh vác trách nhiệm mới, nhất là khi bản thân còn ít kinh nghiệm. Cô chia sẻ, bằng giọng điềm đạm nhưng đầy khích lệ: *“Cô từng trải qua rất nhiều vị trí trong quá trình công tác – từ giáo viên chủ nhiệm, công đoàn cho đến bây giờ phó hiệu trưởng. Ở mỗi giai đoạn đều có khó khăn riêng, nhưng chỉ cần mình không ngừng học, không ngừng cố gắng, thì rồi mọi thứ sẽ tốt lên”*.

Lời nói ấy đến giờ tôi vẫn nhớ. Nó không phải là những lời động viên sáo rỗng, mà là sự chia sẻ chân thành từ người đi trước, người đã từng trải qua những bỡ ngỡ, thử thách như tôi. Nhờ cô, tôi hiểu rằng: năng lực không phải là thứ có sẵn, mà được bồi đắp từng ngày bằng sự nỗ lực và lòng kiên trì. Câu nói ấy, giản dị mà thấm thía, đã trở thành động lực giúp tôi vượt qua nhiều thử thách sau này.

Tôi khâm phục cô không chỉ bởi năng lực chuyên môn, mà còn bởi tấm lòng bao dung và tinh thần sẻ chia. Dù công việc bận rộn, cô vẫn luôn dành thời gian lắng nghe, động viên, hướng dẫn mỗi khi đồng nghiệp gặp khó khăn. Có những lần tôi lúng túng khi phải xử lý tình huống học sinh vi phạm nội quy, cô không trách mà kiên nhẫn phân tích, giúp tôi hiểu cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người thầy, để vừa nghiêm khắc mà vẫn nhân văn. Chính từ những bài học giản dị ấy, tôi dần trưởng thành, tự tin hơn trong vai trò của mình.

Cô Đồng Anh Đào còn là người mang đến năng lượng tích cực và tinh thần gắn kết tập thể. Trong các hoạt động phong trào của trường, từ những ngày lễ lớn như: 20/11, 26/3,... đến các hội thi, văn nghệ, thể thao, cô luôn tham gia một cách nhiệt tình, vui vẻ. Hình ảnh cô hòa mình cùng đồng nghiệp, tươi cười trong những tiết mục tập thể hay tận tay chuẩn bị những phần quà nho nhỏ cho đội tham gia luôn



khiến tôi cảm phục. Cô giản dị, gần gũi nhưng vẫn toát lên phong thái của người lãnh đạo mẫu mực – vừa nghiêm túc, vừa đầy tình cảm. Nhờ có những con người như cô, tập thể sư phạm trường tôi luôn giữ được không khí đoàn kết.

Mười năm gắn bó với trường, tôi nhận ra rằng chính những người đồng nghiệp như cô Đồng Anh Đào đã góp phần tạo nên bản sắc của THPT Bùi Hữu Nghĩa, nơi không chỉ dạy chữ mà còn dạy người, nơi mỗi giáo viên đều là tấm gương của tinh thần học hỏi, cống hiến và nhân ái. Trong bốn mươi năm qua, biết bao thế hệ thầy cô đã lặng lẽ cống hiến, xây dựng nên một mái trường vững mạnh, là niềm tự hào của bao thế hệ học sinh và phụ huynh.

Với riêng tôi, hành trình ấy là hành trình của lòng biết ơn, biết ơn mái trường đã cho tôi cơ hội trưởng thành, biết ơn đồng nghiệp đã dìu dắt, và đặc biệt biết ơn cô Đồng Anh Đào, người đã thắp lên trong tôi ngọn lửa yêu nghề, niềm tin vào bản thân và tinh thần không ngừng học hỏi. Tôi tin rằng, chính ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, thắp sáng hành trình của nhiều thế hệ giáo viên trẻ khác, để mỗi chúng tôi luôn xứng đáng với hai chữ “người thầy” mà mình đã chọn.

## Kỷ niệm dưới mái trường

● **VÕ NGUYÊN HỒNG** - Tổ Toán Học

Ghế đá, hàng cây, sân trường,  
Góc nào cũng thấy thân thương lạ kỳ.  
Lời khuyên, thầy nói khắc ghi,  
Tháng năm đi học, xuân thì trong veo.

Tiếng trống trường giục già theo,  
Bao mùa phượng vĩ, tiếng ve gọi hè.  
Trang vở mới, thơm mực se,  
Bao nhiêu kiến thức, lắng nghe từng lời.

Mai đây mỗi đứa một nơi,  
Hành trang mang nặng, những lời thầy cô.  
Bùi Hữu Nghĩa, bến bờ mơ,  
Là nơi chấp cánh, là thơ học trò.

## Trường xưa

● **AN VĂN ĐÌNH** - Tổ Toán Học

Ngôi trường xưa ngày ấy  
Bùi Hữu Nghĩa thân yêu  
Cây bàng già lặng lẽ  
Thơ thần đêm mùa thu.

Mong thời gian trở lại  
Bao năm đã xa trường  
Nơi phượng trời xa lạ  
Nghĩ lại nhớ trường xưa.

Thầy em nay còn đó  
Nét chữ vẫn còn nguyên  
Nhưng tóc đầy bụi phấn  
Mắt thầy nay đã nhòe.

Mong trở lại trường xưa  
Để hòa cùng điệu hát  
Để đong đầy ước mơ  
Để được thầy quả mắng.

Mảnh thư tình em nhật  
Ai trao tiếng yêu đầu  
Thư ấy biết tìm đâu  
Ôi! Mái trường yêu dấu!

## On người đọc đó

● **An Đình** - Tổ Toán Học

Vun đắp cho đời, vạn ý thơ  
Lòng son sáng tỏa, trí không mờ  
Cô gieo câu chữ, tình luôn mở  
Thầy vẫn còn xây, dựng bến bờ.  
Đò chở lời hay, người mãi nhớ  
Tâm hòa ý đẹp, kẻ hoài mơ  
Trải bao năm tháng, đời mong mỏi  
Về với trường xưa, gốc phượng chờ.

## Mùa phượng vĩ

● **Võ Nguyên Hồng** - Tổ Toán Học

Sân trường rục rờ phượng hồng,  
Lòng sao xao xuyên, mênh mông nỗi niềm.  
Mùa thi, mùa của chia ly,  
Bạn bè bịn rịn, có gì buồn hơn.

Gói muối ớt, trái xoài non  
Khúc ca mùa hạ, bồn chồn trong tim.  
Lưu bút vội viết, kiếm tìm,  
Những lời nhắn nhủ, giữ gìn mai sau.

Trường Bùi Hữu Nghĩa trong đầu,  
Là mùa phượng thắm, là câu hẹn thề.  
Mai này dù ở nơi đâu,  
Vẫn luôn nhớ mãi, một thời học sinh.





# MÁI TRƯỜNG BÙI HỮU NGHĨA NƠI KHÁT VỌNG GIEO HẠT TRI THỨC CHO NHỮNG MÙA XANH TIẾP NỐI

• CAO LẬP ĐỨC - Giáo viên Tổ Tin học

Tên mảnh đất Bình Thủy hiền hòa, có một ngôi trường đã bền bỉ cùng năm tháng viết nên câu chuyện của tri thức và tình người - trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa. Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó cho đến hôm nay, khi trường đã đi qua chặng đường 40 năm phát triển, mỗi viên gạch, hàng cây, mỗi nụ cười học trò đều là chứng nhân cho hành trình không ngừng vươn lên ấy.

Tôi - một người thầy trẻ đang công tác tại nơi đây - cảm thấy may mắn và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong dòng chảy truyền thống của mái trường thân yêu này. Mỗi ngày, khi bước qua cánh cổng trường rợp bóng phượng, nghe tiếng trống vang vọng đầu ngày, tôi lại càng thấm thía rằng: một mái trường đẹp không chỉ vì kiến trúc, mà bởi những con người đã thắp sáng trong đó ngọn lửa tri thức và lòng nhân ái.

Mỗi sáng, khi bước vào sân trường, tôi luôn thấy lòng mình bình yên đến lạ. Dưới tán cây xanh, tiếng cười nói trong trẻo của học trò hòa cùng tiếng gió, tạo nên bản hòa ca quen thuộc, bản nhạc của một ngôi trường đang sống, đang lớn lên từng ngày. Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa hôm nay khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại mà vẫn giữ được nét gần gũi, thân quen. Những dãy phòng học hai tầng sơn vàng ấm áp, hàng hiên rộng rãi, khung cửa sổ đón nắng sớm. Khu phòng bộ môn được trang bị đầy đủ

thiết bị thực hành; thư viện điện tử mở cửa suốt ngày để học sinh tìm kiếm tài liệu. Khuôn viên sân trường được chăm chút tỉ mỉ, mỗi góc nhỏ đều rực sắc hoa, có ghế đá, chậu kiểng, nơi học sinh có thể ngồi đọc sách, trò chuyện sau giờ học.

Nhưng điều làm nên “linh hồn” của Bùi Hữu Nghĩa không chỉ nằm ở vẻ đẹp ấy, mà ở không khí học tập và tinh thần sẻ chia lan tỏa khắp nơi. Từ tiếng thầy giảng đều trong lớp, ánh mắt chăm chú của học sinh, đến những nhóm nhỏ say mê trao đổi bài bên hành lang, tất cả hòa thành bức tranh sinh động về một môi trường giáo dục năng động, nhân văn. Trải qua bốn thập kỷ, biết bao thế hệ cán bộ, giáo viên đã dành trọn tâm huyết vun đắp nền móng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục. Dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ cùng Ban Giám hiệu qua các thời kỳ, nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện, lấy phương châm “Dạy tốt - Học tốt” làm kim chỉ nam.

Thành quả của hành trình ấy không chỉ là những bằng vàng thành tích, mà còn là niềm tin và uy tín mà xã hội dành cho nhà trường. Từ mái trường Bùi Hữu Nghĩa, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân, cán bộ, ... những người đang ngày ngày góp phần dựng xây quê hương Cần Thơ và đất nước. Mỗi dịp họ trở về, nụ cười và ánh mắt thân thương của họ chính là minh

chúng sống động cho sức sống bền vững của “vườn ươm Bùi Hữu Nghĩa”.

Truyền thống 40 năm ấy là niềm tự hào không chỉ của học trò, mà còn của những người thầy, những “người gieo chữ” vẫn ngày đêm thấp sáng tri thức. Nếu ví mái trường là một cơ thể sống, thì đội ngũ thầy cô chính là trái tim luôn đập mạnh mẽ và bền bỉ. Tôi từng chứng kiến nhiều thầy cô lớn tuổi vẫn miệt mài bên trang giáo án, không ngừng học hỏi để bắt kịp thời đại. Cũng có những đồng nghiệp trẻ sẵn sàng thức khuya hoàn thiện tiết dạy, say mê tham gia các cuộc thi đổi mới sáng tạo. Ở ngôi trường này, ngọn lửa nghề chưa bao giờ tắt, bởi nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bằng niềm tin, bằng tình thương, và bằng những cống hiến lặng thầm.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn là người dẫn đường tận tâm, vừa lãnh đạo vừa đồng hành. Sự gần gũi, lắng nghe và khích lệ của các thầy cô trong Ban Giám hiệu đã tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, nơi mỗi giáo viên đều được phát huy năng lực, được sáng tạo và cống hiến.

Bước vào kỷ nguyên số, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đang không ngừng chuyển mình mạnh mẽ. Từ ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, xây dựng hệ thống học tập trực tuyến, đến việc tổ chức các câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện, sẵn sàng thích ứng với thời đại mới. Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội cho học sinh. Các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, tri ân thầy cô, đền ơn đáp nghĩa được duy trì thường xuyên, nuôi dưỡng trong các em tình yêu thương, lòng biết ơn và ý thức công dân.

Có thể nói, Bùi Hữu Nghĩa hôm nay không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi dạy làm người. Với 40 năm truyền thống rạng rỡ, cùng tinh thần đoàn kết – đổi mới – sáng tạo, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa sẽ tiếp tục vươn xa, trở thành ngọn đuốc tri thức tỏa sáng trên đất Tây Đô, mang lại niềm tự hào cho bao thế hệ học sinh và người dân Cần Thơ.

Và trong trái tim tôi – một người thầy trẻ – mái trường Bùi Hữu Nghĩa mãi là nơi khởi đầu của niềm tin, của tình yêu nghề và khát vọng gieo hạt tri thức cho những mùa xanh tiếp nối.

## NGƯỜI ƯƠM MẦM NƠI MÁI TRƯỜNG

● **Trịnh Ngọc Kiều Trân - Tổ Sinh Học**

*Giữa phố Cần Thơ, sông nước lững lờ,  
Có mái trường Bùi Hữu Nghĩa thân thương rợp bóng,  
Nơi phấn trắng cùng chiếc kính hiển vi,  
Những điều nhỏ bé đang ươm mầm khôn lớn.  
Người giáo viên gieo chữ mùa mưa nắng,  
Bài học về tế bào, DNA và những phép lai,  
Quy luật Mendel, Morgan, Lamac.  
Những bài tính toán khó nhưng chứa trọn niềm đam mê.  
Buổi thực hành, tiếng cười vang trong phòng thí nghiệm,  
Ống nghiệm xanh hồng lung linh phản chiếu tuổi thơ,  
Giọt iodine tím lên cùng củ khoai, hạt gạo,  
Thí nghiệm giản đơn mà rộn rã giắc mơ.  
Mỗi bài giảng là một hành trình khám phá,  
Từ chiếc lá quang hợp đến tìm người đập nhịp thương,  
Từ gene nhỏ xíu đến bầu trời sinh quyển,  
Tất cả chan hòa trong ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ.  
Trường Bùi Hữu Nghĩa, bốn mươi năm lặng lẽ,  
Vẫn kiên cường gieo tri thức giữa dòng đời,  
Thế hệ nối tiếp, xanh tươi như mùa lá,  
Người dạy Sinh vẫn thủy chung cùng sự sống, niềm vui.  
Và ta biết, giữa bao dòng chảy đổi thay,  
Khoa học tiến xa, giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ,  
Dù khó khăn, vất vả, có sao đâu, không chùn bước,  
Vì yêu nghề, yêu trò, yêu mái trường này biết bao!*





Tiết về

**thầy cô,  
trường lớp,...**

(CỤU HỌC SINH  
& HỌC SINH)



# Ngày trở lại

● **NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH -**  
Cựu học sinh lớp 10A3 niên khóa 1986-1989

Trường thành rồi ta trở lại nơi đây  
Mái trường xưa vẫn nặng lòng thương nhớ  
Bởi gửi trao tình yêu thương một thuở  
Nên nghĩa tình năm tháng chẳng phai.

Đã bao năm trên những chặng đường dài  
Ta bước vội giữa dòng đời hối hả  
Đi bên cạnh những con người xa lạ  
Chợt nhớ về những đứa bạn thân thương.

Ta về thôi trở lại với mái trường  
Nơi ta gửi biết bao nhiêu kỷ niệm  
Nơi sót lại một khung trời màu tím  
Nơi vô tình bỏ lại tuổi xuân xanh.

Về đi thôi sao hồ hững cho đành  
Thầy cô cũ, ngôi trường xưa vẫn đợi  
Hãy nhìn kìa bao nhiêu người bước tới  
Đang nghẹn ngào tay nắm chặt bàn tay.

Ta trở về nồng ấm buổi chiều nay  
Quay nhìn lại có vài người đã khuất  
Chắc loay hoay giữa đường đời tất bật  
Nên bước đi...lạc lối...chẳng thể về.

Ta trở về tìm lại những đam mê  
Cho trọn vẹn những điều còn dang dở  
Ta gặp nhau bởi vì duyên với nợ  
Nên hãy về để gặp lại bạn xưa.

# Trường cũ Trong tim

● **LÊ DƯƠNG -**  
Cựu học sinh lớp A1, niên khóa 95-98

Hôm nay trở lại thăm trường cũ  
Mái ngói ngày nao cũng bạc màu  
Cây công già gốc rêu xanh phủ  
Áo trắng mộng mơ trong gió bay...

Vòng tay, khe vổ vai Thầy nói  
Mấy mươi năm dài mới gặp nhau  
Cô cười mắt ướt long lanh nắng  
Nhanh quá thời gian, tóc bạc màu

Bốn mươi năm trường tôi vẫn thế  
Ôm ấp chở che lũ học trò  
Thầy Cô - Người chèo đò thầm lặng  
Khách khuất xa rồi, Người vẫn lo...

Làm sao quên được thời đèn sách  
Bệ phóng cho ta bước vào đời  
Tri ân trường cũ, lòng luôn nhắc  
Tình Thầy, nghĩa bạn chẳng hề với!

# Tuổi học trò của tôi

• **NGUYỄN THÚY DUNG** - cựu học sinh  
niên khóa 1988 - 1991, hiện là cán bộ hưu trí

**T**rong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ lưu lại cho mình một số kỷ vật, có những thứ tuy rất bình thường nhưng đó là những kỷ niệm khó phai trong cuộc đời. Từ lâu, tôi có thói quen lưu lại những kỷ vật nho nhỏ: đó là những tờ giấy tập học sinh có hình tôi vẽ lúc 10 tuổi, đó là chiếc áo chui đầu mẹ mua cho tôi lúc còn sinh sống ngoài miền Bắc, đó là những tấm hình tham gia biểu diễn văn nghệ... và cả vở ghi bài học, môn học mà tôi yêu thích. Ba mươi bảy năm qua, tôi chỉ còn giữ lại vở ghi bài môn sinh vật, môn văn lớp 10, toàn bộ các môn bốn năm đại học. Các cuốn vở đã sờn cũ, nhưng tôi vẫn cất giữ cho riêng mình. Khi lấy chồng, tôi cũng mang theo.

Cuốn vở ghi bài môn Văn không phải là tập học sinh mà là xấp giấy manh kẻ ngang màu ngà chứ không phải loại giấy tốt màu trắng. Tôi mua giấy mang về, tự kết thành tập học bằng cây kim may đồ. Thời đó, các cuốn vở đều được bao bìa bằng báo, ai có tiền thì mua báo ảnh, giấy dày và có màu sắc đẹp mắt. Tôi bao cuốn vở này bằng tờ báo ảnh xuất bản



Cô Phạm Thị Thu Hằng cùng HS Thúy Dung-thứ 2 từ trái qua-tác giả bài viết

năm 1984 của Liên Xô. Qua biết bao mùa mưa nắng, quanh mép cuốn vở răng cưa lỗi lổm do mấy con mọt sách đeo bám, nhưng màu mực tím bên trong vẫn còn nguyên, không phai màu, hay thật đấy.

Lâu thật lâu tôi mới cầm cuốn vở, nhìn từng trang giấy gợi lại biết bao kỷ niệm. Trang đầu có tựa đề “Khái niệm về văn học”: Văn học bắt nguồn



Cô Phạm Thị Thu Hằng



Họp mặt cựu học sinh trường THPT Bùi Hữu Nghĩa 1988 - 1991

từ lao động, lao động sáng tạo ra văn học. Văn học bắt nguồn từ cuộc sống, văn học do con người tạo ra”. Trang tiếp là bài “Sơ lược tiếng nói và chữ viết”. Trang cuối là Chương II: “Văn học viết thế kỷ 16 – 18”. Ba mươi bảy nhìn lại, sao mình chịu khó trình bày tập học ghê nhỉ. Tựa bài viết chữ in hoa thật to. Các mục trong bài đều gạch dưới như hồi cấp 2 thầy dặn phải ghi bài như vậy. Đặc biệt bài “Cây khế”, tôi viết đường thẳng chia đôi, bên là anh, bên là em để thấy rõ tính cách của hai anh em. Nhìn cách trình bày khác gì trang giáo án.

Cô giáo dạy môn văn suốt hai năm lớp 10 và 11 của tôi tên đầy đủ là Phạm Thị Thu Hằng, sinh ra trong một gia đình tri thức, có cả bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục và giữ chức vụ hiệu trưởng. Cô kể với tôi, hồi nhỏ cô đi học trước tuổi nên mới mười bảy, cô đã vào đại học. Khi ra trường cô vừa hai mươi mốt xuân xanh, được phân công dạy môn Văn khối 10 tại trường Phổ thông Trung học Bùi Hữu Nghĩa. Ba tháng sau khi khai giảng năm học 1988 -1989, cô được Ban Giám Hiệu phân công chủ nhiệm lớp 10A5, thay cho cô Kiều nghỉ hộ sản. Năm 1988, nhà trường chưa bắt buộc giáo viên và học sinh mặc áo dài, cô thật giản dị, dễ thương, với quần âu và áo sơ mi dài tay. Dáng của cô rất thanh thoát, cô có vầng trán cao, mắt to, đen láy. Cô luôn để tóc dài, thắt hai bím hoặc buộc, kẹp gọn gàng. Khi cô giảng bài nghe rất rõ dù cô phát âm giọng của miền Bắc.

Năm đó tôi chỉ là cô bé mười lăm tuổi, ngỡ ngác bước vào lớp mười. Tôi và các bạn vẫn ôn lại hình ảnh ngôi trường Bùi Hữu Nghĩa lúc còn đi học. Nhớ cổng trường, phía trái có chốt gác đơn sơ dành cho học sinh ngồi trực nhật. Nhớ các dãy phòng học, văn phòng làm việc Ban Giám hiệu đều lợp mái tôn cũ. Cơ sở vật chất của trường tuy đơn giản nhưng tấm lòng thầy cô luôn nhiệt huyết

với nghề. Nhớ sân trường không bóng cây xanh, khi trời mưa nước ngập, đất cát dính vào gót giày, dép... nên mọi người phải đi trong hành lang. Sau đó nhà trường xây lối đi hình chữ thập, trồng vài cây công để mai sau có bóng mát. Sau khi lữa học sinh chúng tôi ra trường 2 năm, trường dời về địa điểm hiện nay, vốn là cơ sở cũ của trường Bồ tát Công Nông Hậu Giang.

Cô Hằng làm công tác chủ nhiệm lớp chúng tôi suốt hai năm học, biết bao kỷ niệm vui buồn. Năm 2004, tôi đã chụp chững làm thơ tặng cô:

*Học trò nay đã ba mươi  
Nhớ cô chủ nhiệm hơn mười năm xưa  
Nghĩa tình kể mấy cho vừa  
Bao năm đứng lớp sớm trưa miệt mài  
Học sinh cá biệt hồi ai  
Cuối tuần, họp lớp cô hay gắt rầy  
Tìm nhà, cô nhỏ nhẹ: “Này  
Thấy em quậy phá cô đây rất buồn  
Nhà trường kỷ luật vào khuôn  
Phép trên lễ nghĩa dưới luôn thuận hòa”*

\*\*\*

*Chúng em giờ đã “bay” xa  
Say mê công tác, bôn ba chợ đời  
Dù đi khắp bốn phương trời  
Trường xưa, lớp cũ cô ơi, nhớ hoài*

Xúc động nhất là năm 2019, hai người bạn tên Hải bị bệnh hiểm nghèo, đã cố gắng đến họp lớp, cô chủ động chụp hình và động viên tinh thần hai bạn ấy. Nhìn hai bạn đi xiêu vẹo, phải có người đỡ, ai cũng chạnh lòng.

Cuốn vở ghi bài môn Văn năm 1988 – 1989 vẫn trong tủ sách, nhắc tôi một thời hoa niên, những tháng ngày học hành vất vả nhưng đầy ấp tình thầy trò. Học

Văn là học làm người. Tôi luôn nhớ những bài học rút ra từ lời cô giảng năm nào. Thương.



# 34 NĂM NGÀY TRỞ LẠI MÃI MỘT THỜI HỌC SINH BÙI HỮU NGHĨA

• ĐINH THANH HIỆP niên khóa 1988-1991

**T**hời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng- mới ngày nào, chúng tôi còn khoác áo trắng tinh khôi, tung tăng trên con đường Cách Mạng Tháng Tám, giờ đây đã ba mươi bốn năm kể từ ngày chia tay mái trường THPT Bùi Hữu Nghĩa – Cần Thơ. Mỗi người một ngả, bốn ba giữa dòng đời, nhưng khi nghe nhắc đến ba chữ “Bùi Hữu Nghĩa”, lòng ai cũng chợt bồi hồi, như được sống lại những năm tháng tuổi học trò rục rịch, hồn nhiên và đầy ắp tiếng cười.

Đó là một thời của những ước mơ trong veo, của những tình bạn trong sáng, của những rung động đầu đời vụng về, ngây ngô nhưng vô cùng đáng nhớ. Một thời mà mỗi tiếng trống trường vang lên lại khiến trái tim như đập nhanh hơn, và mỗi buổi tan học là thêm một kỷ niệm được khắc vào ký ức thanh xuân.

Thế hệ chúng tôi – học trò Bùi Hữu Nghĩa những năm ấy – vừa hiếu học, vừa “sáng tạo” theo kiểu riêng. Những buổi học nhóm, những giờ ra chơi, hay thậm chí những “phi vụ” nghịch ngợm đều trở thành những mảnh ghép tuyệt đẹp của tuổi học trò.

Một trong những kỷ niệm “đề đời” là sự kiện đột nhang tế Nguyễn Du, cả nhóm quyết định “tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du” bằng cách... cấm nhang quanh nhà căn tin, mong tạo không khí trang trọng. Ai dè khói bay nghi ngút, bảo vệ tưởng cháy nhà, thầy cô chạy tới, còn tụi tôi thì xanh mặt, vừa lo vừa buồn cười.

Giờ nhớ lại, ai cũng công nhận: “Cái thời đó, vừa liều, vừa dễ thương đến lạ!”

Nhưng có lẽ kỷ niệm cháo gà của thầy Tiến mới là câu chuyện “huyền thoại” nhất. Một tối học nhóm, cả bọn mượn tạm căn tin trường Lý Tự Trọng, sát bên trường mình, để vừa học vừa nấu cháo. Giữa đêm gió lộng, bụng đói meo, mà quanh đó lại có mấy con gà của thầy Tiến – thầy dạy Văn đang nuôi sau khu tập thể. Không hiểu sao, ý tưởng “mượn tạm gà thầy để nấu cháo” lại lóe lên và... được đồng thuận!

Đến 8 giờ tối, cháo chín tới, cả nhóm hứng khởi mời thầy qua ăn thử. Thầy vui vẻ đến, vừa ăn vừa khen:

- “Cháo gà ngon quá, các em học nhóm mà còn biết nấu nướng nữa hả?”

Một đứa nhanh miệng hỏi:

- “Thầy thấy cháo gà tụi em nấu ngon không?”

Thầy gật đầu:

- “Ngon lắm, gà chắc gà ta hả?”

Cả bọn cười toe, đáp nhỏ:

- “Dạ... gà của thầy đó Thầy.”

Khoảnh khắc đó, Thầy chỉ biết cười, lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt đầy bao dung. Một kỷ niệm “kinh điển” mà đến nay, mỗi lần họp lớp, ai nhắc lại cũng cười rưng rưng, như được sống lại cái tuổi vô tư, trong trẻo ngày nào.

Ba mươi bốn năm – quãng thời gian đủ dài để chúng tôi trưởng thành, để hiểu rằng những tháng năm học trò là món quà vô giá của cuộc đời. Nơi ấy có Thầy, Cô tận tụy, có bạn bè gắn bó, có tiếng cười giòn tan dưới hàng phượng đỏ, có cả những đại khờ, vụng dại nhưng thật lòng.

Hôm nay, khi cùng nhau trở lại, nhìn thấy nhau sau ngần ấy năm, có người tóc đã bạc, có người đã lên chức ông bà, nhưng ánh mắt, nụ cười thì vẫn nguyên vẹn như thuở xưa. Chúng tôi hiểu rằng, dù thời gian có lấy đi tuổi trẻ, thì kỷ niệm thời áo trắng vẫn mãi là phần đẹp nhất trong tim.

Xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, những người đã gieo chữ, gieo cả tình yêu thương cho bao thế hệ học trò. Và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến những người bạn thân thương năm ấy – vì chính các bạn đã tạo nên thanh xuân không thể nào quên.

Năm tháng qua đi, tóc có thể bạc, dáng có thể đổi thay, những ký ức tuổi học trò – thì vẫn mãi tươi xanh như ngày đầu gặp gỡ

## CÔ BĂNG GIANG – NGƯỜI LUÔN BAO DUNG VỚI THANH XUÂN CỦA CHÚNG TÔI

Nhắc đến những năm tháng cấp 3 tại trường Bùi Hữu Nghĩa, niên khóa 1992 – 1995, trong lòng tôi lại dâng lên bao cảm xúc khi nhớ về Cô Băng Giang – cô giáo dạy môn Tiếng Anh đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi suốt hai năm 11 và 12.

Cô là một người tận tâm, dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hồi đó, học trò chúng tôi còn nghèo, còn vụng dại, vậy mà cô luôn bao dung, thương yêu như người mẹ thứ hai. Cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách sống, cách cư xử, để mỗi đứa biết tự lập và biết nghĩ cho người khác.

Những buổi cuối tuần, đám học trò nghèo chúng tôi lại kéo nhau đến nhà cô. Nhà cô khi ấy bao việc, vậy mà cô vẫn vui vẻ đón tụi tôi, vừa nấu nướng, vừa trò chuyện thân mật. Cô thường bảo: “Ăn cho ngon, học cho giỏi, sống cho tử tế nhé mấy đứa.” Cô nấu ăn rất ngon, nên tụi tôi cứ ghé hoài, ăn hoài, mà cô chẳng bao giờ than phiền – chỉ cười hiền, vừa làm việc nhà vừa nói chuyện rôm rả cùng cả nhóm. Nghĩ lại thấy thương cô quá chừng, quá đỗi.

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò là có thiệt. Trong lớp có mấy đứa quậy phá ve sầu, mà cô vẫn thu phục được tất cả bằng tình thương và sự kiên nhẫn. Cô nghiêm khi cần, nhưng luôn biết cách khiến tụi tôi nể phục và yêu quý.

Sau này, cô cùng gia đình định cư ở nước ngoài, tụi tôi ít có dịp gặp lại, nhưng hình ảnh cô – người cô chủ nhiệm tận tụy, gần gũi và tràn đầy yêu thương – vẫn mãi là ký ức đẹp trong lòng mỗi học trò Bùi Hữu Nghĩa năm nào.

Ba mươi năm trôi qua, nhớ lại vẫn thấy ấm lòng, vẫn như nghe đâu đây giọng cô cười, lời cô dạy: “Cố gắng lên mấy đứa, thầy cô thương là mong các em nên người!”

Giờ đây, sau 30 năm xa cách, vẫn chưa có dịp gặp lại Cô chủ nhiệm, nhưng học trò cũ vẫn còn nhớ dáng người thanh thanh, tính cách điềm đạm của Cô chủ nhiệm ngày xưa.

# Nhớ thầy cô

- **NGUYỄN THỊ NGỌC THANH** - Cựu HS niên khoá 1992-1995
- **PHẠM HÀ HẢI ĐĂNG** - Cựu học sinh niên khóa 2015 - 2018

## THẦY PHAN ĐẠI NHƠN – NGƯỜI THẦY DẠY TOÁN TẬN TÂM VÀ GẮN GỬI

Những năm tháng học cấp 3 dưới mái trường Bùi Hữu Nghĩa, trong ký ức tôi luôn in đậm hình ảnh Thầy Nhơn – người dạy môn Toán với phong thái điềm đạm, tận tụy và tràn đầy tâm huyết.

Dù tôi không học thêm Thầy ngoài giờ lên lớp, nhưng Thầy vẫn quan tâm, nhắc nhở, kiểm tra bài rằm rập như bao học trò khác. Ở Thầy, không có sự phân biệt giữa học trò giỏi – yếu, học thêm – không học thêm. Tất cả đều được Thầy đối xử công bằng, gần gũi và chân thành.

Giọng Thầy có phần khác vùng miền, đôi khi nghe hơi khó, nhưng mỗi khi Thầy cầm phấn lên bảng thì mọi con số, công thức bỗng trở nên sống động và dễ hiểu lạ kỳ. Thầy giải toán nhanh, ngắn gọn mà sâu sắc, để lại ấn tượng mạnh trong lòng học trò về một người thầy giỏi nghề và yêu nghề thật sự.

Sau này, khi Thầy về hưu, tôi càng thêm kính phục khi thấy Thầy vẫn hòa nhập mạng xã hội siêu nhanh, cập nhật tin tức, chia sẻ bài viết hay, hiểu đời, hiểu người chẳng kém giới trẻ. Qua đó, thấy được một tinh thần học hỏi không ngừng, một tâm hồn yêu tri thức và yêu cuộc sống. Thầy vẫn đọc sách, đi du lịch, chiêm nghiệm về triết lý sống giữa thời đại số, và thỉnh thoảng tế tụi cùng bạn đồng niên – một cuộc sống hưu trí an nhiên, đầy ý nghĩa mà ai cũng mơ ước.

Thầy vẫn nhớ tên, nhớ mặt nhiều học trò cũ, dù năm tháng đã đi qua. Và với chúng tôi, hình ảnh người thầy dạy Toán năm nào vẫn mãi là biểu tượng



của sự tận tâm, giản dị và nhân hậu.

## THẦY TRẦN HỮU PHƯỚC – NGƯỜI THẦY TẬN TỤY VỚI HỌC TRÒ

Đã hơn 30 năm rời mái trường xưa, nhưng hình ảnh Thầy Trần Hữu Phước – người dạy môn Sinh học, cũng là Hiệu trưởng của trường – vẫn còn in đậm trong ký ức chúng em. Thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là tấm gương sáng về lòng tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương học trò.

Từ những bài giảng thường ngày cho đến những buổi ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi, Thầy luôn dồn hết tâm huyết. Dù trời mưa gió, sân trường ngập nước, Thầy vẫn lội qua sân, giày ướt sũng nhưng nụ cười vẫn ấm áp – chỉ để kịp đến lớp đúng giờ. Hình ảnh ấy khiến chúng em vừa thương, vừa kính phục.

Ngày có kết quả thi đại học, Thầy là người hồi hộp và vui mừng chẳng kém gì học trò. Giờ đây, dù Thầy đã nghỉ hưu, mỗi dịp 20/11, Thầy vẫn trở lại thăm trường, còn chúng em – những học trò năm xưa – vẫn luôn khắc ghi hình ảnh người Thầy đáng kính, người đã dành cả đời cho sự nghiệp trồng người.

Chúng em xin chân thành cảm ơn tấm lòng và sự tận tụy của thầy cô!

# THANH XUÂN CỦA CHÚNG TÔI TẠI TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA

● Mai Thị Hương Thu - Cựu học sinh

**B**a năm cấp 3 ở mái trường Bùi Hữu Nghĩa thân thương là quãng thời gian mà mỗi khi nhớ lại, trong lòng tôi lại dâng lên bao cảm xúc khó tả. Dẫu thời gian trôi đi hơn ba mươi năm, hình ảnh của một thời áo trắng vẫn vẹn nguyên trong ký ức - hồn nhiên, trong trẻo và đầy ắp tiếng cười.

Lớp tôi khi ấy do thầy Nhơn làm chủ nhiệm, suốt từ năm lớp 10 đến lớp 12. Thầy rất thương học trò, luôn tận tâm chỉ bảo, nhưng cũng phải “khổ sở” không ít khi chủ nhiệm một lớp nổi tiếng... siêu quậy. Dù vậy, sự kiên nhẫn, tình yêu thương của thầy vẫn là kỷ ức đẹp nhất trong lòng mỗi chúng tôi.

Lớp tôi khi ấy là một tập thể rất đặc biệt, rất nhiều “chiêu trò”: Bạn Tuấn (Việt) và Báu là hai “huyền thoại” chuyên gia cúp cua, đến mức hàng tuần tên được ghi trang trọng trong “sổ đầu bài” của thầy chủ nhiệm. Còn Huy và Trung Hiếu thì khỏi nói, “chuyên gia chọc phá” khiến không khí lớp lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Trái lại, Việt Tuấn - lớp trưởng lại là hình mẫu học sinh gương mẫu: hiền lành, nghiêm túc, học cực giỏi. Ngọc Nga, lớp phó học tập, nhỏ nhắn xinh xinh, học giỏi mà còn hát rất hay. Trúc Phương, lớp phó văn nghệ, duyên dáng, hát hay, múa đẹp và luôn là “linh hồn” của những tiết mục sân khấu.

Loan Anh, thủ quỹ của lớp thì được cả lớp gọi trìu mến là “chị Hai” - người luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động. Hình ảnh Loan Anh xung phong nấu bánh lọt cho cả lớp ăn trong dịp cắm trại, khiến thầy Nhơn phải nói vui: “Năm nay thi tốt nghiệp mà Loan Anh còn nấu bánh lọt cho cả lớp ăn nữa” - mãi là kỷ niệm không quên.

Tôi - Hương của ngày ấy, vẫn nhớ mãi biệt danh “Hương hay khóc nhè” mà các bạn đặt. Chỉ cần bị điểm kém hay bị thầy, cô la nhẹ là nước mắt lại rung rung. Nhưng cũng nhờ những lời động viên của thầy, cô, của bạn bè mà tôi học được cách mạnh mẽ hơn.

Tôi và đám bạn ngồi cuối lớp, các bạn gọi vui là xóm nhà lá: Thị Tâm, Hồng Hạnh, Thanh Mập, Hùng đen thì nổi tiếng với “thành tích ăn vụng” trong giờ học. Những trái ổi, trái táo mà tôi hái ở nhà được giấu trong cặp, rồi cả đám chuyển tay nhau vừa ăn vừa cười khúc khích. Giờ nhớ lại, đó thật sự là những phát giây tinh nghịch, ngọt ngào và vô tư nhất của tuổi học trò.

Còn các bạn nữ luôn tùm tùm tám chuyện, kể bao điều bí mật của tuổi mới lớn. Ngay trước lớp có một cây thường tủa bóng mát, là “điểm check in” quen thuộc của cả đám con gái. Sau mỗi giờ học, cả nhóm lại trèo lên

cây chụp hình, cười vang cả sân trường. Giờ nhìn lại, những bức ảnh cũ đã ố màu nhưng vẫn lưu giữ nguyên vẹn niềm vui của tuổi học trò.

Nhờ thầy Quý, thầy giáo dạy Địa của chúng tôi kiêm “nhiếp ảnh gia” của trường mà chúng tôi mới có những tấm hình quý giá để lưu giữ một thời áo trắng. Cứ hết tiết học, đám con gái lại ríu rít chạy đi tìm thầy để chụp hình.

Nhớ lắm những gương mặt thân thương của một thời hồn nhiên ấy như Hồng Phượng, Việt Phương, Thị Hạnh, Trọng Nhu, Thu Thảo, Thu Hằng, Tôn Tâm, Trà, Hoàng Mỹ, Ngọc Bích, nhớ nhất là Thu Thủy xinh xắn mà rất đanh đá, Bích Thiên lí lắc, cá tính, vẫn nhớ các bạn nam Công Thắng, Cao Thắng, Văn Thắng, Thành Trung, Thật, An, Hữu Nhật, Trọng Khang, Hùng trắng điểm đậm, ít nói, Thủy gà nam mà hát hay, đàn giỏi. Đội bóng đá của trường thì không thể thiếu các bạn trai như Danh, Báu, Huân, Hiếu, Tâm mèo, Hùng đen, Huy, Nam, Hải, Tú... luôn khuấy động sân cỏ với tinh thần máu lửa.

Mỗi mùa cắm trại, cả lớp tất bật trang trí lều trại, tập văn nghệ, nấu ăn, những tiếng cười vang vọng cả góc sân trường như vẫn còn đâu đây.

Ba năm học ấy, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ biết bao vui buồn, hờn giận, cả những phút nghịch ngợm vụng dại. Có khi chỉ là một tờ giấy chuyển tay trong giờ học, một cái liếc mắt trêu chọc nhau, hay tiếng cười khúc khích giữa giờ ra chơi, rồi có những thương mến nhau chưa dám trao lời, ánh mắt trao nhau chưa vội thốt... tất cả giờ đây đã hóa thành kỷ ức dịu dàng, trong veo như ánh nắng sân trường ngày cũ.

Ba năm trôi qua, lớp chúng tôi chia tay nhau trong những dòng lưu bút, những giọt nước mắt và lời hứa “sẽ mãi nhớ về nhau”. Giờ đây, mỗi người một nơi, nhưng nhắc đến Trường Bùi Hữu Nghĩa, nhắc đến lớp 12AP niên khóa 1991 - 1994, ai cũng thấy lòng ấm áp lạ thường. Tất cả - mỗi gương mặt, mỗi nụ cười, mỗi kỷ niệm ấy đã trở thành một phần kỷ ức không thể tách rời trong thanh xuân của tôi.

Xin tri ân thầy cô và mái trường Bùi Hữu Nghĩa kính yêu, nơi đã chấp cánh cho biết bao thế hệ học trò bay cao, bay xa. Cảm ơn thầy Nhơn, người đã kiên nhẫn dìu dắt lũ học trò “siêu quậy” năm nào.

Mong rằng trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường, chúng tôi - những học sinh lớp 12AP niên khóa 1991 - 1994 sẽ được trở về, cùng nhau ôn lại quãng thời gian thanh xuân tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa ấy.

KỶ ỨC LỚP HỌC:

# Chôn Xưa CỦA NHỮNG NGÀY THANH XUÂN

• Cựu học sinh lớp A1, niên khoá 1993-1996

Mỗi khi nhớ về trường cũ, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi chính là lớp học thân thương – căn phòng không chỉ chứa đầy tri thức mà còn là nơi chứng kiến bao nhiêu buồn vui của tuổi học trò. Nơi “âm thịnh dương suy” và những rung động đầu đời.

Lớp tôi ngày ấy nổi bật với một đặc điểm thú vị: số lượng nữ sinh áp đảo nam sinh, tạo nên một không khí vừa sôi nổi vừa lãng mạn. Những chàng trai ít ỏi trở thành “củ quý”, được các bạn nữ quan tâm và đôi khi là mục tiêu trêu chọc. Chính trong môi trường “âm thịnh dương suy” này, những rung động đầu đời đã chớm nở. Vài cặp đôi học trò ra đời, kín đáo trao nhau ánh mắt, mẩu giấy hay cùng nhau đi về sau giờ tan trường. Bàn học của họ bỗng chốc trở thành nơi “đánh dấu chủ quyền”, và những câu chuyện tình yêu vụng dại ấy trở thành chủ đề bàn tán không ngớt của cả lớp. Những tình cảm trong sáng, ngây ngô ấy, dù có đi đến đâu, vẫn mãi là một phần ký ức ngọt ngào, tinh khôi nhất.

Cũng chính vì sự đông đảo của nữ sinh mà lớp tôi không tránh khỏi việc hình thành các “phe nhóm” hay “băng đảng” nhỏ. Có phe “mọt sách” chăm học, phe “vui tính” chuyên bày trò, và phe “hóng hớt” nắm mọi tin tức của trường.

Sự phân chia này không hề gay gắt mà chỉ đơn thuần là những nhóm bạn thân thiết, có cùng sở thích và đôi khi là cùng “ghét” một môn học nào đó. Họ ngồi cùng nhau trong giờ ra chơi, chia sẻ nhau bịch ô mai, và sẵn sàng “hợp lực” đối phó với những bài kiểm tra khó nhằn. Mỗi khi có hoạt động tập thể hay làm bài nhóm, những “phe phái” này lại đoàn kết lại, tạo nên sức mạnh đáng kinh ngạc.

Tiếng cười đùa rộn rã, tiếng bàn tán xôn xao, những lần giận hờn vu vơ rồi làm hòa nhanh chóng—tất cả đã dệt nên một bức tranh lớp học đầy màu sắc và sống động.

Mãi Mãi Là Khoảng Trời Để Thương, Để Nhớ

Thời gian trôi qua, cánh cửa lớp học đã khép lại sau lưng mỗi người, nhường chỗ cho những ngã rẽ cuộc đời. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tiếng chuông vào lớp quen thuộc, và cả những bí mật, những mối tình đầu, những “phe nhóm” ngày xưa giờ chỉ còn là những mảnh ký ức.

Dù đã trưởng thành và bước vào một thế giới phức tạp hơn, tôi vẫn luôn thấm biết ơn mái trường và lớp học ấy – nơi tôi được lớn lên, được yêu thương, và học được cách làm người. Đó là một khoảng trời đẹp đẽ, nơi tôi mãi mãi muốn tìm về trong nỗi nhớ.

## Hoài niệm

LÊ DUƯƠNG -

Cựu học sinh lớp A1 niên khóa 95-98

*Xưa về trên đường lá me bay  
Gió mát mùa thu đẹp những ngày  
Thiếu nữ áo trắng tươi màu nắng  
Đâu biết có người ngất ngây say!*

*Nay cũng trên đường rợp bóng cây  
Lặng lẽ hai người bóng trải dài  
Mùa thu nay cũng xanh màu nắng  
Chỉ có trên trời mây trắng bay...*

*Thời gian những tưởng sẽ phai  
Mùa sinh vất vả tháng ngày dài  
Không ngờ hội ngộ sau xa cách  
Mắt bỗng nhạt nhòa, lệ bỗng cay  
Chàng trai ngỡ ngẩn ngày xưa ấy  
Tóc giờ đã bạc những màu mây  
Thiếu nữ tóc dài bay giữa nắng  
Giờ hóa thành chiều, mưa bóng bay...*

*Ba mươi năm tròn, lòng viễn xứ  
Thình thoảng trong mơ vẫn giạt mình  
Tuổi hoa niên thắm, xanh màu lá  
Thoảng đã xa rồi, ai có hay!*

# HƯỚNG VỀ LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN THỦ KHOA TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA (1985 - 2025)

● CHIÊM HẢI ĐĂNG - Cựu học sinh niên khóa 2015 - 2018

*Kính gửi quý Thầy Cô đáng kính cùng toàn thể các thế hệ học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa thân yêu!*

## HỒI TƯỞNG

Đã mười năm kể từ khi tôi đặt chân vào mái trường này, tôi vẫn luôn tự hào khi nhắc đến ngôi trường mang tên thủ khoa mà tôi đã gắn bó những năm học thời niên thiếu – Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Nhắc đến nơi này, trong tim tôi luôn vang vọng một sự thân thương, triu mến đến lạ kỳ. Có lẽ là vì ... ngôi trường này không chỉ là nơi học tập, mà còn là một phần ký ức tuổi học trò. Từng góc sân, từng hành lang, tán cây bóng mát, mỗi viên gạch lát sân trường đều lưu giữ dấu chân vụng về của chúng tôi. Để rồi đến lễ trường thành và tốt nghiệp, chúng tôi chẳng muốn về sớm như thường ngày nữa, vì chúng tôi hiểu rằng đây là lần cuối để trao cho nhau những cái ôm, những lời chúc và lời hứa hẹn để đến khi trưởng thành không hối tiếc tháng năm rực rỡ của chúng tôi.



Hình kỷ yếu của lớp 12A7 (niên khóa 2015 - 2018)

Hôm nay, đứng trước lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường – một cột mốc đáng tự hào của bao thế hệ học sinh – cảm xúc trong tôi không chỉ là niềm vui mà còn là sự biết ơn vô bờ. Bốn mươi năm là bốn mươi mùa gieo hạt, nơi biết bao thế hệ đã được diu dặt, chấp cánh và trưởng thành. Và chúng tôi, những cô cậu học trò ngày nào, nay đã mang tinh thần của trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đi khắp mọi nẻo đường, đều tự hào vì đã là một phần không thể thiếu của cột mốc đáng nhớ này.

## TÌNH YÊU VỚI TÀ ÁO DÀI VÀ ÁO SƠ MI TRẮNG

Nhìn lại những bức ảnh kỷ yếu qua các thế hệ, có một hình ảnh luôn bất biến, đó chính là tà áo dài trắng với nữ sinh và áo sơ mi trắng với nam sinh –

biểu tượng thuần khiết, thanh lịch và rất đặc trưng của các thế hệ học trò trường THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã của những cô gái trong tà áo dài truyền thống như một lời nhắc nhở sâu sắc về nét đẹp của người Việt Nam. Dù là các cô giáo, thầy giáo, các anh, chị cựu học sinh họ đã thắp lên ngọn lửa của sự duyên dáng và tri thức. Đặc biệt, chiếc áo dài không chỉ là đồng phục; nó là sợi dây vô hình kết nối chúng tôi với những thế hệ đi trước, với nét đẹp văn hóa của dân tộc.



Cô giáo và học sinh sinh của trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

Và rồi, chúng tôi lớn lên, cũng trong màu áo ấy, vẫn gốc cây cổ thụ ấy, đứng dưới bóng cây xanh mát để cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò. Và chiếc áo dài, sơ mi trắng, vừa là kỷ vật, vừa là lời chào tạm biệt đầy lưu luyến với những năm tháng vô tư nhất đời người.



Lớp 12A7 niên khóa 2015 - 2018

## NHỮNG THÁNG NĂM RỰC LỬA THANH XUÂN

Thanh xuân của chúng tôi gắn liền với những buổi hoạt động Đoàn sôi nổi, nơi những chiếc áo xanh, áo in họa tiết hoa lá rực rỡ, cùng nhau tạo nên nguồn sáng tuổi trẻ. Đó là những ngày chúng tôi quên hết mọi áp lực sách vở, chỉ còn lại sự nhiệt huyết, tinh thần

đoàn kết và tiếng cười giòn tan. Những hoạt động này đã định hình nên một thể hệ học sinh tràn đầy năng lượng, tự tin, dám nghĩ và dám làm.



Lớp 10A7 (niên khóa 2015-2018) tham gia hoạt động văn nghệ



Lớp 11A7 (NK: 2015 – 2018) tham gia hoạt động hội trại 26/3  
Lớp 12A7 với GVCN

Nhưng điều quý giá nhất mà trường THPT Bùi Hữu Nghĩa trao tặng, có lẽ chính là tình bạn – một thứ tình cảm mà thời gian không thể nào làm hao mòn, một gia tài không thể đong đếm. Mỗi khoảnh khắc ấy như thước phim quay chậm, nơi chúng tôi sống trọn vẹn sự vô tư, khao khát cùng nhau tỏa sáng rực rỡ, để rồi khắc cốt ghi tâm lời hứa Hãy nhớ mãi tên nhau.

Có lẽ, tình bạn này được xây dựng từ những hoạt động tập thể sôi nổi, những hôm ôn thi tốt nghiệp, đến những giọt mồ hôi trên sân bóng, trao nhau những ánh mắt tin tưởng và chia sẻ những ước mơ ngàn ngò, cho đến khoảnh khắc tất cả cùng ngồi lại,



Lớp 12A7 với GVCN

sát vai nhau dưới bóng cây râm mát. Một tình bạn chân thật, hồn nhiên như thế, chính là hành trang vô giá để chúng tôi vững vàng bước vào đời.



Hình kỷ yếu 12A7 (niên khóa 2015 - 2018)

### LỜI TRI ÂN TỪ TRÁI TIM NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Thành công mà chúng tôi có được không phải tự nhiên mà đến, mà là kết quả của sự nghiệp gieo trồng tri thức và nhân cách cao quý từ quý Thầy Cô. Dừng lại ở bức ảnh Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017 của lớp chúng tôi, tôi vẫn cảm nhận được không khí thiêng liêng ấy, thấy nụ cười dịu dàng, hiền hậu cùng ánh mắt đầy ấp tình thương mà các Cô đã dành cho chúng tôi.



Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2017

Nơi này đã khắc sâu vào tiềm thức chúng tôi tinh thần tôn sư trọng đạo, biến câu châm ngôn “Tiên học Lễ, Hậu học Văn” thành một kim chỉ nam sống động. Thầy Cô không chỉ truyền dạy những con chữ, mà còn là người thắp lửa nhân cách, dạy chúng tôi cách làm người, sống có trách nhiệm và biết yêu thương, sẻ chia. Bốn mươi năm qua, quý Thầy Cô chính là những người lái đò bên bờ và tận tụy nhất, lặng thầm đưa biết bao chuyến khách qua sông tri thức, không màng danh vọng, chỉ mong nhìn thấy học trò mình cập bến thành công.

Sau bao năm, dù chúng em mỗi người đã và đang đi trên con đường riêng của mình, nhưng chúng em sẽ luôn khắc cốt ghi tâm lời hứa ngày tốt nghiệp: Dù đi đâu, làm gì, hãy luôn là những người con ưu tú, mang tinh thần Bùi Hữu Nghĩa đi khắp muôn nơi.

Xin kính chúc Nhà trường tiếp tục phát triển rực rỡ, mãi là ngọn hải đăng soi sáng tương lai cho nhiều thế hệ học sinh. Chúc quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người cao quý.

# TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA CỘI NGUỒN CỦA THẾ HỆ TƯƠNG LAI

● PHẠM HÀ HẢI ĐĂNG  
cựu học sinh niên khóa 2015 - 2018

Bốn mươi năm một hành trình,  
Bùi Hữu Nghĩa sáng lung linh giữa đời.  
Từ bao lớp học vang lời,  
Tiếng thầy, giọng bạn rạng ngời niềm tin.

Cổng trường xưa vẫn dịu hiền,  
Hàng me, hàng phượng giữ nguyên sắc hồng.  
Nơi đây, khởi điểm ước mong,  
Chắp cánh bao lớp học trò bay xa.

Từ dòng Hậu Giang chan hòa,  
Cần Thơ gió thổi mang quà phù sa.  
Trường xưa ươm hạt ngọc ngà,  
Bồi đắp trí tuệ, nở hoa tâm hồn.

Thầy cô ngọn lửa cháy đôn,  
Dem yêu thương rải trên hồn học sinh.  
Từng trang vở, nét chữ xinh,  
Là công thầy đổ, là tình cô trao.

Tuổi thơ ta đã đi qua,  
Sân trường lộng gió, tiếng ca vang trời.  
Phượng hồng rơi nhẹ cuối đời,  
Lưu trong ký ức nụ cười ngày xanh.

Một thời áo trắng mong manh,  
Ước mơ gửi gió, tâm nhìn gửi mây.  
Bốn mươi năm vẫn tràn đầy,  
Ngôi trường rục rờ ngàn ngày dựng xây.

Biết bao thế hệ nơi đây,  
Vững vàng tri thức, dựng xây quê nhà.  
Bao người vươn cánh bay xa,  
Nhớ thương trường cũ thiết tha trở về.

Bảng đen, phấn trắng say mê,  
Khắc từng con chữ, ước thề học sinh.  
Thầy cô tóc đã pha sương,  
Nhưng lòng vẫn sáng, vẫn thương bao người.

Ngôi trường ấy chốn sinh thời,  
Nuôi ta lớn giữa đất trời Cần Thơ.  
Bao nhiêu ký ức nên thơ,  
Khắc sâu thành nhịp, thành mơ trong lòng.

Cội nguồn vững giữa bão giông,  
Cho ta bản lĩnh, cho lòng thủy chung.  
Từ đây, bước tiếp chặng đường,  
Mang theo ánh sáng tình thương quê nhà.

Thế hệ nối tiếp giao hòa,  
Bùi Hữu Nghĩa - một bài ca không tàn.  
Ngọn đèn tri thức huy hoàng,  
Soi bao thế hệ sẵn sàng vươn lên.

Mái trường như một con thuyền,  
Chờ bao ước mộng cập miền tương lai.  
Dẫu đi khắp bốn phương trời,  
Trong tim vẫn nhớ dáng người thầy cô.

Trường là nhịp nối cơ đồ,  
Là nơi gieo hạt, là bờ yêu thương.  
Mai này dẫu bước tha phương,  
Cội nguồn ấy vẫn tỏa hương dịu dàng.

Bốn mươi năm khúc hát vàng,  
Tri ân người đã dựng đàng khai hoa.  
Thầy cô hồn lửa bao la,  
Dựng xây lớp lớp ngọc ngà cho đời.

Xin dâng vần điệu rạng ngời,  
Tặng trường yêu dấu, tặng người hôm qua.  
Bùi Hữu Nghĩa một ngôi nhà,  
Cội nguồn trí tuệ, sáng lòa tương lai.

# TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA

## thân thương

• NGUYỄN ĐĂNG THIÊN -

Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường niên khóa 2020-

Là một cựu học sinh, tôi không khỏi xúc động khi hay tin mái trường thân thương Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập – một cột mốc thiêng liêng, không chỉ là dịp để tri ân mà còn là thời khắc để mỗi thế hệ học trò được trở về, được viết vài dòng tâm tư, tình cảm và nhìn lại hành trình thanh xuân của chính mình.

Bốn mươi năm – một khoảng thời gian có thể ngắn với lịch sử hùng vĩ của dân tộc, nhưng đủ dài để khắc ghi dấu ấn một chặng đường xây dựng, phát triển và rực rỡ những thành tựu trong giáo dục và đào tạo. Ngôi trường mang tên người thủ khoa yêu nước Bùi Hữu Nghĩa – không chỉ là một cơ sở giáo dục chính quy, mà còn là ngọn hải đăng soi sáng, nơi ươm mầm tri thức, hun đúc nhân cách và truyền ngọn lửa lý tưởng sống cho bao thế hệ học sinh. Tôi viết những dòng này trong một buổi chiều tháng 10 lạnh gió, khi trong lòng bỗng dậy lên một nỗi nhớ da diết về ngôi trường cũ – nơi lưu giữ biết bao thương yêu chưa từng phai theo năm tháng.

Đó là tiếng trống trường vang vọng mỗi sáng, như nhịp tim quen thuộc gọi tuổi trẻ trở về. Là sân trường rợp nắng, nơi từng in dấu bao bước chân vội vã, từng đổ bóng những tiếng cười, nước mắt, những giấc

mơ đang lặng lẽ lớn lên trong trái tim học trò. Chúng tôi vẫn thường gọi mái trường bằng cái tên rất riêng: “**Làng Bùi Hữu Nghĩa**” – như cách ông Hai gọi Làng trong tác phẩm của nhà văn Kim Lân. Một cái làng đầy tự hào, nơi mỗi người không chỉ là học trò mà còn là một phần của cộng đồng, một gia đình lớn. Ở nơi ấy, chúng tôi được học, được chơi, được yêu thương và được là chính mình trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Tôi nhớ cô Lê Hằng – người mẹ hiền của chúng tôi, giáo viên dạy Giáo dục công dân và là giáo viên chủ nhiệm đã đồng hành cùng lớp suốt ba năm cấp 3. Trong mắt tôi, cô không chỉ là một nhà giáo đứng lớp, mà còn là một người truyền lửa, một người dẫn dắt tận tâm, luôn đặt sự trưởng thành của học trò lên trên hết. Cô nghiêm khắc, nguyên tắc và có tấm lòng ấm áp vô bờ với chúng tôi. Những buổi sinh hoạt lớp cùng cô là những buổi “truyền cảm hứng” đặc biệt, nơi chúng tôi vừa được dạy dỗ, vừa được lắng



*Nhân dịp 08/3 Ngày Quốc tế Phụ nữ, tập thể lớp chụp ảnh cùng cô. Cô Hằng (đứng giữa) và 2 thầy cô kiến tập cùng tập thể lớp 10A1 năm học 2020 - 2021*

nghe, vừa bật cười vì những câu nói đặc trưng của cô – những “khẩu ngữ” rất riêng, đôi khi nghiêm khắc, đôi khi hài hước, nhưng luôn thấm đẫm sự chân thành và tình yêu thương thầm lặng. Khi ấy, có thể chúng tôi chưa thấu hiểu hết, nhưng càng lớn lên, càng va vấp với cuộc sống, tôi càng ngẫm ra: từng lời nói, từng cái nhìn, từng sự nghiêm nghị của cô – tất cả đều là những viên gạch đặt nền cho sự trưởng thành của tôi hôm nay. Ở cô, chúng tôi học được điều sâu sắc: sống có trách nhiệm với bản thân và với người khác. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi luôn tự hào là học trò của cô – người đã dành cả thanh xuân của mình để dìu dắt, rèn giũa và dạy chúng tôi thành người. Tôi nhớ cô Đinh Kim Oanh – người mẹ hiền thứ hai của lớp, cô giáo dạy môn Tiếng Anh với một tinh thần say mê hiếm có và một trái tim ngập tràn yêu thương. Cô không chỉ dạy chúng tôi ngữ pháp, từ vựng hay phát âm, mà còn dạy chúng tôi về sự kiên trì, về tinh thần vượt khó, và về việc không ngừng nỗ lực để vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tôi nhớ những tiết học của cô – lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, và phía sau đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từng slide, từng ví dụ, từng bài tập được cô chỉnh sửa tỉ mỉ như thể đó là tiết học đầu tiên của cô trong cuộc đời dạy học. Cô không bao giờ bỏ sót một lỗi sai dù là nhỏ nhất, nhưng điều khiến tôi cảm phục hơn là: cô chưa từng khiến ai cảm thấy tự ti vì điều đó. Ngược lại, mỗi lời nhận xét của cô đều như một sự nâng đỡ, động viên khéo léo, khiến chúng tôi không ngừng cố gắng để tiến bộ từng ngày.



Cô Nhung (đứng giữa) và Ban Chấp hành Đoàn Trường ra mắt nhiệm kỳ mới

Có những hôm chúng tôi mệt mỏi vì thi cử, vì áp lực điểm số, cô vẫn nhẹ nhàng nhắc: “Đừng sợ sai. Đừng sợ mệt.” Và có lẽ chính tinh thần ấy, sự tận tụy ấy đã tiếp sức cho tôi vượt qua những ngày nước rút ôn thi THPTQG đầy căng thẳng. Nhờ cô, tôi không chỉ yêu môn Tiếng Anh hơn, mà còn học được cách vượt qua chính mình – dũng cảm, bản lĩnh và vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã.

Tôi cũng không thể nào quên cô Cẩm Nhung – Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà trường, người chị cả đầy tâm huyết của bao thế hệ học trò yêu phong trào, mê hoạt động Đoàn – Hội. Cô không chỉ là người đứng sau mọi chương trình lớn nhỏ, mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất đến tôi trong hành trình trưởng thành từ những hoạt động thiện nguyện,

những buổi sinh hoạt Đoàn sôi nổi. Trong những lần tổ chức chương trình, dù có bận rộn đến mấy, cô vẫn luôn lắng nghe, gợi ý và đồng hành cùng chúng tôi từng bước – từ việc lên kế hoạch, phân công công việc cho đến hậu cần, chuẩn bị, chạy chương trình. Có thể trong mắt nhiều người, cô chỉ là một cán bộ Đoàn, nhưng với riêng tôi, cô là một người truyền lửa, một người định hình tư duy, thái độ sống và lý tưởng tuổi trẻ. Chính từ những ngày tháng đồng hành cùng cô, tôi học được cách làm việc có tổ chức, biết nghĩ cho tập thể.

Tuổi học trò không chỉ có sách vở, mà còn có cả tuổi trẻ sục sôi trong từng phong trào Đoàn – nơi tôi được trưởng thành từng ngày. Tôi vẫn nhớ như in những buổi trưa nắng gắt, hay chiều mưa bất chợt, chúng tôi vẫn miệt mài tập văn nghệ để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cảm giác



Cô Kim Oanh và tập thể lớp 12A1 chụp ảnh kỷ yếu



Hình ảnh hoạt động của Lớp 10A1 niên khóa 2021 - 2023



Hình ảnh tham gia Ngày Hội Đoàn viên và thăm các em nhỏ tại trại trẻ Thiên Ân

đứng trước hàng trăm ánh mắt, tim đập như trống trận, giọng run nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trọn vẹn... Khi chương trình kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội, tôi chợt nhận ra: mỗi khoảnh khắc được cháy hết mình, là một bước tiến trong hành trình trưởng thành.

Một kỷ niệm khác tôi luôn mang theo mình, là chuyến đi tình nguyện đến mái ấm Thiên Ân - nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trong chuỗi hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Nhà trường vào dịp Tết Nguyên đán. Đó là lần đầu tiên tôi bế một đứa bé không cùng huyết thống mà lại thấy tim mình nghẹn lại vì thương. Chúng tôi dọn dẹp, trao quà, tổ chức trò chơi cho các em, và cùng nhau ngồi hát những bài hát tuổi thơ dưới ánh hoàng hôn. Làng đã bồi dưỡng cho chúng tôi những phẩm chất thông qua các hoạt động đơn giản như thế đấy. Làng dạy cho tôi biết nghĩ, biết yêu, biết sống nhân hậu, vì người khác, vì cộng đồng.

Rồi mùa thi cũng đến, và chúng tôi bước vào những ngày ôn luyện miệt mài. Những đêm thức trắng ôn đề, những buổi học thêm chạy đua với thời gian, những lần stress đến bật khóc vì áp lực... Nhưng bên cạnh tôi luôn là bạn bè, là thầy cô và Làng Bùi Hữu Nghĩa luôn sát cánh, không bao giờ khiến tôi cảm thấy đơn độc. Vì thế, với hành trang được vun đắp, tôi may mắn đậu nguyện vọng một vào ngôi trường Đại học tôi mơ ước. Giờ đây, tôi đã là học viên, công việc bận bịu hơn, nhưng những ngày tháng hồn nhiên, dấu yêu tại mái trường là hành trang quý báu tôi luôn mang theo.

Lễ kỷ niệm 40 năm không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình của một ngôi trường, mà còn là lúc mỗi học sinh được nhìn lại chính mình - được thấy lại đứa trẻ năm nào từng ngồi bàn cuối, từng giấu vội ánh mắt khi bị gọi lên bảng, từng mỉm cười rạng rỡ khi được điểm tốt... Kỷ yếu không còn là một cuốn



Lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

từ hoài nghi đến tin tưởng, từ ước mơ đến hiện thực. Bùi Hữu Nghĩa – không chỉ là tên một người anh hùng, một ngôi trường, mà còn là một phần máu thịt trong tuổi trẻ tôi. Là nơi tôi đã từng ước mơ, từng vấp ngã, từng đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Là nơi tôi học được cách sống tử tế, biết ơn, và luôn cố gắng

sách, mà là một cánh cửa thời gian, mở ra bao kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ yên.

Xin được gửi đến quý thầy cô – những người làm nên linh hồn của “Làng Bùi Hữu Nghĩa” – lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng nhất. Thầy cô là những người thấp sáng, giữ lửa, và truyền lửa cho chúng tôi từng ngày bằng cả trái tim mình. Mỗi bài giảng là một nhịp cầu, đưa chúng tôi đi từ non nớt đến chín chắn,

để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Chúc cho Lễ kỷ niệm 40 năm Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa mang tên Bùi Hữu Nghĩa diễn ra thật ấm áp, trang trọng và tràn đầy cảm xúc. Mong rằng ngọn lửa truyền thống sẽ tiếp tục được thắp sáng qua từng thế hệ, để mỗi người con của mái trường này – dù đi đâu về đâu, sẽ không quên những kí ức tươi đẹp dưới mái trường này.



Lễ tổng kết năm học 2022-2023

## VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG

# 40 NĂM THPT BÙI HỮU NGHĨA HÀNH TRÌNH VÀ KHÁT VỌNG

● ĐOÀN THU - Lớp 12A2

Em, khi còn là một cậu học sinh cấp hai, đang ở độ tuổi nổi loạn, rất hay đi ngang qua ngôi trường có biển đề Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa nhưng chưa hề có ấn tượng gì về trường. Một lần, em được một người bạn rủ vào nhà thi đấu đa năng của trường để đánh cầu, lúc đó em vừa run, vừa thấy tò mò và cũng sợ nữa, em sợ bác bảo vệ la không cho vào. Nhưng may mắn có một chị gái đã ra xin bác cho tụi em vào. Em bị choán ngợp trước cái sân trường cực kỳ rộng, có cây, có vườn và có cả hồ nước rất lớn và cả những dãy phòng học cao chia thành từng khu.

Từ hôm đó, em cứ nghĩ đến ngôi trường, nghĩ mãi đến độ khi gặp các anh chị mặc đồ thể dục trường thì em cũng rất hào hứng và tràn đầy sự quyết tâm để vào được ngôi trường này. Và cuối cùng cũng đến, sau thời gian nỗ lực học tập, trải qua kỳ tuyển sinh vào 10, em đã chính thức trở thành người “con”, người “em” của mái nhà chung và là thành viên của tập thể 10A2 (một lớp xã hội) niên khóa 2023-2026. Trước khi chính thức bước vào năm học, nhà trường - với truyền thống nổi tiếng mang những giá trị tốt đẹp của thế hệ đi trước đã tạo một sân chơi, một bầu không khí cho các bạn học sinh còn ngỡ ngàng với môi trường mới bằng việc nhảy dân vũ đầu năm, nhờ sự kiện này mà bản thân em đã tự tin, đỡ ngỡ ngàng hơn.

Trong gần 3 năm học, em nhận thấy các thầy cô rất tận tâm, nhiệt huyết với nghề. Tuy vẫn còn một vài điểm bản thân em thấy chưa được hoàn thiện song em vẫn rất muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo trong trường, đặc biệt đối với cô chủ nhiệm cũ Nguyễn Thị Thanh Tuyên - người cho em bài học cực kỳ thực tế về nhà giáo, công việc và cuộc sống; cô Phạm Bích Ngọc (dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp

luật) - người đã cho em sự yêu thích với môn học này với chất giọng giản dị rất đặc biệt; cô Thu Huyền (dạy môn Ngữ Văn) - người dạy cho em sự điềm đạm và suy nghĩ cẩn thận; cô Đặng Xuân (dạy môn Giáo dục thể chất) và thầy Nguyễn Minh Nhật (cựu phó Hiệu trưởng) - hai người là nguồn cảm hứng, động lực giúp em theo đuổi đam mê hết mình, được sống vì tuổi trẻ. Em cũng từng không nghe lời cô dặn và đã mắc vào lỗi sử dụng điện thoại, ngay vào cuối năm học, có lẽ mọi công sức lớp 11 của em tưởng chừng đã đổ bể, nhưng bằng cách nào đó, em đã gặp trực tiếp cô Hiệu trưởng để thảo luận và mong cô tha thứ cho lỗi sai của mình. Từ việc này, em cũng đã được cô dạy về sự kỉ luật và nề nếp, cũng như biết và hiểu hơn một phần nào đó về cách giảng dạy và giáo dục của người cô đáng kính này.

Trường có những sự kiện rất hay như Halloween, trung thu, đặc biệt là chuỗi sự kiện 26-3 hàng năm, là một hoạt động nâng cao tính đoàn kết, sự nhiệt huyết tuổi trẻ là dấu ấn cực kì quan trọng để tạo nên danh tiếng của trường, các bạn được vui chơi, được hát, được thể hiện tài năng của bản thân trong đêm lễ hội. Bản thân em cảm thấy mình thực sự rất may mắn vì đã là một phần thanh xuân của ngôi trường này, tạo nên những khoảnh khắc, những kỉ ức đẹp, không bao giờ xóa nhòa trong tiềm thức.

Cảm ơn thầy cô trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, cảm ơn các cô, chú lao công, bảo vệ và cảm ơn các bạn học sinh của trường vì đã là một phần trong thanh xuân của em. Bản thân em hứa sẽ cố gắng học tập, sau này thành tài sẽ quay lại trường để hỗ trợ về tinh thần, nếu dư dả thì sẽ mang đến vật chất, tu sửa lại cơ sở vật chất của trường.



## Mái trường nơi giấc mơ bắt đầu

DƯƠNG LÊ BẢO TÂM - Lớp 12A2

## Trang kí ức dưới mái trường

● ĐỖ NGỌC HOÀNG QUYÊN- Lớp 12A2

Bùi Hữu Nghĩa – mái trường yêu  
Tháng năm thơm mộng, nắng ban chiều  
Áo trắng nghiêng vai hương phượng đỏ  
Tiếng ve vang mãi bản tình ca.

Thầy cô như ánh sáng sao đêm  
Dẫn lối đời em giữa lặng yên  
Tiếng nét phấn rơi, tiếng lời dặn  
Thắp lên tri thức, ấm tình thương.

Sân trường rộn rã bao phong trào,  
Tiếng trống vang lên gọi ước ao.  
Bạn hữu cùng nhau xây khát vọng,  
Tuổi xuân rực rỡ những ngôi sao.

Mái trường trong sáng như trang mới.  
Nơi gieo tri thức, nở tình người.  
Mai sau dù bước đi muôn lối.  
Vẫn nhớ Bùi Hữu Nghĩa - một thời!

Mái trường ấy – nơi mùa thu dừng lại,  
Tiếng trống vang, gọi nhớ những ngày xanh.  
Dòng phấn trắng vẽ bao điều mơ ước,  
Bước chúng em đi giữa nắng trong lành.

Có nụ cười xen cùng bao nước mắt,  
Có giận hờn, có kỷ niệm, có thương.  
Tuổi học trò ngây thơ và vụng dại,  
Đã lớn lên từ trang vở yêu thương.

Bóng thầy cô như vàng dương rực rỡ,  
Soi lối đường khi gió ngược, mưa giăng.  
Từ lớp học, con thuyền mơ khởi sóng,  
Đưa chúng em ra biển lớn muôn trùng.





# CÔ GIÁO dạy Tiếng Anh của em

● **TRẦN THÙY LINH** - Lớp 12A6

Cuộc đời mỗi người là một bức tranh với muôn vàn gam màu, và trong bức tranh ấy, có những người giáo viên đã góp phần tạo nên những mảng màu rực rỡ, tô điểm thêm cho cuộc sống chúng ta. Đối với em, ba năm học dưới sự dẫn dắt của cô Đinh Kim Oanh, người giáo viên dạy Anh văn tại mái trường THPT thân yêu, chính là một chương đẹp đẽ, đầy ắp kỷ niệm và tình cảm. Những năm tháng ấy không chỉ là quãng thời gian em chinh phục một ngôn ngữ mới, mà còn là hành trình em tìm thấy ở cô một người mẹ, người bạn đồng hành đáng kính, người đã thấp lùn trong em ngọn lửa đam mê và sự tự tin.

Em vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên vào lớp học Anh văn của cô Oanh. Đó là những ngày đầu tiên của thời THPT, một giai đoạn đầy bỡ ngỡ và mới lạ. Đáng người cô có phần tròn trịa, đầy đặn, nhưng lại toát lên một vẻ khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Cô không hề che giấu hay tự ti về vóc dáng của mình, trái lại, cô luôn bước đi với dáng vẻ tự tin. Khác với hình dung ban đầu về một giáo viên Anh văn có thể nghiêm khắc, cô Oanh lại toát lên một vẻ dịu dàng, gần gũi. Điều khiến em ấn tượng nhất ở cô Oanh chính là giọng nói của cô ấy. Đó không phải là một giọng nói nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, mà là một giọng nói vang, rõ ràng, đầy nội lực. Cô nói rất mạch lạc, rành mạch, từng câu chữ như được nhấn nhá một cách có chủ đích, thể hiện sự hiểu biết và niềm tin vào những

gì mình đang nói. Có lúc, sự tự tin trong giọng nói ấy còn thể hiện cả sự mạnh mẽ, quyết đoán, khiến người nghe cảm nhận được sự chắc chắn và quyết tâm của cô. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức một cách khô khan, mà còn biến mỗi bài học thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

Ba năm dưới sự hướng dẫn của cô Oanh là một hành trình đáng nhớ. Cô không bao giờ ép buộc chúng em phải học thuộc lòng một cách máy móc. Thay vào đó, cô luôn tìm cách khơi gợi sự tò mò và niềm yêu thích trong chúng em. Cô sử dụng những câu chuyện, những bài hát, những đoạn phim ngắn bằng tiếng Anh để minh họa cho bài giảng. Cô Oanh còn là người rất chú trọng đến kỹ năng giao tiếp. Cô luôn khuyến khích chúng em nói tiếng Anh, không ngại mắc lỗi. Cô tạo ra nhiều cơ hội để chúng em thực hành, từ những cuộc đối thoại nhỏ trong lớp đến những dự án nhỏ để chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Cô không bao giờ chê cười

những lỗi sai của học trò, mà luôn nhẹ nhàng sửa chữa, động viên để chúng em tự tin hơn. Cô thường nói: “Sai lầm là một phần của quá trình học hỏi. Điều quan trọng là chúng ta dám thử và dám sửa chữa.” Lời nói ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho em rất nhiều.

Trong suốt ba năm, em đã chứng kiến sự tận tâm không ngừng nghỉ của cô. Dù bận rộn với bao công việc, cô vẫn luôn dành thời gian để lắng nghe, để giải đáp những thắc mắc của chúng em. Những kỷ niệm về cô Oanh không chỉ gói gọn trong phạm vi lớp học. Cô còn là người tổ chức và tham gia nhiệt tình vào các hoạt động ngoại khóa của trường. Em nhớ những lần cô cùng các bạn tham gia các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, những buổi giao lưu, sinh hoạt Câu lạc bộ Ngoại Ngữ. Cô dạy chúng em rằng, học tập không chỉ là trên sách vở mà còn là trải nghiệm thực tế, là sẻ chia và cống hiến.

Ba năm học trôi qua thật nhanh, để lại trong em biết bao kỷ niệm đẹp đẽ. Giờ đây, khi sắp phải bước qua cánh cửa THPT, em vẫn luôn mang trong tim mình sự biết ơn sâu sắc đối với cô Oanh. Cô không chỉ là người thầy đã dạy em ngôn ngữ Anh, mà còn là người đã gieo vào lòng em những hạt mầm tri thức, sự tự tin và tình yêu với việc học. Cô đã truyền cho em không chỉ kiến thức mà còn là phương pháp học, là cách nhìn nhận vấn đề một cách tích cực và lạc quan. Cô Oanh, cô là người đã mang đến cho em một cái nhìn hoàn toàn mới về môn Anh văn, từ một môn học “khó nhằn” trở thành một niềm đam mê. Cô đã dạy em cách để khám phá, để chinh phục, và để yêu quý ngôn ngữ này. Những bài học của cô không chỉ dừng lại ở ngữ pháp hay từ vựng, mà còn là cách cô truyền cho chúng em sự tự tin, bản lĩnh để đối diện với thế giới bên ngoài.

Ba năm là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để cô Oanh khắc sâu trong trái tim em những dấu ấn không thể nào phai mờ. Cô không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn người mẹ đã dìu dắt, nâng đỡ em trên bước đường trưởng thành. Cô đã vẽ nên trong em một bức tranh thanh xuân tươi đẹp, với những gam màu rực rỡ của tri thức và tình cảm. Tấm lòng tri ân này sẽ mãi theo em như một lời nhắc nhở về những giá trị tốt đẹp mà cô đã trao tặng.

# Lưu dấu

● PHAN THỊ MINH THƯ - Lớp12A6

*Bùi Hữu Nghĩa mái trường thân,  
Ba năm gắn bó ân cần thầy cô.  
Hoa sen tỏa ngát bên hồ,  
Lung linh bóng nước, ngần ngơ nỗi niềm.*

*Bàng xanh tỏa bóng êm đêm,  
Gió đưa tiếng hát gọi thêm tháng ngày.  
Dãy lớp vọng tiếng cười bay,  
Bảng đen phấn trắng đọng đầy tình thân.*

*Thầy cô như ánh trăng ngần,  
Dìu em đi những bước chân trưởng thành.  
Tâm huyết tỏa sáng long lanh,  
Cho em khôn lớn, học hành vươn xa.*

*Bạn bè chung bước bên ta,  
Tháng năm gắn bó như là giấc mơ.  
Nhà thi đấu vẫn luôn chờ,  
Bao lần gắng sức không ngờ vinh quang.*

*“Giai điệu tuổi hồng” ngân vang,  
Tiếng cười rộn rã ngập tràn sân hoa.  
“Hai sáu tháng ba” chan hòa,  
Rợp cờ, rợp áo, ngàn ca tự hào.*

*Mây trôi lững thững trên cao,  
Hương sen thoang thoảng ngọt ngào gió đưa.  
Hành lang ngập nắng ban trưa,  
Tiếng chân khê vọng như chửa muốn rời.*

*Thời gian chẳng đợi ai ơi,  
Ba năm thoáng chốc nghẹn lời chia tay.  
Hàng cây gió khê nghiêng bay,  
Lưu hương phấn trắng, bàn tay thầy hiền.  
Bạn bè ánh mắt hồn nhiên,  
Gửi nhau lời chúc bình yên sau này.  
Dấu mai cách biệt đó đây,  
Tình thầy, nghĩa bạn luôn đây chẳng phai.*

*Mái trường lưu dấu tương lai,  
Cho em khát vọng sớm mai vầng vàng.  
Bùi Hữu Nghĩa tỏa ánh quang,  
Cho em lớn giữa muôn vàn yêu thương.*



# TÔI LỚN LÊN

## TỪ CUỘC THI DÂN VŨ CỦA TRƯỜNG

• NGÔ GIA HÂN - Lớp 11A8

Có thể với bạn, việc trở thành một học sinh cấp ba – học tại một mái trường mới chỉ là điều đơn giản và hiển nhiên. Nhưng với tôi, nó đóng vai trò như một bước ngoặt, tạo ra một ngã rẽ mới cho con đường tương lai phía trước. Mái trường là nơi được ví như ngôi nhà thứ hai của biết bao thế hệ học sinh, cũng như họ, tôi cũng có một mái nhà thứ hai của riêng – đó là THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Khi còn là một học sinh lớp 9, tôi luôn phân vân, đắn đo việc chọn cho mình một ngôi trường phù hợp. Vì cấp ba không chỉ là thanh xuân vườn trường tươi đẹp mà nó còn đóng vai trò là bước đệm cho sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Từ những bài truyền thông trên mạng internet, lời khuyên của thầy cô, bạn bè, gia đình và người đi trước, Bùi Hữu Nghĩa là ngôi trường mà tôi được mọi người khuyến khích thi vào. Ba mẹ thường nói với tôi rằng: “Lựa chọn trường cấp ba

phù hợp là rất quan trọng con à, con nên cố gắng thi vào trường tốt, nó vừa giúp con phát triển trong một môi trường lành mạnh, vừa giúp con có thêm nhiều cơ hội cho tương lai”. Có lẽ bởi “đanh bất hư truyền” về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất của trường mà những cựu học sinh là ba mẹ tôi mới khuyên con cái mình như thế. Tuy sự phấn khích thuở đầu là vậy, nhưng khi có kết quả đậu tuyển sinh trong tay, lòng tôi ghen ngào khó tả, vừa hồi hộp cũng vừa lo âu không biết mình sẽ thế nào. Thời gian ấy tôi mang trong mình một tâm trạng, suy nghĩ có phần tiêu cực vì tôi sợ, sợ rằng: “một đứa nhút nhát và hay lo nghĩ sâu xa như mình sẽ không thể hòa nhập nhanh chóng ở môi trường mới? Liệu có phải con đường trải đầy hoa hay đó là một hành trình chông gai nơi vấp nạn bạo lực học đường và những thú kinh khủng khác đang chờ đợi tôi phía trước?”

Sự hoài nghi và lo lắng đã theo tôi bước vào mái trường này, nhưng lạ thay “đám mây đen” ấy lại dễ dàng bị xua tan. Bởi khi chào đón lứa học sinh lớp 10 mới lớn, am hiểu tâm lý của đám trẻ vị thành niên, trường đã tạo ra một sân chơi mang tên “Cuộc Thi Dân Vũ” nơi chúng tôi được làm quen, kết bạn và học hỏi lẫn nhau. Đó được xem như một truyền thống quý báu của trường, các học sinh đi trước đại diện cho người giữ lửa và sẽ tiếp tục truyền ngọn lửa ấy đến các thế hệ mai sau. Không chỉ là sân chơi để chúng tôi được giao lưu kết bạn, cuộc thi ấy đã giúp các học sinh khám phá ra được tài năng của mình. Được tập luyện và “bùng nổ” qua các màn trình diễn. Đồng thời, trau dồi kỹ năng giao tiếp, rèn luyện sức khỏe và nâng cao ý thức đoàn kết - có trách nhiệm với tập thể, là một trong những hành trang quan trọng mà trường đã cho tôi khi mới đặt chân đến cột mốc trung học phổ thông.

Nói rõ hơn về truyền thống này thì đó chỉ đơn giản là việc các anh chị học sinh khối 11, 12 sẽ dạy cho các em khối 10 về bài thể dục giữa giờ của trường. Những thứ làm truyền thống ấy trở nên đặc sắc hết bao giờ hết chính là yếu tố thi đua giữa các lớp. Bằng trí óc sáng tạo, khả năng biên đạo và sự khéo léo trong việc tạo dựng đội hình. Những học sinh lớp 11-12 bình thường bỗng chốc hóa thành những bậc thầy, được thể hiện năng khiếu nghệ thuật – thỏa sức biên đạo. Việc hướng dẫn cho một tập thể là điều không dễ dàng để thực hiện, nó đòi hỏi khả năng lãnh đạo, sự kiên nhẫn, cách ứng xử và một thái độ nghiêm túc rất cao. Học sinh 11 và 12 cũng chỉ là những học sinh cấp 3, sự chênh lệch tuổi tác với các em lớp 10 là không đáng kể. Tuy nhiên, có thể thấy rằng được học tập ở mái trường Bùi Hữu Nghĩa đã thành công dạy bảo nên những thế hệ học sinh với đủ tự tin và khả năng giải quyết mọi vấn đề. Từ những buổi tập đầu tiên, tôi thực sự ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp và chín chụ của anh chị. Tôi đã tự hỏi bản thân rằng: “Liệu mình có thể làm tốt được như thế không?”. Khi ấy, người chị mà tôi hết mực tin tưởng tên là Thảo Vy học 12A8 lớn hơn tôi chỉ 1 tuổi nhưng lời khuyên mà chị đưa ra giúp tôi rất nhiều trong việc định hướng tương lai. Chị bảo tôi: “Em cứ hết mình vì mục tiêu em đặt ra, không gì phải sợ cả. Từ sai lầm mình mới rút ra được bài học. Ở trường này, là nơi giúp em được sai và được sửa từ đó phát triển bản thân mỗi ngày. Chị cũng như em, cũng từng nhút nhát chỉ mãi ở trong vùng an toàn, nhưng khi chị dám đương đầu với thử thách thì kho báu cuối con đường gian nan

ấy sẽ làm chị tự hào”.

Và rồi cũng đến lúc tôi được chứng minh thực lực của mình sau một năm rèn luyện. Mùa dân vũ hằng năm lại đến, cũng là hoạt động ấy nhưng với một cương vị hoàn toàn khác. Không còn sự ngô nghê như thuở ban đầu, giờ đây tôi – một học sinh 11 sẽ tiếp nối trách nhiệm dẫn dắt đám nhỏ. Khi thông báo vừa được lan truyền xôn xao trong các khối, tôi đã thấp thỏm không yên chờ đợi danh sách lớp từng giây từng phút, không biết rằng những bạn học sinh nào sẽ là đàn em của mình. Các bạn cùng lớp của tôi đùa nhau thế này: “Ê bà ơi tui run quá, chưa đủ lớn nữa mà phải làm anh chị của người ta rồi. Hông biết mấy ẻm có nghe lời mình hông ta, thấy mình còn con nít hơn tụi nó nữa, có khi lớp 10 dạy ngược lại mình luôn á hihi”. Khi ấy tôi nói với bạn mình: “Thôi lo gì, năm ngoái anh chị làm sao, năm nay mình làm giống vậy là được mà. Phải thể hiện cho mấy ẻm biết anh chị oách cỡ nào”. Thế rồi việc tìm tòi, mày mò đội hình, những động tác mới là điều mà tôi đã làm trong suốt hai tuần liền để chuẩn bị cho “sự giảng dạy” của mình. Ngày danh sách các lớp 10 được công khai trên trang page của trường, toàn thể học sinh Bùi Hữu Nghĩa như đàn ong vỡ tổ, túc trực ở bài đăng để chờ đợi từng comment tìm lớp của các em. Bên cạnh đó nhiều bạn nhờ quan hệ rộng, hỏi thăm hết người này, người kia về những đứa em của mình. Bằng nhiều cách thức, từ những con người xa lạ dường như chẳng có mối liên hệ nào, lại có thể tụ họp với nhau đầy đủ, không thiếu một ai. Có thể thấy, học sinh trường tôi rất năng động và cừ khôi thiệt nhì! Trong suốt quá trình tập luyện, làm quen với nhau sẽ không tránh khỏi khúc mắc hay tranh cãi xảy ra, có lúc rất nản muốn từ bỏ vì chẳng thể thấu hiểu lẫn nhau, cảm thấy công sức mình bỏ ra vô ích. Tuy nhiên, hai từ bỏ cuộc không nằm trong từ điển của học sinh Bùi Hữu Nghĩa, mâu thuẫn ấy chỉ là một chút gia vị để nêm cho thành quả “đậm đà” hơn. Qua một năm trau dồi, học tập ở mái trường này đã rèn luyện cho tôi sự bình tĩnh để đủ tỉnh táo giải quyết những xung đột mà mình gặp phải, và dĩ nhiên 11 và 12 lại tiếp tục hướng đến mục tiêu chung “Giành giải thưởng hội thi dân vũ”. Sau khó khăn, dường như các em hiểu chúng tôi hơn biết tập trung và lắng nghe sự chỉ dẫn. Trải qua nhiều buổi tập cường độ cao, vận động nhiều đến nỗi về nhà đến là nằm ra ngay vì chân nhức mỏi, người ề ảm, nhóm chat khi đêm xuống luôn đầy ắp dòng tin nhắn đùa giỡn: “Anh chị ơi mai tụi em mua sỉ salonpas phát cho mọi người luôn nha chú tập đau lưng quá trời lun rồi” hay



**Đồng diễn Dân vũ Khối 11\_THPT Bùi Hữu Nghĩa**

“Mệt quá mấy bạn ơi, mai tui xỉu nhớ công tui nhe”. Chúng tôi che lấp sự khó khăn bằng cái nhìn tích cực và lạc quan vì quyết tâm chiến thắng, sự nỗ lực, ngọn lửa nhiệt huyết bên trong khiến chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Và thế là, tôi và các em đã cùng nhau có một kỷ niệm mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.

Ngày cuộc thi diễn ra, ẩn sau sự tự tin quyết chiến quyết thắng của đàn em, là bóng dáng lo lắng của anh chị, lo vì sợ đám nhỏ nhà mình gặp trục trặc khi trình diễn, sợ các em sẽ bị áp lực khi thi mà quên động tác, hàng vạn nỗi lo xen kẽ chồng chất trong đầu tôi. Xung quanh đều vang lên câu: “Tổ nghề, tổ nghiệp phù hộ cho đám nhỏ nhà con đạt thành tích cao, nhớ bài không quên” nhằm xoa dịu lo lắng trong lòng. Thế nhưng sự lo lắng nhanh chóng bị thổi bay bởi không khí náo nhiệt của hội thi, hàng ngàn học sinh bao gồm ba khối lớp, kể cả những anh chị đã tốt nghiệp hay những em có nguyện vọng vào trường cũng đều tụ họp về đây. Tiếng nói cười, động viên tràn ngập khoảng sân trường rộng lớn, kể cả những dãy hành lang cũng chi chít học sinh. Tất cả các lớp dự thi đều thể hiện màn trình diễn rất đặc sắc và đẹp mắt, đều khiến cho mọi người đang theo dõi tiết mục phải “wao” lên vì quá mãn nhãn. “Biên đạo đỉnh vậy mấy ba, sao mà hay mà giỏi dữ vậy” là câu nói mà tôi nghe được khá nhiều khi xem biểu diễn. Đặc biệt nhất vẫn là phần đồng diễn khi học sinh các lớp cùng nhau thể hiện bài nhảy, sân trường đầy ắp màu

sắc, nóng hừng hực vì ngọn lửa đang cháy hết mình của toàn thể học sinh. Đó không chỉ mang vẻ đẹp đơn thuần mà nó còn là thành quả của mồ hôi, nước mắt mà cách tập thể đã nỗ lực vì màn trình diễn của mình. Hội thi dân vũ kết thúc, kết quả thắng thua là mục tiêu ban đầu giờ đây chẳng còn quá quan trọng nữa, thay vào đó sự tiếc nuối và lưu luyến hiện hữu trong mỗi học sinh có mặt ở đó bao gồm cả tôi. Tôi nói với các em: “Mấy đứa quá tuyệt vời trong hôm nay rồi, công sức của tụi mình đã được đền đáp xứng đáng. Anh chị tự hào về mấy đứa lắm luôn”. Nhưng sau câu nói ấy, tôi lại lưu luyến những ngày đi tập, nhớ khoảnh khắc được cùng nhau chuyện trò, nhớ khoảng thời gian vô lo vô nghĩ vui chơi cùng các bạn, các em. Nhưng tôi hiểu, cuộc chơi nào cũng sẽ tàn, không ngọn lửa nào cháy mãi mãi, cuộc vui khép lại những cuộc hành trình mới sẽ mở ra, và mỗi lần khép lại ấy tôi lại có cho mình một kỷ niệm quý giá, tâm hồn tôi sẽ tiếp tục được lấp đầy.

Đối với người đã gắn bó với truyền thống ấy, nó được coi như mảnh ghép quan trọng trong bức tranh thanh xuân của tôi. Nếu có thể, tôi mong mái trường của mình được nhiều thế hệ tiềm năng tiếp nối, các bạn sẽ thừa hưởng ý chí của những người đi trước, phát triển và làm giàu đẹp hơn cho bề dày lịch sử của trường. Và cuộc thi dân vũ vẫn tiếp tục diễn ra, cuộc thi ấy đã giúp tôi thích nghi với môi trường cấp ba này thì chắc chắn rằng nếu nó vẫn còn tồn tại, sẽ có nhiều học sinh nhận được sự trợ giúp ấy.

# Thầy Sáu

● LÊ THỊ CẦN THƠ - Lớp 12A9



C hủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có gì về vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là người thầy về vang nhất, dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương. Song, những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất về vang, nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng Chủ nghĩa xã hội được. Vì vậy, nghề thầy giáo rất quan trọng, rất về vang”. May mắn lớn nhất trong cuộc đời không phải là nhận được tiền hay trúng số, mà là có người dẫn dắt mình đến những nền tảng cao hơn. Tôi cũng vậy, may mắn lớn nhất của tôi là tìm được cho mình một người thầy đồng hành và đi dắt trên hành trình đi đến thành công. Người thầy đó, không ai khác, chính là thầy Trần Văn Sáu.

Thầy Sáu không phải là người thầy duy nhất hay người thầy đầu tiên trong cuộc đời tôi, nhưng chắc chắn là người thầy đặc biệt nhất. Thầy Sáu là giáo viên dạy môn Công Nghệ đầu năm lớp mười một của tôi, khi thầy nói chuyện, giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp cùng nghe. Khi thấy đáng về từ tốn, nhẹ nhàng đó trên bục giảng làm tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp thầy. Lần đầu tiên gặp thầy là vào giờ ra chơi giữa giờ, tôi đang chạy vội xuống phòng giám thị để nộp danh sách cho lớp, và vô tình va nhẹ vào vai thầy. Tôi ấn tượng bởi dáng người nhỏ nhắn và gầy gò trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Dù tuổi đã cao, đầu tóc đã bạc phơ hết cả nhưng ánh mắt thầy vẫn sáng và hiền hậu, toát lên về từng trải và nhân hậu. Giọng nói của thầy nhẹ nhàng hỏi thăm tôi có bị sao không sau khi va chạm nhưng khi ấy, người cần được hỏi thăm phải là thầy. Ấn tượng đầu tiên ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi cho đến tận ngày hôm nay nhưng đây lại chẳng phải ấn tượng lớn nhất. Ấn tượng lớn nhất đối với tôi về thầy Sáu chính là phong cách sống và thái độ sống. Từ phong thái làm việc, cách đối nhân xử thế, giao tiếp hàng ngày của thầy đều toát lên về mộc mạc, giản dị, một vẻ đẹp mang đậm chất nghề giáo.

Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng

bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác. Thầy Sáu là người thuộc thế hệ đi trước. Trải qua nhiều giai đoạn đổi thay của đất nước cũng như của ngành giáo dục, thầy vẫn luôn giữ lòng nhiệt huyết với nghề. Từ những năm tháng đầu tiên còn nhiều thiếu thốn về điều kiện dạy và học, thầy kiên trì bám trường, bám lớp, tận tâm với học trò. Chính sự từng trải ấy đã giúp thầy tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, trở thành tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần cống hiến, luôn được đồng nghiệp và học trò kính trọng, yêu quý. Song, điều khiến tôi khâm phục nhất ở thầy có lẽ là quyết định của thầy khi chọn nghỉ hưu sau khi đã đi gần trọn hành trình của một đời người đứng lớp. Không phải vì mệt mỏi hay muốn dừng lại, mà bởi thầy tin rằng đã đến lúc nhường chỗ cho thế hệ trẻ bước tiếp. Thầy chọn dành thời gian cho gia đình, cho những sở thích giản dị và cho việc tiếp tục truyền cảm hứng thau một cách khác - lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Thầy khiến tôi phải nhìn nhận lại bản thân mình. Bởi lúc tôi cảm thấy sợ, không phải sợ những vấp ngã hay những thử thách, tôi chỉ sợ một ngày nào đó bỗng nhiên thấy chán với những gì đang làm, thấy nản lòng, ghét giấc mơ của mình. Tôi sợ sẽ bỏ cuộc vì những cảm xúc như thế, sợ mình không đủ can đảm, không đủ nhiệt huyết để theo đuổi con đường đã chọn. Tôi tự nhắc nhở với lòng mình, nếu điều ấy xảy ra, tôi nhất định phải nhớ đến thầy để có thêm sức mạnh và tiếp tục bước tới.

Trước đây, tôi từng không mấy hứng thú với môn Công Nghệ, cho rằng đó là môn học khô khan, phức tạp. Thế nhưng, chính thầy Sáu đã giúp tôi nhìn nhận lại, khơi dậy trong tôi niềm yêu thích và sự say mê với môn học này. Thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng. Cũng vì thế, tôi luôn cảm thấy biết ơn người thầy đáng kính này. Thầy đối xử với lớp chúng tôi rất tốt, không hề xa cách mà đối với chúng tôi như con cháu, người thân trong gia đình, hết lòng chỉ dạy, tạo điều kiện để chúng tôi có điểm số như mong muốn. Điều làm tôi nhớ mãi là vào tiết học cuối cùng của thầy trước khi nghỉ hưu, thầy tặng quà lớp tôi nào là quà nào là bánh kẹo đủ cả kèm theo những lời dặn dò từ tận đáy lòng của thầy dành cho lớp tôi. Chính vì lẽ đó, ai khi tiếp xúc với thầy cũng đều cảm thấy rất quý mến thầy. Thậm chí ngay cả những anh chị khóa trước đã tốt nghiệp cũng luôn nhớ đến thầy, vào những dịp đặc biệt luôn cố gắng sắp xếp thời gian về thăm, chúc sức khỏe thầy.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng thấm thía hơn giá trị to lớn mà các thế hệ giáo dục trước đã để lại. Họ không chỉ là những người truyền đạt tri thức, mà còn là những người, thấp sáng niềm tin, khơi dậy đam mê và dẫn lối cho bao thế hệ học trò trên con đường trưởng thành. Chính sự tận tâm, nhân hậu và tinh thần cống hiến. Tôi cũng xin gửi tới thầy Trần Văn Sáu lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc vì mọi thứ trong suốt thời gian qua. Cảm ơn thầy vì đã luôn là người dẫn đường, là nguồn cảm hứng lớn trong hành trình của tôi và nhiều người khác.

# Thầy cô của tôi

● LÊ HOÀNG GIA VĂN - Lớp 12A8

*“Mười năm luyện tập sách đèn công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.”*

Câu tục ngữ giản dị ấy luôn vang lên trong tâm trí em mỗi khi nghĩ về quãng đời học sinh đã và đang dần khép lại. Gần ba năm dưới mái trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, giúp em cảm nhận sâu sắc thế nào là tình thầy trò, là sự tận tụy của những người lái đò âm thầm, là tình bạn trong trẻo và cả những rung động hồn nhiên của tuổi mười tám. Giờ đây, khi mùa phượng đỏ lại sắp nở rộ, em nhận ra mình đang đi đến cuối hành trình học trò, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm không thể nào quên.

Mái trường Bùi Hữu Nghĩa đã in đậm trong em từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ. Từ dãy phòng học rợp bóng cây xanh, đến khoảng sân đầy tiếng cười, nơi chúng em từng nô đùa dưới nắng sớm; từ tiếng trống trường ngân vang mỗi sáng đầu tuần, đến tiếng ve ròn rảng báo hiệu mùa chia tay, tất cả đã trở thành một phần không thể tách rời trong ký ức. Qua bốn mươi năm hình thành và phát triển, ngôi trường thân yêu ấy không chỉ lớn lên về cơ sở vật chất mà còn trưởng thành trong từng thế hệ học trò, từng bài giảng, từng tấm lòng của các thầy cô.

Trong hành trình gần ba năm ấy, người mà em luôn nhớ mãi chính là cô Đinh Kim Oanh, giáo

viên dạy môn tiếng Anh, cô luôn sáng lên như một ngọn đèn ấm áp. Cô không chỉ giảng dạy bằng tri thức mà còn bằng cả trái tim. Ngoài những bài giảng trên lớp, cô thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, về những vấp ngã, những nỗ lực mà cô đã trải qua trong cuộc đời để khơi dậy trong chúng em khát vọng vươn lên, dẫn lối cho tôi con đường để đi đến thành công. Em nhớ mãi một lần thi học kì phần nói tiếng Anh. Lần ấy, vì thiếu sự tự tin, em run rẩy, lo lắng đến mức chẳng thể cất lời. Cô nhẹ nhàng an ủi, mỉm cười: *“Không sao đâu, em cứ làm hết khả năng của mình thôi không có gì phải sợ, cứ xem cô là một người bạn, tự tin lên.”* Chính nụ cười, lời động viên ấy đã tiếp sức mạnh cho em. Bài nói hôm đó có thể chưa thật hoàn hảo, nhưng em đã học được bài học quý nhất: hãy tin vào bản thân. Năm nay, khi biết đây là năm cuối cùng cô gắn bó với bục giảng, lòng em dâng lên một niềm xúc động khó tả. Cô đã dành trọn tuổi thanh xuân cho nghề dạy học, cho bao thế hệ học trò, để lại những bài học không chỉ trong sách vở mà còn trong cách làm người. Cô để lại trong lòng chúng em không chỉ là kiến thức, mà là tình yêu thương và ngọn lửa tận tâm của một người làm nghề trồng người. Đến đây mượn văn để gửi lời đến cô *“Chúc cô luôn vui vẻ, luôn có nhiều năng lượng và*

*tâm huyết với nghề, dù cô không còn đến lớp cùng chúng em, nhưng chúng em mãi là những học trò yêu quý của cô và mãi sẽ nhớ đến cô”.*

Nhắc đến những người thầy đã gieo niềm tin cho em, không thể không nhắc đến thầy Đinh Quốc Khánh, giáo viên môn Toán. Với giọng nói điềm đạm, ánh mắt hiền hậu, thầy khiến môn Toán, vốn khô khan, trở nên gần gũi và thú vị. Năm lớp 11, em từng nhận điểm thấp trong bài kiểm tra giữa kỳ. Khi ấy, em rất chán nản và tự trách mình rất nhiều. Nhưng thầy không trách, chỉ nhẹ nhàng nói: *“Sai một lần để sau này em nhớ mãi, nếu nản chí chỉ khiến mình càng đi xuống thôi mấy em.”* Chính sự bao dung và niềm tin của thầy đã giúp em đứng dậy, học tập chăm chỉ hơn và dần yêu thích môn học này. Với em, thầy Khánh như một người cha, nghiêm khắc nhưng luôn ẩn chứa sự ấm áp, luôn quan tâm, hỏi han từng học sinh một cách tận tình. Mượn văn để gửi lời đến thầy: *“Chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe, luôn tâm huyết với nghề và luôn là nguồn động lực cho học trò, chúng em sẽ nhớ mãi về thầy, người thầy cũng như người cha”*

Em sẽ mãi không quên được thầy Lê Tuấn Anh, giáo viên dạy Sử, cũng là người chủ nhiệm lớp em suốt hai năm học. Thầy hiền lành, sâu sắc và luôn dành cho lớp tình cảm như một người thân trong



nhà. Thầy luôn là người theo dõi sát sao, luôn quan tâm, hỏi thăm các thành viên trong lớp. Ngoài là một giáo viên thầy còn là một nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh là đam mê của thầy cũng như việc dạy học. Em còn nhớ rõ những buổi chiều cùng thầy tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, nơi thầy kiên nhẫn chỉ cho chúng em từng góc chụp, từng cách cảm nhận cái đẹp. Nhờ thầy, em học được cách trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống học trò. Cuối cùng mượn văn để gửi lời đến thầy: *“Chúc thầy luôn vui vẻ, luôn đam mê với công việc và luôn thành công trên con đường phía trước, lớp chúng em luôn nhớ về thầy một thầy chủ nhiệm đầy ấm áp”*.

Những người thầy, người cô ấy, cùng bao thế hệ giáo viên của THPT Bùi Hữu Nghĩa đã làm nên linh hồn của mái trường. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người, dạy chúng em biết ước mơ và sống có trách nhiệm. Em biết ơn từng buổi học, từng lời chỉ bảo, từng ánh nhìn đầy kỳ vọng. Sắp rời xa mái trường, lòng em ngập tràn cảm xúc. Em nhận ra rằng, chính nơi đây đã cho em một tuổi trẻ trọn vẹn, cho em những người bạn, những kỷ niệm không thể nào quên. Và hơn hết, em mang theo mình khát vọng được tiếp nối truyền thống của trường, sống tử tế, học hỏi không ngừng và lan tỏa tinh thần *“Bùi Hữu Nghĩa: yêu thương, nỗ lực, khát vọng”*.

Bốn mươi năm, một hành trình của bao thế hệ thầy trò. Gần ba năm, một chặng đường thanh xuân của riêng em. Dù mai này có đi xa, mái trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vẫn mãi là nơi em hướng về, nơi cất giữ thanh xuân trong trẻo và những tình cảm thiêng liêng nhất của đời học trò.

## *Thầy - nghĩa bạn*

### ● **VÕ NGUYÊN HỒNG** - Tổ Toán Học

*Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy,  
Trường Bùi Hữu Nghĩa tháng ngày em mang.  
Bảng đen, phấn trắng chứa chan,  
Tình thương thầy dạy, mênh mang biển trời.*

*Dạy em nét chữ, lời hay,  
Dạy điều phải trái, dựng xây cuộc đời.  
Bạn bè sát cánh vui tươi,  
Cùng nhau học tập, tiếng cười giòn tan.*

*Mai sau dẫu có gian nan,  
Nhớ về trường cũ, vững vàng bước chân.  
Tình thầy, nghĩa bạn trong ngần,  
Là nguồn động lực, muôn phần quý hơn.*





# THẦY, TRÒ NĂNG ĐỘNG, TÍCH CỰC DAY VÀ HỌC



Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2025-2026



Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố học sinh THPT năm 2021-2022



Cuộc thi Nghiên cứu KHKH cấp trường năm học 2025-2026



**Ngày hội STEM Toán học năm học 2022-2023**



**Ngày hội STEM năm học 2024-2025**



**Hội thảo liên trường - Ứng dụng AI trong dạy học tiếng Anh - Tổ Ngoại ngữ (2025)**



**Rung chuông vàng - Tổ Ngoại ngữ**

**Hoạt động kỉ niệm Ngày 20/10 của Tổ NN**



Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với cựu học sinh năm 2025-2026



Hoạt động trải nghiệm tại Bến Nhà Rồng - Tp Hồ Chí Minh (2025)



Học sinh được tuyên dương trúng tuyển vào các học viện, trường trong quân đội năm 2024



Học sinh tham gia học tập, trải nghiệm năm 2020



Tiên phong thực hiện mô hình "Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường"



Hoạt động trải nghiệm tại Địa đạo Củ Chi - Tp Hồ Chí Minh (2025)



Báo cáo mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh



Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhì đồng năm 2024



Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2024



Cuộc thi NCKH cấp thành phố 2022-2023

# ẤM ÁP NGHĨA TÌNH BUỔI HỌP MẶT



Thầy cô lãnh đạo trường



Thầy cô, nhân viên tổ Văn phòng



Thầy cô tổ Ngữ văn



Thầy cô tổ Lịch sử - Địa lí - GDKT&PL



Các cô Tổ Ngoại ngữ



Thầy cô tổ Toán



Thầy cô Tổ Vật Lí – Công nghệ



Thầy cô Tổ Hoá học



Các cô tổ Sinh học



Thầy cô Tổ Tin học và Tổ Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh



Cựu học sinh tặng học bổng cho các em học sinh trong buổi họp mặt



Giáo viên, cựu học sinh và học sinh hiện tại cùng nhau hát trong ngày họp mặt

# HỌC SINH NĂM HỌC 2025-2026

## KHỐI 12



TẬP THỂ LỚP 12A1



TẬP THỂ LỚP 12A2



TẬP THỂ LỚP 12A3



TẬP THỂ LỚP 12A4



TẬP THỂ LỚP 12A5



TẬP THỂ LỚP 12A6



**TẬP THỂ LỚP 12A7**



**TẬP THỂ LỚP 12A8**



**TẬP THỂ LỚP 12A9**



**TẬP THỂ LỚP 12A10**



**TẬP THỂ LỚP 12A11**



**TẬP THỂ LỚP 12AP1**



**TẬP THỂ LỚP 12AP2**

# KHỐI 11



TẬP THỂ LỚP 11A1



TẬP THỂ LỚP 11A2



TẬP THỂ LỚP 11A3



TẬP THỂ LỚP 11A4



TẬP THỂ 11A5



TẬP THỂ LỚP 11A 6



TẬP THỂ LỚP 11A7



TẬP THỂ LỚP 11A8



**TẬP THỂ LỚP 11A9**



**TẬP THỂ LỚP 11A10**



**TẬP THỂ LỚP 11A11**



**TẬP THỂ LỚP 11A1P1**



**TẬP THỂ LỚP 11A1P2**

# KHỐI 10



**THỂ LỚP 10A1**



**TẬP THỂ LỚP 10A2**



**TẬP THỂ LỚP 10A3**



**TẬP THỂ LỚP 10A4**



**TẬP THỂ LỚP 10A5**



**TẬP THỂ LỚP 10A6**



**TẬP THỂ LỚP 10A7**



**TẬP THỂ LỚP 10A8**



**TẬP THỂ LỚP 10A9**



**TẬP THỂ LỚP 10A10**



**TẬP THỂ LỚP 10A11**



**TẬP THỂ LỚP 10A12**



# GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC ĐÓNG GÓP CỦA THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

## 1. GIÁO VIÊN

### NHÀ GIÁO ƯU TÚ

TT	Họ và tên thầy (cô)	Chức danh	Môn dạy	Năm học đạt thành tích
1	Đình Kim Oanh	TTCM	NN	2023

### CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ

TT	Họ và tên thầy (cô)	Chức danh	Môn dạy	Năm học đạt thành tích
1	Phạm Thị Thu Hằng	TTCM	Văn	2016 - 2017
2	Nguyễn Minh Nhựt	Nguyên Phó Hiệu trưởng	Sinh học	2022 - 2023
3	Đình Kim Oanh	TTCM	Tiếng Anh	2016, 2021, 2024
4	Nguyễn Thị Thanh Loan	GV	Ngữ văn	2017
5	Nguyễn Ngọc Diễm	GV	Địa lý	2013
6	Nguyễn Thị Trúc Linh	TPCM	Toán	2022
7	Ngô Quang Vinh	TTCM	GDQP&AN	2016
8	Ngô Thị Kim Hậu	GV	Sinh học	2018

### BẢNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TT	Họ và tên thầy (cô)	Chức danh	Môn dạy	Năm học đạt thành tích
1	Nguyễn Thị Kim	GV	GDCD	2022
2	Đình Kim Oanh	TTCM	NN	2022
3	Nguyễn Thị Ngân Hiếu	TTCM	Hóa học	2024
4	Nguyễn Thị Diễm	GV	Sử - Địa - KTPL	2024

### BẢNG KHEN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT	Họ và tên thầy (cô)	Chức danh	Tổ chuyên môn	Năm học đạt thành tích
1	Nguyễn Minh Nhựt	Nguyên Phó Hiệu trưởng	Sinh học	2022 - 2023
2	Đình Kim Oanh	TTCM	Ngoại ngữ	2019, 2021
3	Nguyễn Thị Diễm	GV	Sử - Địa - KTPL	2023

## BẢNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

TT	Họ và tên thầy (cô)	Chức danh	Tổ chuyên môn	Năm học đạt thành tích
1	Nguyễn Minh Nhật	Nguyên Phó Hiệu trưởng	Sinh học	2022-2023
2	Nguyễn Thị Cẩm Nhung	Phó Hiệu trưởng	Sinh học	2019-2020
3	Đình Kim Oanh	TTCM	Ngoại ngữ	2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2024
4	Nguyễn Kiều Giang	Phó TTCM	Ngoại ngữ	2021
5	Nguyễn Thị Hồng Tâm	Giáo viên	Ngoại ngữ	1995
6	Nguyễn Ngọc Bảo Trân	Giáo viên	Ngoại ngữ	2013
7	Huỳnh Nguyễn Thiên Nga	Giáo viên	Ngoại ngữ	1997, 2003
8	Nguyễn Thị Thanh Loan	Giáo viên	Ngữ văn	2015, 2017
9	Lê Thị Năm	Giáo viên	Ngữ văn	2012-2014
10	Tổng Nhã Uyên	GV	Tin học	2025
11	Võ Hữu Lộc	Giáo viên	Ngữ văn	2025
12	Nguyễn Thị Ngân Hiếu	TTCM	Hóa học	2023
13	Nguyễn Thị Diễm Kiều	GV	Hóa học	2025 (đang đề nghị)
14	Phan Thị Tươi	TPCM	Hóa học	2014
15	Vũ Thị Hồng Hiếu	TPCM	Sử - Địa - GD-KTPL	2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024
16	Nguyễn Thị Diễm	GV	Sử - Địa - GD-KTPL	2012
17	Bùi Thị Thắng	GV	Sử - Địa - GD-KTPL	2010, 2018, 2022
18	Nguyễn Thụy Ngọc Thanh Loan	GV	Sử - Địa - GD-KTPL	2003
19	Trần Thị Hòa	GV	Vật lí - KTCN	1 lần
20	Nguyễn Thị Quyên	TTCM	Toán	2017
21	Đình Quốc Khánh	Giáo viên	Toán	2008; 2013; 2016
22	Ngô Quang Vinh	TTCM	Thử dực - GD-QP&AN	2017
23	Lê Thị Hồng Nhung	TPCM	Thử dực - GD-QP&AN	2017
24	Nguyễn Thị Tuyết Linh	TTCM	Sinh học	2021 - 2022, 2024 - 2025
25	Ngô Thị Kim Hậu	GV	Sinh học	2018

## 2. HỌC SINH

# HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ TRONG HAI NĂM HỌC GẦN ĐÂY NĂM HỌC 2023-2024

TT	Môn	Họ tên học sinh	Lớp	Giải
1	Toán Tiếng Anh	Trần Thúy Vy	10A6	Nhì
2		Trần Thanh Thiện	10A5	Ba
3		Nguyễn Hải Phú	10A6	Ba
4	Sinh Tiếng Anh	Đặng Thị Thảo Nguyên	10A6	Nhì
5		Nguyễn Trần Khánh Duy	10A4	Nhì
6		Lê Thị Nguyệt	10A6	Ba
7	Lí Tiếng Anh Hòa	Nguyễn Thúy Vy	10A3	Ba
8	Tiếng Anh	Võ Huỳnh Khánh Linh	10A5	Ba
9	MTCT Toán	Trần Thuý Vy	11A6	Nhì
10	MTCT Hoá	Trần Uy Quyền	12A11	Nhì
11	MTCT Sinh	Trần Đình Quốc Thịnh	12A3	Ba
12	NC KHKT	Đình Ngọc Hân	12A1	Nhì
13	NC KHKT	Nguyễn Hoàng Hiền Hậu	12A1	Nhì
14	Toán	Trần Thúy Vy	11A6	Ba
15	Vật lí	Trương Phi Long	12A7	Nhì
16	Sinh học	Nguyễn Thị Thuý Ái	12A8	Ba
17	Sinh học	Trần Đình Quốc Thịnh	12A3	Ba
18	Ngữ văn	Trương Hoàng Huy	11A4	Ba
19	Ngữ văn	Phan Nguyễn Khánh Ngọc	12A3	Ba
20	Lịch sử	Võ Lam Ngọc	11A9	Nhì
21	Lịch sử	Lê Hoàng Duy	11A10	Ba
22	Lịch sử	Nguyễn Triệu An	11A3	Ba
23	Địa lí	Nguyễn Trần Ngọc Châu	12A13	Nhì
24	Địa lí	Nguyễn Lê Huỳnh Như	12A1	Ba
25	GDCD	Nguyễn Khương Thành Đạt	12A8	Nhì

26	GDCD	Trương Thị Hồng Thắm	12A8	Ba
27	GDCD	Phạm Nhã Hân	12A4	Ba
28	GDCD	Đình Thanh Thảo	12A2	Ba
29	GDCD	Dương Thanh Ngọc	12A9	Ba
30	Tiếng Anh	Lê Phúc Gia Bảo	12A1	Ba
31	Tiếng Anh	Phạm Minh Kiên	11A2	Ba
32	Tiếng Anh	Lê Trần Thanh Ngân	12A1	Ba
33	Vật lí (V2)	Hà Nguyễn Minh Mẫn	12A6	Ba
34	HKPD môn Bơi lội 50 mét ếch	Lương Huỳnh Như Ý	12A6	Huy chương đồng
35	HKPD môn Bơi lội 50 mét tự do	Lương Huỳnh Như Ý	12A6	Huy chương đồng
36	HKPD môn Cờ vua	Thái Ý Vi	11A12	Huy chương đồng đồng đội
37		Ngô Tú Quỳnh	11A9	Huy chương đồng đồng đội
38		Cao Huỳnh Bảo Trân	10A2	Huy chương đồng
39	Vô địch trẻ môn Tae- kwondo	Nguyễn Thị Kim Ngân	10AP2	Huy chương bạc
40	Vô địch trẻ môn Vovinam	Đoàn Mạnh Hùng	10A10	Huy chương bạc
41		Nguyễn Thảo Anh Thơ	11A9	Huy chương bạc

## NĂM HỌC 2024 – 2025

TT	Môn	Họ tên học sinh	Lớp	Giải
1	MTCT Toán	Trần Thúy Vy	12A6	Ba
2	MTCT Sinh học	Đặng Phi Cường	12A7	Nhất
3		Phan Thanh Tùng	12A7	Nhì
4		Trần Long Châu	11A6	Ba
5	Hội thao QP	THPT Bùi Hữu Nghĩa	Tập thể	Ba
6	Tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK ban ngày (nam, nữ)	Lê Đức Cường	11A9	Nhất
7		Phan Thị Thanh Mai	11A6	Ba

8	Đội ngũ từng người không có súng (nam, nữ)	Trần Gia Mỹ	10A5	Ba
9	NC KHKT 2	Nguyễn Huy Phát	11A8	Giải Ba
10		Lê Hải Đăng Khoa	11A8	
11	NC KHKT3	Nguyễn Thảo Anh Thơ	12A9	Giải Nhì
12		Nguyễn Thanh Thảo Vy	12A9	
13	Toán	Trần Thanh Thiện	12A5	Ba
14	Tiếng Anh	Phan Hoàng Huy	11A5	Ba
15		Đình Trương Phú Quý	12A11	Ba
16	Địa lí	Ngô Lê Thiên Thảo	11A4	Ba
17	GDKT&PL	Oh Jin Hui	12A11	Ba
18		Huỳnh Lê Quốc Triệu	11A2	Nhì
19		Nguyễn Thị Mộng Kiều	11A4	Ba
20		Nhan Minh Thy	11A4	Ba
21		Lê Quỳnh Anh	11A3	Ba
22	Lịch sử	Đào Thùy Trang	11A7	Ba
23		Lê Hoàng Khánh Nghi	11A3	Ba
24		Lê Hoàng Duy	12A10	Nhì
25	Vật lí	Cao Quốc Thắng	11A7	Ba
26	Sinh học	Phan Thanh Tùng	12A7	Nhì
27		Đặng Phi Cường	12A7	Ba
28		Trần Thị Yến Phương	11A8	Ba
29	Hóa học (V2)	Trần Ngọc Ngân	12A6	Ba
30	Toán Tiếng Anh	Nguyễn Ngọc Hân	10A8	Ba
31	Sinh học Tiếng Anh	Đỗ Quốc Thanh Nhi	10A6	Ba
32		Hồ Trần Quỳnh Như	10A10	Ba
33		Lâm Hà Gia Quyên	10A9	Ba

# THÀNH TỰU CỦA NHÀ TRƯỜNG



*Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2000–2001 đến năm học 2004–2005*



*Bằng công nhận của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ công nhận Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đạt chuẩn quốc gia năm 2016*



**Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể CB-GV-NV Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vì đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo các năm học 1997-1998 đến 1999-2000**



**Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1999-2000**



**Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004**



**Bằng khen của Thành ủy Cần Thơ tặng Chi bộ Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vì có tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2001-2005)**



**Bằng khen của Thành ủy Cần Thơ tặng Chi bộ Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vì có tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2001-2005)**



**Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Công đoàn cơ sở Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2002-2003**



Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS  
Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023



Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ  
Chí Minh năm học 2023 - 2024



Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo  
tặng Đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc  
năm học 2018 - 2019



Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân  
thành phố Cần Thơ tặng Đơn vị xuất sắc,  
dẫn đầu năm học 2021 - 2022



Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân  
thành phố Cần Thơ tặng Đơn vị xuất sắc,  
dẫn đầu năm học 2022 - 2023



*Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu năm học 2023 - 2024*



*Cờ thi đua của Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ tặng Đơn vị xuất sắc trong hoạt động Công Đoàn năm học 2019 - 2020*



*Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu năm học 2022 - 2023*

